

Theologie



**Geloven in een kleine gemeenschap,
Leo Fijen, € 16,99 paperback**

Het wonder van Maartensdijk, hoe een kleine gemeenschap leeft met God. Tv-journalist en uitgever Leo Fijen maakte een kwart eeuw geleden furore met zijn eerste boek onder die titel. Een vitale kerk in een tijd van krimp en secularisatie, het kan, zo toonde dit boek aan. Maar hoe is het 25 jaar later? Niet meer iedere week een priester, de helft van het aantal leden, steeds meer zelf de kerk gestalte moeten geven met leken. Lukt het dan nog steeds vitaal te zijn? Leo Fijen laat opnieuw een ander en verrassend geluid horen. De toekomst is aan plekken van nabijheid en kleinschaligheid. De Sint Maartenskerk is zo'n plaats, met een kerkgang van 25% of meer en een centrale rol in het dorpsleven buiten het gebouw. Lees 25 verhalen over een kwart eeuw kerk, een kleine geschiedenis die niet kleintjes is. Een verhaal over kansen in deze tijd. Niet als een succesmodel dat je zo kunt navolgen, maar wel als een inspiratie voor velen die nog steeds dromen over hun kerk ter plekke.



**Dagboek Filippus 2025,
Verschillende auteurs, € 9,50 paperback**

Het Filippus dagboek is een praktisch en geliefd dagboek dat al meer dan 140 jaar lang aan velen ondersteuning biedt bij het bijbellezen. Voor elke dag is er een schriftlezing uit de NBV21, een korte meditatie en een lied. Iedere predikant verzorgt een maand lang een tekstuitleg in beknopte en pakkende bewoording. Van het dagboek is een gesproken versie beschikbaar voor blinden en slechtzienden.



**Dag in, dag uit,
Leger des Heils, € 7.99 paperback**

Voor elke dag een bijbeltekst (NBV21) en een korte, inspirerende overdenking. Geschreven door auteurs uit diverse kerkelijke richtingen, onder redactie van Mariska Compagnie. In nauwe samenwerking met het Leger des Heils. Inclusief vermelding van joodse en nationale feestdagen.



**Ons gemeenschappelijk huis,
Paus Franciscus, € 2.50 hardcover**

De zorg voor de schepping is een verantwoordelijkheid die we met zijn allen delen. Paus Franciscus noemt het 'een integrale ecologie'. Voor hem is ecologie onlosmakelijk verbonden met sociale en economische noden en vragen. Die uitvoerige visie op een gedeeld ecologisch belang bracht Franciscus voor het eerst naar buiten in Laudato Si', een encycliek die intussen behoort tot de klassieke teksten over ecologie. Laudato Si' werd gepubliceerd in 2015. Sindsdien is de toestand alleen maar urgenter geworden. In de exhortatie Laudate Deum publiceerde de paus daarom een aantal belangrijke preciseringen en aanvullingen. Beide spraakmakende teksten worden voor het eerst samengebracht in boekvorm. 'We naderen misschien een breekpunt, vanwaar geen herstel van de planeet meer mogelijk is.'

Filosofie & Samenleving



**Mijn leven lang heb ik gezocht, dagboeken 1971 – 2008,
Louis Dupré, € 22,50 paperback**

Filosoof Louis Dupré hield gedurende een halve eeuw een dagboek bij. Mijn leven lang heb ik gezocht brengt hieruit een intrigerende selectie. In zijn beschrijvingen van verre reizen, toevallige ontmoetingen en tintelende lees-, luister- en kijkervaringen toont Dupré zich een meester van het detail. Die minzaamheid staat een rusteloze zoektocht naar waarheid niet in de weg. Wat is religie waard in een wereld die volstrekt gesecculariseerd is? Die vraag hield filosoof Louis Dupré zijn hele leven bezig. In zijn dagboeken zoekt Dupré naar nieuwe invalshoeken om de betekenis van religie in onze tijd te begrijpen. Hij wisselt elegant geschreven beschouwingen, soms maar één alinea lang, af met verrassende uitweidingen waarin hij de hedendaagse cultuur en samenleving wikt en weegt. Dupré schuwt nostalgie en oppervlakkigheid. Voor hem hangt de confrontatie met een wereld zonder God samen met de ontdekking van sporen van transcendentie in zijn eigen innerlijkheid.



**Slaaf van niets en niemand, hoe Gorgias taal en denken bevrijdde,
Emanuel Rutten, € 18.99 paperback**

In 'Slaaf van niets en niemand' neemt filosoof Emanuel Rutten je mee op een fascinerende reis door het leven en het gedachtegoed van Gorgias, een volgens Rutten zwaar onderschatte denker uit de klassieke oudheid. Gorgias werd door Plato weggezet als een kwaadaardige verleider en bedrieger. Dit boek laat zien dat Plato's veroordeling neerkomt op niets minder dan karaktermoord. Rutten onthult Gorgias als natuurfilosoof, als bevrijder van taal en denken, en als grondlegger van de woordkunst. Gorgias wordt in zijn rechtmatige positie hersteld als een van de grootste denkers uit de geschiedenis van het westerse denken. Een must-read voor iedereen met belangstelling voor filosofie, taal en literatuur.



**De mentale schijf van vijf, een handleiding voor je hoofd,
Esther van Fenema, € 21.99 paperback**

Iedereen wil het: mentaal krachtig zijn. Er worden boeken over volgeschreven en mentale coaches schieten als paddenstoelen uit de grond. Toch lijken we er nog niet in te slagen om onze mentale gesteldheid te verbeteren, dus het is tijd dat we teruggaan naar de basis.

Net zoals de voedingswereld de schijf van vijf hanteert voor een gezond lichaam, biedt De mentale schijf van vijf een krachtig kompas voor wie bewust wil omgaan met zijn mentale gezondheid. Psychiater Esther van Fenema deelt inzichten, gebaseerd op jarenlange ervaring en wetenschappelijk onderzoek, om stress te managen en weerbaarheid te verbeteren. In onze moderne maatschappij, vol prikkels en weinig beweging, moeten we bewuster dan ooit omgaan met ons brein. Aan de hand van vijf essentiële pijlers – bewegen, rust nemen, praten over problemen, investeren in sociale contacten en matig telefoongebruik – biedt de schijf praktische inzichten en handvatten.



**De nieuwe standen staat,
Martin Sommer, € 23.99 paperback**

In de dertien jaar waarin Martin Sommer de Haagse politiek in de Volkskrant besprak, leek het Binnenhof soms op een dolle carrousel. Tegelijk voltrok zich een langzame, bijna onopgemerkte verandering. Politiek werd steeds minder de belofte van een mooiere toekomst voor allemaal en steeds meer het boze terugkijken op een geschonden geschiedenis. Net als in de standenstaat van lang geleden is er geen besef meer van vooruitgang. En net als in de oude standenstaat is privilege het sleutelbegrip; niet, zoals toen, als iets om je op voor te laten staan, maar als een manier om iemand na te wijzen. Bestuurders kijken met een mengsel van medeleven en afgrijzen naar de boze burgers. Zij begrijpen wel dat de gezamenlijkheid ver te zoeken is, maar het land moet nu eenmaal bestuurd worden en dat kun je zeker niet aan de bevolking overlaten. Zo is in de nieuwe standenstaat iedereen uiteindelijk boos op iedereen: burgers, politici, ambtenaren, rechters en journalisten.

Al die jaren in Den Haag behield Martin Sommer de verbazing van een onderzoeker die de merkwaardige zeden en gebruiken optekent van een exotische stam. De nieuwe standenstaat is het onrustbarende, maar vooral originele relaas van zijn bevindingen.



**Kleine filosofie van het ommetje,
Pieter Hoexum, € 24.90 paperback**

Sinds de coronacrisis weten we dat thuisblijven geen probleem is, als je het maar kunt afwisselen met een wandeling in de buurt. Het ommetje voldoet aan een levensbehoefte: onderweg zijn, en intussen wat mijmeren en rondkijken. Filosoof Pieter Hoexum gaat in dit boek op zoek naar het ideale ommetje. Het is fijn als je meerdere, afwisselende routes kunt lopen: langs rijtjeshuizen, villa's, een industrieterrein, een park, een sloot of flatgebouw. Er moet onderweg iets te ontdekken zijn en het is handig als de voorzieningen op loopafstand zijn. Het maken van een ommetje - de diep menselijke wens om onderweg te zijn en te mijmeren - is niet alleen het ontdekken maar ook het máken van een buurt. Wie een ommetje maakt, doet aan 'stedenbouw by wandering around'.

Kleine filosofie van het ommetje helpt je om zin en onzin in het denken over de buurt te onderscheiden. Wandel mee met Pieter Hoexum en ontdek de buurt.



**Onbegrepen overheid,
Gijs van Oenen, € 24.90 paperback**

Naarmate er meer van de overheid wordt verwacht, kan zij ook rekenen op meer kritiek en juist minder begrip. Dat de staat er ondanks alle kritiek en onvrede toch wel is en voor alles zorgt, is echter allesbehalve vanzelfsprekend. Overheid, instituties, democratie en bestuur zijn even wezenlijke als kwetsbare entiteiten, zelfs onder gunstige omstandigheden. Het is niet onvoorstelbaar dat ze bezwijken als ze voldoende onder druk worden gezet, geringschat, gewantrouwd of ondermijnd, door populistische bestuurders, militante demonstranten of wankelende uitvoering.

Achter het dagelijks zichtbare onbegrip tussen overheid en burger gaat het probleem van een gebrekkig staatsbegrip schuil. Burger en bestuurder, maar ook politie, rechter en ambtenaar liggen zowel praktisch als politiek-theoretisch beschouwd met elkaar in de clinch over wat het staatsbegrip inhoudt en wie het mag claimen. In *Onbegrepen overheid* laat Gijs van Oenen zien dat dit staatsbegrip even noodzakelijk is als problematisch, even onvermijdelijk als ongrijpbaar, en even verheven als alledaags.

Spiritualiteit



**Open staan voor overweldigende ervaringen,
Peter Jurgens, € 22.90 paperback**

Meegesleurd worden in een wilde stroom van zien, horen en voelen. Als door de bliksem getroffen ineens je levenspad ontwaren. In een verlicht moment je opgenomen weten in natuur en universum. Bijna iedereen maakt ooit zo'n overweldigende ervaring mee. Het is een uniek moment van bewustzijn. Zintuigen, hart en lichaam openen zich.

Je denken breekt los uit vaste structuren en je onbewuste spreekt zich uit. Je beleeft de wereld in haar samenhang en decennia later zijn je herinneringen daaraan nog haarscherp. Dit boek beziet de overweldigende ervaring vanuit filosofie, neurowetenschap, psychologie, religie en spiritualiteit. Daarnaast komen concrete ervaringen aan de orde. Ook wordt een vergelijking gemaakt met bijna-doodervaringen, mystieke belevingen, flow en extase en andere buitengewone gewaarwordingen. Tot slot lezen we hoe we ons open kunnen stellen voor overweldigende ervaringen.



**Leren luisteren,
Timothy Radcliffe, € 19.99 paperback**

Leren luisteren beschouwt spirituele meester Timothy Radcliffe als de bron van elk veranderingsproces. Deze levenswijsheid past hij ook toe op de weg die de Kerk te gaan heeft. Vastberaden wijst hij angst voor andere meningen de deur. Zijn betoog voor verscheidenheid als weg naar eenheid is verfrissend. De kunst van het luisteren toont volgens hem de weg naar een spiritualiteit met steeds nieuwe horizonten. Oren en ogen open dus.



**Op het kompas van de vreugde,
Ignatius van Loyola als levensgids, Nikolaas Sintobin, € 16.99 paperback**

In 'Op het kompas van de vreugde' hertaalt jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin eeuwenoude christelijke wijsheid van Ignatius van Loyola (1491-1556), stichter van de jezuïeten. Kun je je laten leiden door vreugde in een wereld die van de ene crisis in de andere rolt? Dit boek laat zien dat je met vreugde op reis kunt gaan.

Ignatius van Loyola biedt een beproefde methode om het Evangelie te ervaren in je gewone leven. Dit boek vertelt hierover, vertrekkend bij vragen als: Wat is echte innerlijke vrijheid en hoe kan je daarin groeien? Hoe kan je intenser leven in voorspoed en in tegenspoed. Nikolaas Sintobin staat bekend om zijn heldere en eenvoudige schrijfstijl. Zijn boeken (o.a. 'Levenslessen' en 'Bidden met de Bijbel') zijn vertaald in twaalf talen en ontvingen meerdere prijzen.



**Boeddhisme, elementaire deeltjes 85,
Paul van der Velde, € 15,00 paperback**

Het boeddhisme is een van de grote religies van de mensheid. Het is al jaren populair in het Westen, maar er zijn forse verschillen tussen het westerse beeld en het traditionele boeddhisme van Azië.

In dit Elementaire Deeltje wordt gekeken naar de herkomst van het boeddhisme en het leven van de Boeddha, dat voor alle boeddhisten van grote betekenis is. De dharma, of de leer van de Boeddha, wordt aan de hand van diverse scholen beschreven en ook de verbreiding van het boeddhisme in Azië komt aan bod. Bijzondere aandacht is er voor boeddhistische praktijken, zoals de cultus rond het Boeddhabeeld en de vele soorten meditatie. Ten slotte worden de verschillen tussen de Aziatische tradities en het hedendaagse, 'westers boeddhisme' belicht.

Fictie – Non-Fictie



**Een vrouw uit het volk,
Didier Eribon, € 24.99 paperback**

Enkele weken nadat de moeder van Didier Eribon noodgedwongen naar een verpleeghuis moest, overleed ze. De schok van de overgang was te groot geweest. Na haar dood hervatte Eribon de persoonlijke en sociologisch-filosofische verkenning die hij was begonnen in Terug naar Reims na de dood van zijn vader. Hij analyseert de aftakeling van zijn moeder, het schuldgevoel van haar kinderen en de belabberde

situatie in verpleeghuizen. Maar ook blikt hij terug op haar leven als arbeidersvrouw met een liefdeloze, jaloezse man. En op de vrijheid waarover ze na diens dood eindelijk – te kort – kon beschikken. Zijn eigen visie ondersteunt hij met een brede greep uit literatuur over hetzelfde thema, van Beauvoir tot Brecht.



**Het laatste hoofdstuk,
Mirjam Willemsen, € 20.00 paperback**

Mirjam Willemsen is huisarts en ongeneeslijk ziek. Sinds februari 2019 weet ze dat ze niet meer zal genezen van haar longkanker en leeft ze van scan naar scan. Zolang het kan, blijft Willemsen gewoon doorwerken. In Het laatste hoofdstuk deelt ze naast persoonlijke inzichten de treffende en ontroerende verhalen van haar palliatieve patiënten. Willemsen is behalve lotgenoot ook een anker in de laatste levensfase van deze mensen, dikwijls tot aan het einde.

De kwaliteit van de levenseindezorg kan echt beter, vindt Willemsen. We moeten het levenseinde onderdeel van het leven maken, in plaats van er steeds omheen te draaien of het te negeren. Dan kunnen gesprekken over behandelwensen en -grenzen plaatsvinden. Het laatste hoofdstuk is een opening tot een breder maatschappelijk gesprek en herkenbaar en verhelderend leesvoer.



**Hoe houd je je hart zacht,
Natascha van Weezel, € 17.99 hardcover**

Een persoonlijke zoektocht naar het belang van zachte krachten in een harde oorlog. 7 oktober 2023 was voor veel mensen de dag waarop de wereld veranderde. Zo ook voor Natascha van Weezel. In haar door de Holocaust getekende familiegeschiedenis werd Israël altijd gezien als verzekeringspolis, een veilige uitwijkmogelijkheid voor áls het in Europa weer mis mocht gaan. Nu twijfelt ze aan haar liefde voor het land onder Netanyahu's heerschappij, en bloedt haar hart ook voor de vele doden in Gaza.

Wat doet het met je als je moet huilen om die gruwelijk wrede oorlog, maar tegelijk niet vindt dat Israël als land moet worden opgedoekt? In de huidige gepolariseerde werkelijkheid word je haast gedwongen om óf voor Israël, óf voor Palestina te kiezen. Natascha zoekt steeds weer naar een verbindende positie in het midden. In dit essay stelt ze de vraag: kan een middenpositie ook radicaal zijn, een constructieve kracht die bijdraagt aan verbetering?

De positie tussen twee vuren heeft zijn prijs, Natascha kwam in aanraking met heftig antisemitisme, ontving bedreigingen en verloor vriendschappen. Maar er is voor haar geen andere weg: ze blijft streven naar wederzijds begrip, naar het erkennen van elkaars menselijkheid en benadrukt het belang van de zachte krachten in een harde oorlog.



**Leven, mijn verhaal in de geschiedenis,
Paus Franciscus, € 22,99 paperback**

Leven is het buitengewoon persoonlijke levensverhaal van paus Franciscus. Aan de hand van cruciale momenten sinds de Tweede Wereldoorlog, zoals de maanlanding in 1969, de val van de Berlijnse muur, de aanslag op de Twin Towers, de grote economische recessie van 2008 en de coronapandemie, reflecteert hij op de dramatische veranderingen die hemzelf en de wereld hebben getekend. In zijn scherpe en liefdevolle observaties blikt deze pastor niet alleen terug, maar schrijft hij ook een geestelijk testament. Met de hem kenmerkende openhartigheid en compassie deelt paus Franciscus zijn inzichten over de uitdagingen die voor ons liggen: sociale ongelijkheid, klimaatverandering, internationale oorlog, kernwapens, rassendiscriminatie en de strijd over allerlei sociale en culturele kwesties.



**100 x 10.000 stappen, een lichtvoetige en diepzinnige wandelgids,
Wilco Kruiswijk, € 24,99 paperback**

Nederlanders zijn Europees kampioen! Maar helaas ... in stil zitten. We zitten op het werk, in de auto en 's avonds kruipen we op de bank. Zitten is een beetje het nieuwe roken geworden. Dus ... als zitten het nieuwe roken is, hoe stop ik dan met zitten? Dat is precies waar 100 x 10.000 stappen, een lichtvoetige en diepzinnige wandelgids over gaat. 100 x 10.000 stappen staat vol met praktische tips en voorbeelden die je helpen om wandelen in je dagelijkse routine te krijgen. Van wandelend overleggen op het werk tot meditatief wandelen en het mysterieuze randonautica. En nog veel meer. Dit boek is voor iedereen die denkt: ik zou wel wat meer willen bewegen. Dit boek inspireert je, helpt je bij de eerste stappen en laat je voelen dat elke stap telt. Steeds weer opnieuw! En dit boek is ook voor iedereen die wandelinspiratie zoekt. In 11 hoofdstukken krijg je een rondleiding door de wondere wandelwereld. Van wandelspelletjes tot pelgrimeren, van flaneren tot bosbaden, van wandelpoëzie tot plandelen. Ook als je beroepsmatig met leefstijl en bewegen bezig bent is dit boek een bron van inspiratie. Met principes als Kaizen en gamification krijg je krachtige tools in handen om mensen enthousiast en betrokken te houden. Ontdek hoe wandelen je kan helpen om je goed te voelen, zowel fysiek als mentaal. Begin niet morgen, niet vandaag, begin nu!



**Hoe herken ik een fascist,
Umberto Eco, € 12.50 paperback**

Umberto Eco was een Europeaan in hart en nieren. De oorlog in Oekraïne en het steeds verder naar een totalitaire staat afglijdende Rusland zou hij met pijn in het hart hebben aanschouwd. Maar hij zou waarschijnlijk ook op alle mogelijke manieren van zich hebben laten horen en zich volop hebben ingezet voor vrede. In Hoe herken ik een fascist, een selectie van drie belangrijke essays, weerklinkt Eco's immer kritische stem. Het is een stem waarnaar we moeten luisteren, want sluipend fascisme ('Het eeuwige fascisme') en zelfopgelegde censuur ('Censuur en stilte') vormen een steeds grotere bedreiging voor de Europese vrede. Zijn oproep om tot nieuwe Europese afspraken te komen ('Een nieuw verdrag van Nijmegen') is dan ook bijna profetisch te noemen.



**Wonder, wonderlijk,
Stephan Sanders, € 21,99 paperback**

Laat je verwonderen met Stephan Sanders in zijn dagelijkse oefening als gelovige. In het boek 'Wonder, Wonderlijk' neemt columnist en auteur Stephan Sanders ons mee in zijn oefening van het geloof. Sinds een aantal jaren neemt hij het grote, onmogelijke Godswoord in de mond, niet om te honen, maar om het te beamen. Met het geloof kwam ook de kerkgang, of verdiepte die kerkgang het geloof? Meer nog dan leerstellig is het geloof van Sanders er een van doen, van de praktijk, van lang en geduldig oefenen. Het is de moeite waard. Geloven biedt de mogelijkheid om weer verrast te worden door de volheid en schoonheid van het leven. Waar zijn boek 'Godschaamte' vooral zijn zoektocht naar God beschreef, vertelt dit boek meer over zijn nieuw gevonden geloofsleven.



**Magnetische middernacht,
Laura Broekhuysen, € 22,99 paperback**

Nog lang na de lawine blijft Lokes moeder hun buurmeisje Iðunn zien. Iðunns huis is met bewoners en al in zee geschoven, haar naam staat op de gedenksteen. Als Lokes moeder blijft geloven dat Iðunn nog leeft, haar blijft zoeken en niet opgeeft, wordt zij door haar man naar een psychiatrische kliniek gebracht.

De androgyne Loke krijgt een nieuwe moeder; samen met haar dochter Pippa vormen ze een nieuw gezin. Tot de kinderen op een dag een meisje zien, een meisje op de helling, met haren als takken en de oogopslag van een dier.

Zoals IJslandse familiegeschiedenissen verstrengeld zijn met mythen en sagen, zo fungeert de Edda in deze roman als een magnetisch veld, waarin niet alleen het verhaal maar ook de taal aan zwaartekracht wint.



**Patriot, mijn verhaal,
Aleksej Navalny, € 32,99 paperback**

Navalny's laatste bericht aan de wereld, deels vanuit de gevangenis. Een oproep om door te gaan met het werk waarvoor hij zijn leven heeft gegeven.

Aleksej Navalny is kort na zijn vergiftiging in 2020 aan 'Patriot' begonnen. Het omvat zijn levensverhaal: zijn jeugd, zijn wending naar activisme, zijn huwelijk en familie, zijn toewijding aan het uitdagen van het regime dat erop uit is hem het zwijgen op te leggen en zijn overtuiging dat verandering niet kan worden tegengehouden en onvermijdelijk zal komen.

In levendig en spannend proza, inclusief nooit eerder gepubliceerde correspondentie vanuit de gevangenis, vertelt Navalny over onder meer zijn politieke carrière, de vele aanslagen op zijn leven, de levens van mensen die het dichtst bij hem stonden en de aanhoudende campagne die hij en zijn team hebben gevoerd tegen een regime dat steeds dictatorialer werd.

'Patriot' is Navalny's laatste brief aan de wereld. Het is geschreven met de passie, humor, oprechtheid en moed waarom hij terecht werd geroemd. Een ontroerend verhaal van zijn laatste jaren, jaren die hij doorbracht in de meest wrede gevangenis ter wereld. Het herinnert ons eraan waarom de principes van individuele vrijheid zo fundamenteel zijn, en het is tevens een oproep om door te gaan met het werk waarvoor hij zijn leven heeft gegeven.

Geschiedenis



**Ons Amsterdam 750 jaar,
een bijzondere stadsgeschiedenis, verschillende auteurs, € 29,99 hardcover**

De Alteratie, de Februaristaking, de inhuldiging van koningin Beatrix, velen kennen Amsterdam van grote historische gebeurtenissen. Ons Amsterdam 750 jaar vertelt de stadsgeschiedenis zoals die eigenlijk nooit is verteld. Met honderden verhalen over onbekende Amsterdammers, over bijzondere plekken, over bezoekers, migranten, handelaars, wetenschappers, dominees, huisjesmelkers, arbeiders, scharrelaars en kapitalisten. Niet over de grote witte mannen met hun gesteven witte kragen van weleer, maar wel de zwarte burenen van Rembrandt, de bouw van de Grieks-Orthodoxe kerk, de komst van een olifant naar de stad, de veldslag in Café Zincken tussen socialisten en de politie, en hoe de immigranten uit voormalig Nederlands-Indië in de jaren '50 in Geuzenveld terecht kwamen (en de rock-'n-roll meebrachten).



**Heilige woorden,
Daniël de Waele, € 34,99 hardcover**

Een boeiend geschreven handleiding over de oorsprong, boodschap en betekenis van de teksten van het vroege christendom.

In deze vakkundige en toegankelijk geschreven handleiding ontsluit Daniël De Waele de wonderlijke wereld van het Nieuwe Testament en de vroege kerk. Heilige woorden bestaat uit drie delen. In het eerste deel bespreekt De Waele elk Bijbelboek,

verduidelijkt waar de teksten vandaan komen en waarom precies al die evangeliën, brieven en andere geschriften in het Nieuwe Testament te vinden zijn. In het tweede deel laat De Waele zijn licht schijnen over de geschriften van de apostolische vaders en de apocriefe boeken. Het derde deel bevat een boeiende zoektocht naar de historische Jezus.

Dit handboek over de oorsprong, boodschap en betekenis van het vroege christendom is een fors uitgebreide en deels herschreven editie van het in 2020 verschenen boek De ontdekking van het Nieuwe Testament, dat niet meer verkrijgbaar is.



**Pater Victor, verzetsman,
Hans Kanters, € 24,95 hardcover**

Hans Kanters Pater Victor, verzetsman Pater Nic Apeldoorn was de door de Duitsers meest gezochte verzetsman in Rotterdam en Den Haag. En niet zonder reden. Onder zijn schuilnaam Victor was hij de belangrijke voorman van het katholieke verzet en sloeg een brug naar het gereformeerden, communisten en hervormden. Pater Victor was een van de belangrijkste organisatoren van de hulp aan onderduikers. De

aantallen zijn indrukwekkend: 300.000 onderduikers, waarvoor maandelijks 14.000 bonkaarten nodig waren. 15.000 illegale medewerkers van de L.O. (Landelijke organisatie), 1000 koeriersters en helaas talloze slachtoffers onder de verzetshelden. Hij had een afkeer van geweld, maar redde talloze landgenoten. Zelf ontsnapte hij ternauwernood een aantal malen aan de dood. Hans Kanters schrijft als insider zijn biografie: hij is een volle neef en hij groeide op in het Rotterdamse hoofdkwartier van Victor. Hij reconstrueerde zijn levensloop, ontdekte zijn verrassende hoofdkwartier in Den Haag en spoorde vele nazaten op van Victors medewerkers. Het boek is niet alleen een veelomvattende beschrijving van de organisatie en de dagelijkse praktijk van het verzet, maar ook een boeiend tijdsbeeld van een dramatische periode in onze geschiedenis.



Kerksmijters en martelaren, religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland, Jurjen Vis & Willem van der Meiden, € 29,-- hardcover

De veelbewogen geschiedenis van Noord-Kennemerland laat allerlei facetten zien die hebben gespeeld in de religiegeschiedenis. Op deze 'uiterste rand van de wereld' hadden veel bewoners weinig respect voor kerkelijke en wereldlijke machthebbers.

Maar er woonden ook vrome zielen en dit gebied kent tot op vandaag opzienbarende pelgrimsoorden. In onze regio heeft de Reformatietijd velen nieuwe bezieling en strijdvaardigheid gebracht. Geweld zelfs, maar ook liefelijke hofjes. Historicus Jurjen Vis overleed plotseling in 2019 terwijl hij bezig was met een alomvattende religiegeschiedenis van onze regio. We eren hem met de 15 fragmenten van het nagelaten werk waarin wij zien hoe mensen vanaf de Stichting van het Klooster in Egmond tot begin achttiende eeuw hebben gebeden, geleden en gestreden. We voegden aan zijn werk actualiteit toe met 12 interviews van nog levende mensen over door hem beschreven

thema's. Elke generatie toen en nu weegt opnieuw wat belangrijk is om te bewaren en wat vernieuwd moet worden. Steeds weer komen er nieuwe inzichten in vormgeving van religie met architectuur, muziek en toneel. De inhoud toont ook vele spanningen tussen de verschillende geloofsovertuigingen. Dat maakt een religiegeschiedenis van het noorden van Noord-Holland tijdloos en belangrijk, representatief voor het hele land, daarom de moeite waard om gelezen en besproken te worden.

Poëzie



Septemberzee, Willen – Jan Otten, € 19.99 paperback

De dichtbundels van Willem Jan Otten vormen een levensgang in gedichten. Elk gedicht is dan ook een poging te ontdekken waar de dichter staat, wat het betekent om in het volgende levenstijdperk terecht te komen, en in het reine met het moment. Ook in Septemberzee is dat weer het geval: nadat de dichter door een plompverloren kwaal de indruk had gekregen dat hem minder leven was vergund dan voorheen, resulteerde dat vreemd genoeg in de ervaring eindelijk over een zee van tijd te beschikken. De ervaring van eindtijd kan ook een begin zijn. Juist als het laatste uur aanbreekt wordt het mogelijk om 'met bonzend hart ik ben/ te horen en ik word'. Welbeschouwd boekt de dichter, schijnbaar zijn einde naderend, tijdwinst. Niet de dood is dan ook het thema van Septemberzee, maar tijd; en niet 'eewigheid', maar duur. Werkelijk begrijpen doet hij het evengoed niet. Vervoerende denkgedichten zijn het, per gedicht een reden van het hart. Gezet in Ottens intieme, raadselachtig lichte toon.



Het komt goed, de mooiste gedichten over geluk, samenstelling Elisabeth Lockhorn, € 17,50 hardcover

Wat er ook verandert in de wereld, het verlangen naar geluk blijft onverminderd. De dichter Yehuda Amichai vroeg zich af waarom we zo veel woorden hebben om verdriet en ongeluk te beschrijven, terwijl het ons niet lukt om met dezelfde precisie en zorgvuldigheid onze vreugde en ons geluk vast te leggen. In Het komt goed laat Elisabeth Lockhorn zien hoe dichters uit alle tijden en alle uithoeken van de wereld proberen om geluk in taal te vangen. Het resultaat is een inspirerende bundel voor iedereen die geluk om zich heen wil verspreiden. 'Geluk: in al zijn schoonheid en complexiteit. Een hoopvol thema dat samensteller Elisabeth Lockhorn met haar selectie loepzuiver voor het voetlicht brengt. Zinrijk en zelfs broodnodig in tijden waar ongeluk soms lijkt te regeren.'

Kinderen



Het grote beestenfeest, Kees Stip, € 22,50 hardcover

De grappigste dierenrijmpjes, nu weer bij elkaar in Het grote beestenfeest. Kees Stip (1913-2001) begon halverwege de twintigste eeuw met het schrijven van dierenversjes onder de naam Trijntje Fop. De beste daarvan zijn keer op keer gebundeld en uitverkocht. In deze verzamelbundel staan ze allemaal.



Het meisje, de walvis, de schildpad en de axolotl,
Katinka Polderman & Merel Corduwener, € 20,-- hardcover

Ga mee op reis met deze vier bijzondere karakters die behalve elkaar ook vriendschap vinden. Een meisje, zwemmend in zee, vindt een axolotl: een salamander die altijd jong blijft. Samen gaan ze op pad en ontdekken ze gaandeweg steeds meer over het leven én zichzelf. De wijze walvis en de brommerige schildpad laten zien dat je ook van elkaar kunt houden als je heel verschillend bent. Een hartverwarmend verhaal voor jong en oud vol met mooie inzichten en goede gesprekken, zoals:

'Soms zoek je jezelf en word je gevonden door anderen,' zei het meisje. 'Misschien is dat nog beter.'

'Waarom?' vroeg de axolotl.

'Anderen kunnen je dragen.'



Kip op je kop,
Jowi Schmitz & Jeska Verstegen (illustraties), € 17,99 hardcover

Op een avond hoort Romeo vreemde geluiden op zijn balkon. Hij sluipt er naartoe en ontdekt een kip! Een kip die zich graag laat aaien en het liefst bij Romeo in bed komt liggen. Bij de kip blijkt ook een nieuw buurmeisje te horen, Tobi.

Tok en Tobi geven Romeo de moed om de laatste wens van zijn vader in vervulling te laten gaan: nog één keer de woestijn zien. Geen gemakkelijke wens, maar Romeo geeft niet op, zelfs niet als zijn vader te ziek blijkt om naar Amerika te vliegen. Dan moet de woestijn maar naar hem toe komen. Met hulp van Tobi en haar kip kan namelijk bijna alles.



Lezen is stom,
Nils Freytag & Silke Schlichtmann, € 8.99 hardcover

Lezen is stom! is een prachtig boekje met een grote knipoog, waardoor je meteen zin krijgt om te lezen! Een perfect cadeau voor leeswormen én boekenhaters van alle leeftijden. In dit boek vind je twintig goede redenen waarom lezen stom is. Maar als je goed kijkt, vertellen de illustraties misschien toch iets anders?

Lezen is stom! is een prachtig boekje met een grote knipoog, waardoor je meteen zin krijgt om te lezen! Aanstekelijk voor alle leeftijden. Een perfect cadeau voor leeswormen en boekenhaters.



Sinterklaas, het muizenhuis,
Karina Schaapman, € 16,99 hardcover

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Ook aan het Muizenhuis brengt Sinterklaas elk jaar een bezoek en dat lees je in dit splinternieuwe prentenboek: 'Sinterklaas'.

Sinterklaas is aangekomen bij het Muizenhuis en Sam weet precies waar hij logeert: vlak bij opa Zeeman! Samen met Julia gaat hij natuurlijk op onderzoek uit. Wat zijn al die pieten daar aan het doen?

In het logeerhuis van Sinterklaas is het een drukte van jewelste. De geur van versgebakken pepernoten hangt in de lucht terwijl de pieten Sam en Julia rondleiden. Ze nemen een kijkje in de pepernotenfabriek, de chocoladeletterfabriek en natuurlijk de inpakkamer. De pieten laten zien hoe alles in zijn werk gaat. Sam en Julia mogen zelfs pepernoten proeven en de chocoladeletters naar de postkamer brengen, zodat alles op tijd kan worden verstuurd.

De volgende dag is het eindelijk zover: pakjesavond. Sam en Julia vieren het gezellig samen met hun familie en buren, compleet met Sinterklaas, Piet en een stapel cadeautjes. Als dat geen gezellige pakjesavond wordt! Dit sinterklaasboek is zonder twijfel het leukste boek voor de feestdagen voor kinderen vanaf 4 jaar.



Sara's mysteries,

Sara de Monchy & Saskia, € 16,99 hardcover

Sara zoekt waargebeurde vragen uit, samen met de kinderen die ze aan haar stelden.

Zoals bijvoorbeeld: waarom doen de buren zo geheimzinnig?

Hoe vind je uit of je voorouders in slavernij hebben geleefd?

Waarom reageert die liefste vakantievriend niet meer?

Stapje voor stapje komt de waarheid dichterbij...

De acht mooiste afleveringen van Sara de Monchy's populaire, bekroonde true-crime kinderpodcast nu bewerkt tot spannende verhalen – prachtig in beeld gebracht door Saskia Halfmouw.