

Filosofie



**Verlost van onzin,
Al-Ghazali, € 24,90 paperback**

De bevlogen middeleeuwse denker Ghazali is nog altijd een bron van inspiratie voor miljoenen moslims. Hij wordt gewaardeerd om de manier waarop hij filosofie, theologie en mystiek samenbrengt.

Ook in de westerse literatuur duikt de naam van Ghazali geregeld op: bij filosofen als Bertrand Russell en Nicholas Taleb en in de boeken van Salman Rushdie en Dan Brown. Daar wordt hij eensgezind aangewezen als een strenge dogmaticus. Wie was deze Ghazali en waar komt zijn reputatie vandaan? Kan het echt zo zijn dat hij het einde van het vrije denken in de islam inluidde?

In *Verlost van onzin* komt Ghazali zelf aan het woord. Deze toegankelijke vertaling van Ghazali's autobiografie, voorzien van uitgebreide context en interpretatie, daagt de lezer uit om zelf te oordelen. Ghazali zet zichzelf neer als een twijfelende zoeker, allesbehalve de dogmatische betweter zoals hij zo vaak wordt geportretteerd.

Verlost van onzin biedt een fascinerende kennismaking met het islamitisch denken dat ontstond in de gouden eeuwen van de islam.

Theologie



**Nooit heb ik niets met U, gesprekken over God,
Tamarah Enima, Stef Bos, Tijs van den Brink, Huub Oosterhuis e.a., € 21.99 paperback**

Wie is God? Dat levert heel diverse antwoorden op. De een krijgt een warm gevoel en raakt niet meer uitgepraat. De ander haalt de schouders op. Henk Veltkamp voert gesprekken met 25 vrouwen en mannen die – zo verschillend als ze zijn – allemaal 'iets met God' hebben, om hen te vragen naar de aard en beleving van dat 'iets'. Elk gesprek start met de vraag welke plek God in hun leven inneemt. Wat hebben zij als kind van God meegekregen? En hoe is het verder gegaan? Wat betekent God nu voor hen?

Gesprekken met Stevo Akkerman, Nora Asrami, Tamarah Benima, Stef Bos, Tijs van den Brink, Heino Falcke, Jacobine Geel, Henk Helmantel, Frits de Lange, Almatine Leene, Huub Oosterhuis, Sabine Plasschaert, Paul van Vliet e.a.



**Dag in, dag uit, bijbels dagboek,
toegankelijke overdenkingen, € 7,25 paperback**

'Dag in dag uit is' al 35 jaar een geliefd dagboek. De 365 toegankelijke overdenkingen zijn geschreven door diverse auteurs uit de breedte van kerkelijk Nederland. Dit dagboek is geschikt voor zowel beginnende bijbellezers als gevorderden.



**Provocatief Pastoraat,
Marieke Sillevius Smitt, € 18,95 paperback**

Pastoraat kan doeltreffender, lichter en vooral ook leuker. Met provocatief pastoraat roep je de ander naar voren, daag je hem of haar in positieve zin uit, vanuit liefde en met een flinke dosis humor. En dat is heilzaam voor pastorant én pastor. Dit boek is een ideale wegwijzer voor pastoraal werkers, predikanten, ouderlingen, buurtwerkers (enz.), en iedereen die in 'het spel van de relatie' wil groeien. Met theorie en tips, met treffende en humoristische voorbeelden uit de pastorale praktijk. Marieke Sillevius Smitt is diaconaal predikant, contextueel therapeut en provocatief coach.



**De zwijgende os, Thomas van Aquino,
G.K. Chesterton, € 17,50 paperback**

In dit boek schetst Chesterton een even ongewoon als boeiend en toegankelijk portret van de katholieke filosoof bij uitstek: Thomas van Aquino. De grote Franse thomist Étienne Gilson heeft over dit boek gezegd dat het "tegelijk waar, eenvoudig, aangenaam leesbaar en diep" is. Daarmee is niets te veel gezegd ... Thomas van Aquino (1225-1274) was een Italiaanse filosoof en theoloog, die gerekend wordt tot de scholastici. Hij is de meest invloedrijke systematische denker op theologisch en wijsgerig gebied uit de middeleeuwen. Zijn werken genieten nog altijd hoog aanzien in de katholieke Kerk; zozeer zelfs dat een van zijn bijnamen is: Doctor Communis, Algemene Leraar van de Kerk.



**Onder uw bescherming,
Dr. J.A.E. van Dodewaard, € 15,95 paperback**

De Litanie van Maria (Litanie van Loreto) wordt talloze keren gebeden, vooral ter afsluiting van het rozenkransgebed. Maria wordt er aangeropen als gouden huis, ivoren toren, ark van het verbond en nog veel meer. Misschien heeft dat al vaker vragen bij u opgeroepen: wat betekent dit, wat hebben die titels met Maria te maken? Mgr. Hans van Dodewaard, bisschop van Haarlem van 1960-1966 heeft die titels in dit werkje toegelicht vanuit zijn grote Bijbelkennis (hij doceerde Bijbelexegese aan het seminarie Warmond). Onder uw bescherming... is een nieuwe, aangevulde en bewerkte uitgave van Dr. J. A. E. van Dodewaard, Maria's eretitels. Een uitleg van de aanroepingen van de litanie van Loreto (1958).



**150 Psalmen,
€ 12,50 hardcover**

Dit handzame Psalter bevat de 150 Psalmen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Met achter in een thematisch leeswijzer die helpt een passende psalm te vinden bij diverse situaties.

Spiritualiteit



**Een zinvol leven,
Fokke Obbema, € 24,99 paperback**

'Een zinvol leven' is Fokke Obbema's nieuwste beschouwende boek. 'Het is alsof er bij me aan de deur wordt geklopt: hoe zit het, wat vind jij eigenlijk?' Zo omschreef een lezer het effect van de interviews die Volkskrant-journalist Obbema publiceerde in 'De zin van het leven' (2019). Die gesprekken over de essentie van het bestaan voerde hij met bekende en onbekende Nederlanders na zijn hartstilstand in 2017. Ze bleken in een behoefte te voorzien, zijn boek werd een bestseller.

Dit nieuwe boek, 'Een zinvol leven', vormt een bundeling van de daaropvolgende interviewreeks, beginnend met de vraag: 'Wat is voor u een zinvol leven?' Dat levert opnieuw toegankelijke, maar ook diepzinnige gesprekken op. Aan bod komt een grote variëteit aan standpunten over waar het in het leven om zou kunnen of moeten draaien. Ook geeft Obbema zijn kijk op de betekenis van wat bij iedereen door het hoofd dwarrelt: het eigen levensverhaal.



**Tijd voor aandacht, verzameld werk,
Elisabeth Dinnissen, € 24,95 paperback**

Op geheel eigen wijze, met korte inspirerende teksten, beschrijft cisterciënzer zuster Elisabeth Dinnissen de theorie en de praktijk van zen. Lichaam en geest zijn volgens haar nodig om die innerlijke weg te gaan. Zen vergt inzet, oefening en stil luisteren. Vanuit haar persoonlijke ervaring beschrijft zij hoe de beoefening van zen ons opent voor de grond en het wezen van ons bestaan. Zuster Dinnissen verdiepte zich in het klooster aanvankelijk in de westerse mystiek. Zen meditatie bracht haar een aanvullende, heel praktische, leerweg om de innerlijke diepte in te gaan. Ze wist zich daarin gesteund door een van de pioniers van zen in Europa, de jezuïet Enomiya Lassalle en later door de Nederlandse zenleraar Ton Lathouwers. 'Tijd voor aandacht' bundelt de drie boekjes die zij tijdens haar leven publiceerde in één uitgave.



**Het geluid van de stilte,
Tomas Sjödin, € 18,99 paperback**

De bekende auteur Tomas Sjödin houdt van mensen, muziek en geluiden om zich heen. Toch schrijft juist hij over het belang van stilte. In Het geluid van de stilte vertelt hij open over zijn verlangen naar stilte en zijn weg daarin door de jaren heen. Zo begint hij nu bijvoorbeeld elke dag met stil zijn bij God.

Vanuit gesprekken met een aantal mensen, onder wie Martin Lönnebo, Eugene Peterson en Philip Yancey, en vanuit andere boeken belicht Sjödin verschillende aspecten van stil zijn. Een mooie plek krijgt ook het rumoer rond COVID-19. Een vlot geschreven boek met eerlijke, aansprekende teksten over het thema stilte.

Geschiedenis/Cultuurgeschiedenis



Vertalen in de Nederlanden, een cultuurgeschiedenis,
Dirk Schoenaers, Inger leemans e.a., € 49,95 hardcover

Zonder vertalingen had de cultuur van de Lage Landen er heel anders uitgezien. De voortdurende invloed van de talen die ons omringen heeft onze cultuur gevormd tot wat zij nu is: een internationale, meertalige en cultureel diverse omgeving. Maar deze geschiedenis is nooit samenhangend uit de doeken gedaan. De cultuur- en literatuurgeschiedenissen die tot nu toe verschenen zijn, hebben nauwelijks aandacht besteed aan de belangrijkste teksten en personen die contacten met anderstaligen tot stand brachten en brengen: vertalingen, vertalers en tolken. Vertalen in de Nederlanden voorziet in deze lacune. De cultuur van de Nederlanden is van oudsher een open speelveld voor commerciële, intellectuele en sociale uitwisseling met andere, in omvang vaak grotere taal- en cultuurgebieden.



Hierna, cultuurgeschiedenis van de hemel,
Catherine Wolff, € 27,99 paperback

In deze boeiende cultuurgeschiedenis verdiept Catherine Wolff zich in de manier waarop mensen en culturen de hemel door de eeuwen heen hebben gekarakteriseerd.

'Hierna' van Catherine Wolff is een cultuurgeschiedenis van de hemel vanuit zowel religieuze als niet-religieuze visies. Welk beeld hebben we van de hemel? Wie of wat zouden we daar kunnen tegenkomen? In deze boeiende cultuurgeschiedenis verdiept Catherine Wolff zich in de manier waarop mensen en culturen de hemel door de eeuwen heen hebben gekarakteriseerd. Ze beschrijft hoe verschillende religies en geloofsovertuigingen dit idee hebben ingekleurd en hoe niet-religieuze invloeden vanaf de Verlichting tot de hedendaagse niet-religieuze visies op de hemel daarop hebben ingewerkt.



Het grote BAVO boek,
red. Daan den Hengst, Henk Kaan, Koen Vermeij, Jaap Verschoor, € 39,95 introductieprijs, daarna € 49,95

25 september 1520: met de nodige precisie wordt het vergulde kruis op de vieringtoren van de Bavo geplaatst, 78 meter boven de grond. De kerk is nu officieel 'af', ook al zou er nog veel aan gebouwd, verbouwd en gerestaureerd worden. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Bavo, de maatschappelijke, religieuze en culturele betekenis van de kerk voor de stad Haarlem, het interieur, de glazen, het wereldberoemde orgel, de 'grote restauratie' door voornamelijk Pierre Cuypers en nog veel meer aspecten die de Bavo tot een van de mooiste gotische kerken van ons land maken. Om alle kennis te bundelen heeft de Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk een team van specialisten samengesteld: bouw-, kunst- en

architectuurhistorici, archeologen, muziekdeskundigen en natuurlijk ook rondleiders die bij de kerk betrokken zijn – kenners bij uitstek. Hun teksten, samen met historisch beeldmateriaal en speciaal vervaardigde foto's en 3D-tekeningen, bieden gedetailleerd inzicht in de rijke geschiedenis van de Bavo.



**De grenzeloze rivier,
Mathijs Deen, € 23,99 hardcover**

In *De grenzeloze rivier* neemt Mathijs Deen, net als in zijn veelgeprezen boeken *De Wadden* en *Over oude wegen*, de lezer mee in zijn unieke wereld: het schemergebied tussen feit en fictie, wetenschap en verbeelding.

'Stel dat de rivier een personage is, dan heeft hij ook een geboorte en een dood.

Vertel me hoe hij is ontstaan.' Die vraag stelt Mathijs Deen op een zonnige septemberdag aan zijn tafelgenoot, een geoloog. Het antwoord dat volgt is het begin van een reis die de lezer meevoert van een tijd ver voordat we spraken van een Europees continent naar de dagen van nu, waarin schippers de rivier de Rijn nog altijd als een levend wezen zien, een persoon. Via de machtige nijlpaarden die miljoenen jaren geleden aan de oevers graasden naar de vermoede zalm die zijn habitat langzaam veranderen zag, van het oermeisje van Steinheim tot de Romeinse generaal Corbulo, de jonge Goethe en de Noordzeevervisser Kommer Tanis: Deen vertelt hun verhalen, waarin de Rijn altijd aanwezig is, soms als hoofdpersonage, soms als figurant. Hij laat zien hoe de rivier sinds het begin der tijden verbindt en verdeelt, schrik aanjaagt, troost, draagt en verzwelgt.



**Verval en ondergang van het Romeinse Rijk,
Edward Gibbon, € 22,99**

Hét standaardwerk over de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Meer dan veertien eeuwen klassieke geschiedenis, ook voor de moderne lezer een geniale, eruditie en helderheid van stijl.

'Verval en ondergang van het Romeinse Rijk' (1788) van Edward Gibbon is nog altijd het standaardwerk over de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Het heeft voor de

moderne lezer niets aan genialiteit, eruditie en helderheid van stijl ingeboet. Gibbon behandelt meer dan veertien eeuwen klassieke geschiedenis: de verspreiding van het christendom, de volksverhuizingen van de Barbaren, de plunderingen van Rome, de kruistochten, de veroveringen door Djengis Khan en de opkomst van de islam. Beschreven worden de levens van onder anderen Attila de Hun, de profeet Mohammed, Karel de Grote en de Romeinse keizer. Of ze nou verstandig waren of dom, grootmoedig of wreed, ernstig of lichtzinnig, tot op heden spreken deze leiders tot de verbeelding.



**Ontluikend Christendom,
Daniël de Wäele, € 29,99 hardcover**

Ontluikend christendom' van Daniël de Wäele is een cultuurgeschiedenis over het ontstaan van het christendom. Hoe beleefden heidenen, joden en christenen het ondermaanse bestaan in de eerste eeuwen van onze jaartelling, zo ongeveer van de eerste tot de vierde eeuw? Hoe leefden zij, wat geloofden zij, hoe dachten zij en hoe beïnvloedden zij elkaar? Natuurlijk, het waren mensen zoals wij, maar de moderne

mens valt van de ene verbazing in de andere, en staat soms verbluft als hij ontdekt hoe anders mensen toen tegen het leven aankeken. Kennis van die pluriforme, multireligieuze wereld draagt ook bij aan de verheldering van een reeks geschriften die in die tijd het licht zagen: het Nieuwe Testament. 'Men zal niet gemakkelijk een tegenhanger van dit boek vinden, waarin zowel het jodendom als het heidendom als het vroege christendom zo nauwkeurig in beeld worden gebracht.'

Levende Aarde



Mijn mierenhoop,
Achilles Cools, € 22,99 paperback

Kijk naar de bosmieren! Achilles Cools heeft een hoge mienterp in zijn tuin en probeert binnen te dringen in dat superorganisme: een mierenvolk dat functioneert als één brein met een collectief bewustzijn. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en indrukwekkende voorbeelden introduceert hij de lezer in de wereld van de mier. Je leeft mee tussen prinsessen en koninginnen, hofdames, de oermoeder, dauwmeisjes, kuddewachters en poppen die kunnen zingen. Al ver voor wij de landbouw ontdekten, hielden ze al vee. Ze houden bruidsvluchten, praten met geurcodes, kennen een SOS alarm, en vragen wachtwoorden. Hun succesverhaal steunt op een oerdegelijke sociale organisatie. Dan vraag je je toch wel af: hoe is het om een bosmierenvolk te zijn?



Moedertje Groen,
Tessa Yanover, € 221,99 paperback

In Moedertje Groen neemt Tessa Yanover de lezer mee op een reis door haar eigen natuurlijke wereld dichtbij huis. Zij schrijft enthousiast, informatief en met humor over 'buiten leven', de windrichtingen, thuis en (moes)tuin, strand, zee en duin, vogels, sporen en de factor tijd. De hoofdrolspeler is de natuur zelf, want bewust en onbewust leert zij ons dat de mens zelf ook natuur is en dat we om die reden goed voor de natuur moeten zorgen, want zorgen wij voor haar, dan zorgt zij voor ons.

Poëzie



Aarduitwrijvingen,
Charlotte van den Broeck, € 19.99 paperback

Deze bundel, vrucht van een verblijf in Death Valley, is een verzameling van veranderlijke landschappen en de wisselende lichamen die zich erin voortbewegen.

De gedichten zelf zijn evenzovele oefeningen in waarneming. In de ruimten tussen aanblik en uiterlijke verschijning ontstaan beelden, onderhevig aan kleuren, texturen en zintuigen. En deze beelden rijgen zich aaneen tot wat misschien wel feministische natuurgedichten kunnen worden genoemd over zaken als erotiek, bloei, geweld en kwetsuur: 'de woestijn woelt en sleept haar laken mee / er ontwaakt // een vrouw zonder beschadigingen, ze kleedt zich / voor een dagtocht, ze zeult geen geesten'.

Fictie / Non-fictie



Zoals vogels vliegen, Els Quaegebeur, € 20,00 paperback

Mirjam en Sandra Ploeg zijn op weg om een tweedehands kastje op te halen als ze horen dat er een vliegtuig is neergestort. Een paar uur eerder hebben ze op Schiphol afscheid genomen van hun ouders, broer en pleegbroertje. Ineens beheerst MH17 hun doodgewone Nederlandse leventje. Er is geen ruimte meer om kind te zijn, er is ook niemand meer om kind van te zijn.

Mirjam en Sandra worden geconfronteerd met een onpeilbaar verdriet, maar tegelijk moeten ze van alles: naar de supermarkt waar iedereen hen aanstaart, naar nabestaandenbijeekomsten, de amfibieën van hun vader verzorgen, pijnlijke gesprekken voeren met familierechercheurs en duizenden goedbedoelde berichten beantwoorden. Desondanks slagen de zusjes Ploeg erin zich terug te vechten - zij aan zij. Hun positieve kijk op de toekomst ontketent soms merkwaardige, zelfs botte reacties. Met een fijnzinnig psychologisch inzicht en een sterk gevoel voor detail tekent Els Quaegebeur hun verhalen op.



Van dit en dat en van alles wat, Martine Bijl, € 20.—paperback

'Van dit en dat en van alles wat' is een portret van het multi-talent Martine Bijl. Samengesteld door Berend Boudewijn uit haar nagelaten documenten blijkt het onbedoeld zelfs een frappant zelfportret. Jeugdherinneringen, brieven, een novelle, e-mails, speeches, theaterteksten plus dagboeken over haar werk bij televisie en theater – het lijkt verschillend, maar het ademt dezelfde oorspronkelijke, amusante

geest. Of het nu gaat over optreden, over hartstochtelijk tuinieren, over volhardend keramiek maken, over koppig sleutelen aan teksten – het is altijd onderhoudend geschreven. En meer dan dat. En passant fileert Martine mannelijke eigenwaan en vrouwelijk schipperen en gunt ze ons ook nog een blik achter de schermen van onze showbusiness. Martines echtgenoot Berend Boudewijn, die deze teksten heeft verzameld en er een persoonlijke inleiding bij schreef, oordeelt volkomen terecht: schrijven was waarschijnlijk Martines liefste bezigheid en zeker haar grootste talent.



De tachtigjarige vrede, Kees van Kooten, € 22,99 paperback

Nog niet zo lang geleden zei Kees van Kooten in een interview: 'Een biografie is niet meer nodig, ik heb alles zelf verteld. Ik ga de rest van mijn leven veel liever lezen dan schrijven.' Ter gelegenheid van de bloemlezing *De tachtigjarige vrede* las hij voor het eerst sinds tijden weer zijn eigen verhalen. Ze brachten hem niet alleen terug naar het verloop van zijn lange leven, maar eveneens werd hij de lezer van zijn eigen

hilarische fantasie. De verhalen uit *Hedonia*, *Zwemmen met droog haar*, *de Treiterrends*, *de Modernismen* en de vele andere bundels – ze zijn even sterk en humoristisch als de lenige geest van Kees van Kooten zelf. Het is met die krachtige verbeelding dat hij nu zichzelf portretteert aan de hand van zijn verhalen. En het is het schitterende bewijs dat een biografie inderdaad volstrekt overbodig is. Koot graaft zichzelf autobio. Een hilarisch zelfportret in twee keer veertig verhalen.



**De Fluistering van de sterren, verhalen,
Nagieb Mahfoez, € 20,-- paperback**

Deze bundel van de eminente Egyptische schrijver Nagieb Mahfoez is onlangs gevonden tussen zijn papieren. Er zat een briefje bij: 'voor publicatie in 1994', maar ze zien hier voor het eerst het levenslicht. Aan de hand van Mahfoez' verfijnde, rake observaties van het dagelijks leven nemen deze sprankelende verhalen de lezer mee naar het kloppende hart van Caïro. Maak kennis met de mensen uit de Caïreense wijk Gamaliyya. Er is Nabqa, de zoon van Adam de waterverkoper, die niet kan liegen; de mooie getalenteerde Tawhida, die nooit ouder wordt; Ali Zaidan, de gokker, die de liefde vindt op late leeftijd; en Boss Saqr, die zijn geld boven zijn bad verstopt. De buurt – vol demonen, dans en zoete halva – waakt in stilte over de geheimen van al haar bewoners.

Rouwverwerking



**Mijn rouwreis,
Annemiek Dogan, € 29,99 hardcover**

Mijn Rouwreis is een rouwdagboek dat de rouwende zelf invult aan de hand van voorgedrukte vragen. Dit praktische boek laat de rouwende de donkere kanten aanschouwen en ook het licht aan de andere kant zien. Mijn Rouwreis neemt de rouwende iedere dag aan de hand mee en vormt een leidraad om het verlies onder ogen te zien en de realiteit te omarmen. Het biedt ruimte voor alle emoties en herinneringen.

Kinderboeken



**De meisjes, zeven sprookjes,
Annet Schaap, € 14,99 hardcover**

Annet Schaap bewerkte voor dit boek zeven bekende sprookjes, vijf van de gebroeders Grimm en twee van Charles Perrault. Ze kroop hiervoor onder de huid van bekende sprookjesfiguren. Zo begrijp je ineens een beetje beter hoe de molenaar er toe kwam om op te scheppen over zijn dochter, die van stro goud kon maken – en nog beter begrijp je de dochter, die ten einde raad de hulp van meneer Pelsteel accepteert, tegen een wel heel hoge prijs. Je leest over de wolf, die zijn bloeddorst met grote wilskracht probeert te beheersen en een meisje, op weg naar haar oma die ziek is. En droom je van een sprookjesprins? Dan is het verhaal over het meisje dat hoopvol dagen achter elkaar een kikker kust, echt iets voor jou. Gruwelijk spannend is het verhaal over de man met blauwe baard...

Annet maakt van de sprookjesfiguren mensen van vlees en bloed, die dromen hebben en verlangens. Zo gaan bekende sprookjes nog meer leven en worden ze misschien zelfs wel een tikje sprookjesachtiger voor je. Ze illustreerde het boek zelf met fraaie tekeningen die ze maakte met scraperboard-techniek.



**Adam en de dieren,
Willemijn de Weerd & Marieke ten Berge, € 9,99 kartonboekje**

In dit kleurrijke kartonboekje bij de Peuterbijbel zien peuters hoe Adam alle dieren een naam geeft. Grote en kleine dieren; vissen en vogels. In dit boekje komen ze allemaal voorbij. Op deze manier leren peuters op speelse wijze dieren benoemen. Willemijn de Weerd is kinderboekenschrijfster en schreef onder andere de Peuterbijbel. Illustrator Marieke ten Berge maakte de illustraties die perfect aansluiten bij de belevingswereld van (jonge) kinderen.



**Samen tellen,
Willemijn de Weerd & Marieke ten Berge, € 9,99 kartonboekje**

In dit kleurrijke kartonboekje bij de Peuterbijbel leren peuters op speelse wijze tellen. Hoeveel stenen doet David in zijn tas? Hoeveel kleuren heeft de regenboog? Willemijn de Weerd is kinderboekenschrijfster en schreef onder andere de Peuterbijbel. Illustrator Marieke ten Berge maakte de illustraties die perfect aansluiten bij de belevingswereld van (jonge) kinderen.



**Mijn verhalenbijbel,
Sally Ann Wright, € 12,99 hardcover**

In deze prachtige nieuwe kinderbijbel voor kinderen vanaf 3 jaar worden in eenvoudige taal vijftig bekende en minder bekende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld. Lees samen over de schepping, over Noach en Jona, Gideon en Elia, Jezus en de vriendelijke Samaritaan. Een prachtige eerste Bijbel voor de allerkleinsten.



**Daar ben je,
Hans & Monique Hagen, tek. Charlotte Dematons, € 17,99 hardcover**

Het mooiste cadeau voor alle nieuwe baby's
12 prenten met 12 gedichten voor de eerste 12 maanden. Dat eerste jaar staat in het teken van luiers, krampjes en knuffels. Van spelen in de box en heel veel slapen, of juist niet... Van het ene moment op het andere slaat verwondering om in wanhoop of in groot geluk. Wat verandert er veel in zo'n korte tijd – een jaar vol emoties, gevangen in een ontroerend poëzieprentenboek.



**Groot Biegel Sprookjesboek,
tek. Charlotte Dematons, € 22,99 hardcover**

Paul Biegel noemde zichzelf 'een ouderwetse sprookjesschrijver'. En een rasechte verteller, dat was hij. Vanuit zijn befaamde schrijfstoel schreef Paul Biegel het ene geliefde verhaal na het andere. Bijvoorbeeld een verhaal over een witte zwaan die naar de sterren vliegt, en eentje over een jongetje dat op wonderbaarlijke wijze zijn lievelingsbeer terugvindt. Of het verhaal over de dieren uit het bos die hun jager een plechtige begrafenis geven. Waar hij ook over vertelt, moeiteloos sleept hij je mee naar zijn fantasievolle,

unieke werelden. In deze verhalenbundel zijn 30 van Paul Biegels allermooiste verhalen verzameld. Het 'Groot Biegel sprookjesboek' is met zijn heerlijke sprookjes een waar genot om voor te lezen. Of om zelf te lezen natuurlijk!



**Sinterklaasliedjes,
Mark Janssen, € 14,99 hardcover**

Wat is nou leuker om in de stemming te komen – het liefst al maanden van tevoren – dan Sinterklaasliedjes zingen? Dat doen met een boek van Mark Janssen!

Van 'Wie komt er alle jaren', via 'Hoor de wind waait door de bomen' en 'Hij komt, hij komt', tot 'Hoor wie klopt daar kinderen' en 'O, kom er eens kijken' – het hele

Sinterklaasverhaal in liedjes.

In de feestelijke prenten van Mark Janssen zien we hoe zeven kinderen, verkleed als sinterklaasjes en pietjes, proberen bij de échte Sint te komen. Maar op elke prent gaat er iets mis... dus je mag raden hoe ze er op de laatste prent uitzien.



**Rekenen voor je leven,
Edward van Vendel & Ionoca Smeets, € 18,95 hardcover**

Wat gebeurt er als een klas de saaie sommen mag vervangen door rekenlessen die met hun eigen leven te maken hebben?

Groep zeven van de Rover Hoepsika-school komt in opstand tegen hun saaie rekenboek. De klas sluit een contract met hun juf en meester: dit jaar gaan ze

rekenen met vragen die belangrijk zijn voor hun leven. Iedereen één vraag. Elke week één vraag. Die nieuwe rekenlessen zullen alles veranderen.

- Hoe win je alle spelletjes?
- Is plassen onder de douche echt goed voor het milieu?
- Zijn ijsjes overal en altijd even koud?
- Hoe word je rijk?

Kerstmis



**Van drie Engelen tot Driekoningen, bidden om betere tijden,
Thijs Ketelaars, e.a. , € 9,99 paperback**

Een geweldige kans om thuis op weg te gaan naar Allerheiligen, Allerzielen, Sint Maarten, Advent en Kerstmis Een onmisbare gids voor een nieuw kerkelijk jaar. Met bijdragen van heel veel verschillende mensen o.a. Abt Thijs Ketelaars, Anselm Grün, Benoit Standaert, Marinus vd.. Berg, Thomas Quartier.



**Advent met Augustinus,
Hans Alderliesten, € 15.99 hardcover**

In Advent met Augustinus leren we de kerkvader Augustinus kennen als bisschop van Hippo Regius, maar ook als zondig mens. Rusten, verlangen en wachten zijn woorden die we associëren met Advent. Augustinus zou er iets aan toevoegen: belijden en prijzen. Dat de hoge God de gestalte van een klein kind aannam, dat is iets om dankbaar voor te zijn en om je diep voor te schamen, aldus Augustinus. Hij kwam naar ons omdat wij niet naar Hem kwamen. Hij bukte omdat wij ons groot maakten. Met Augustinus werpen we een blik in de kribbe. Christus kwam in kleinheid nabij, wat een wonder!



**Uren kerstplezier, kleuren, puzzelen en meer,
€ 8,50 paperback**

Uren kerstplezier! Kleuren, puzzelen en meer. Een superleuk doe-boek voor in de kerstvakantie met: Zoek de verschillen, Doolhofpuzzels, Van cijfer naar cijfer, Zoek de fouten, Zoek de gelijken, Kleurplaten, Kerstverhaal. Alle puzzels en activiteiten hebben te maken met kerstverhaal.



**Straal & Schitter,
samen Advent en Kerst vieren, € 12,99 paperback**

Straal en schitter biedt voor elke week een uitgebreide viering en vijf kortere stukjes met gespreksvragen, bijbelteksten, weetjes en creatieve opdrachten voor kinderen van verschillende leeftijden (tot ongeveer 12 jaar). Voor elke adventsweek is er een bouwplaat om een lantaarn van te maken. Elke dag maak je een nieuw vakje open. Er komt steeds meer licht door de lantaarns, zo tel je samen op een mooie manier af naar het kerstfeest! Uniek: Bij elke week hoort een (nieuw) kerstlied van kinderkoor De Bromvlieg. In het boek vind je de songteksten en de QR-codes naar Spotify en YouTube om lekker mee te zingen. Extra: Speciaal voor scholen en kerken bieden we bij dit boek een eenvoudige musical aan. Zo kun je er een prachtig adventsproject van maken die je afsluit met een schitterende kerstviering. Heel geschikt voor gezinnen, kerken en scholen.



**De Gerarduskalender 2022 is in de abdijwinkel te verkrijgen,
€ 8,50**

Nieuwe Bijbel Vertaling 2021 (NBV21)

Uiteraard is ook in onze boekwinkel de nieuwe Bijbelvertaling te verkrijgen, met en zonder de deuterocanonieke boeken.

Luxe en speciale edities zijn alleen op bestelling verkrijgbaar.



€ 38,-- standaardeditie



€ 39,50 met deuterocanonieke boeken



€ 55,-- compact tijdloos



€ 52,50 compact modern