

## Theologie



**Gebeden voor lichte en donkere dagen,  
samengesteld door Leendert Torn, € 24,99 hardcover**

In dit gebedenboek vind je bronnen van bemoediging voor je tocht door het leven. De gebeden zijn vindbaar op thema: aanbidding, angst, bezorgdheid, dankbaarheid, naderende dood, onrecht, stilte, twijfel, verwachting, vreugde, wanhoop, ziekte enz. Het hele leven komt zo aan bod, met zijn zonnige momenten en schaduwkanten.

200 gebeden zijn speciaal voor dit boek geschreven. De rest werd gekozen uit de christelijke traditie. De selectie van de gebeden vond plaats met het oog op de lezer van deze tijd; ze zijn authentiek, veelkleurig, toepasbaar en inspirerend!



**De kerk is fantastisch,  
Rik Torfs, € 16,99 paperback**

De beschrijving van de kerk die Rik Torfs in 'De kerk is fantastisch' geeft, is niet altijd mooi. Vaak wel. Maar de kerk is ook een plaats van verrotting, een angstige hoedster van de absolute waarheid en een zedenmeesteres die het zelf met de moraal niet altijd even nauw neemt. Dat weerhoudt Rik Torfs er niet van haar zeer te waarderen. Hij kiest acht invalshoeken om naar de kerk te kijken. De kerk als gebouw. Als pleisterplaats voor ongelovigen. Als oase. Als hospitaal. Als bron van humor. Als plek van schoonheid en als waakvlam voor de verrijzenis. Acht perspectieven die proberen iets van haar te tonen zonder haar helemaal te willen vatten. De kerk blijft ongrijpbaar. Niemand kent haar. Ook de paus niet.



**Overzicht van gezangen,  
29 nov. 2020 - 2 april 2021, € 15,-- paperback**



**Aanbidden met Ambrosius in de vroege kerk,  
Dr. M.A. Van Willigen, € 17.99 dwarsligger**

Deze dwarsligger is een vervolg op 'Bidden met Augustinus'. Niet alleen het gebed, maar ook de aanbedding had in de Vroege Kerk een belangrijke plaats. Deze aanbedding vinden we terug in talloze hymnen, waarin Christus wordt aanbeden en God wordt geprezen als Schepper van hemel en aarde. De auteur neemt de lezer mee vanuit het Nieuwe Testament naar de vierde en vijfde eeuw. In al deze eeuwen heeft de aanbedding van Christus en van de drieënige God een belangrijke plaats gehad in de geloofsbeleving van de Vroege Kerk.



**Liefde en angst, een christelijke kijk op God en op ons ego,  
Arie-Jan Mulder, € 14,95 paperback**

In deze studie analyseert Arie-Jan Mulder onze neiging tot eigenliefde maar ook Gods verlangen om ons in de ruimte te plaatsen. Zo worden wij uitgenodigd de Heer en elkaar van harte lief te hebben.

Een heldere studie, geschikt voor een breed publiek. Ik hoop dat ook rooms-katholieken door het lezen van dit boek hun leven laten bepalen door de liefde van God in Christus.

Mgr. Dr. Gerard De Korte, Bisschop van 's-Hertogenbosch

Arie-Jan Mulder beschrijft in heldere taal hoe de God van liefde zorgvuldig en voorzichtig omgaat met mensen die als gevolg van de komst van het kwaad in de wereld geworden zijn tot angstige, egocentrische wezens die hard werken aan zelfbehoud en daardoor zichzelf en anderen beschadigen.

## Filosofie



**Seneca,  
natuurverschijnselen, € 21.90 hardcover**

Aardbevingen, donder en bliksem, meteoren en kometen, wolken, water en wind: voor ons veelal onbegrijpelijk en soms beangstigend, dus zeker voor mensen in de Oudheid. Zoals het een antieke filosoof betaamde analyseerde Seneca (ca 4 v.Chr. 65 n.Chr.) soms op grond van waarnemingen, maar meestal van achter zijn schrijftafel de verschijnselen en kwam tot conclusies over hun ontstaan die soms verrassend dicht komen bij wat de huidige wetenschap erover te melden heeft. Uit eigen waarnemingen kon hij vooral putten bij zijn beschrijving van de Nijl: vanwege problemen met zijn luchtwegen heeft hij geruime tijd in Egypte geleefd. Verder heeft hij in Campanië, het gebied rond Napels, een hevige aardbeving meegemaakt in het jaar 63, zestien jaar voor de vernietiging van Pompeï door de uitbarsting van de Vesuvius.



**De schepping van de wereld,  
Philo van Alexandrië, € 24,90 hardback**

Aan het begin van de jaartelling leefde in Alexandrië de joodse exegeet en filosoof Philo. Het was zijn levenstaak om de heilige boeken van de joden, met name de Torah, uit te leggen. Hij interpreteerde de boeken van Mozes op een filosofische manier en las ze met een platoonse bril. Zijn platoonse blik is ook duidelijk aanwezig in het hier vertaalde werk "De schepping van de wereld", waarin hij de eerste drie hoofdstukken van Genesis uitlegt.

Aspecten van Philo's exegese zijn door christelijke theologen overgenomen. Ambrosius, de vierde-eeuwse bisschop van Milaan neemt in een brief over de schepping van de mens aspecten van Philo over. Een vertaling van deze brief is als appendix opgenomen. Hieruit blijkt duidelijk de grote invloed die Philo's geschrift over de schepping van de wereld heeft gehad.



**Licht en geluid,  
Peter Sloterdijk, € 20,-- paperback**

Meesterdenker Peter Sloterdijk verkent in dit boek de grenzen tussen filosofie en literatuur en tussen redenering en vertelling.

'De mensheidstijd is een tijd van de wereldvormende bliksem, die wij als zodanig niet zien, omdat wij ons, doordat we in de wereld zijn, midden in de bliksem bevinden.' De Duitse filosoof Peter Sloterdijk beschrijft de mens in dit essay over licht en geluid als een bliksemschicht. In een verblindend licht en met een donderend geraas komen we op de wereld af. Sloterdijk duidt de bliksemse boel

aan de hand van klassieke en moderne kunst, variërend van muziek tot architectuur, van verstilde kunst tot de kunst van het bewegen en van design tot typografie. Hij blijft daarbij ver van de platgelopen paden van de gangbare kunstbeschouwing. Zijn essay begeeft zich op de rand van het zichtbare en het onzichtbare, van het hoorbare en onhoorbare.

## Spiritualiteit



**Woorden als psalmen,  
Eric Galle, € 17,95 paperback**

God bedacht een unieke abonnementsformule. We mogen met zijn allen genieten van een onbeperkte toegang tot Hem. Welke gevoelens we met Hem willen delen, wat we ook tegen Hem uitroepen, aan bandbreedte is er nooit tekort. Wij van onze kant vergeten geregeld van onze woorden psalmen te maken. We laten de kans liggen om wat het leven brengt in dialoog te brengen met God, iets wat in de psalmen voortdurend gebeurt. In Woorden als psalmen spreekt Erik Galle tot God en daarbij neemt hij geen blad voor de mond. Hij geeft op die manier een inkijk in wat gebed met je doet, hoe het een mens van binnenuit helemaal kan veranderen. Erik Galle is priester en psychotherapeut. Hij is redacteur bij Halewijn en een gedreven zoeker naar wat een mens kan vrijmaken in zijn relatie tot God.



**Jezus volgen,  
Henri Nouwen, € 19,90 hardcover**

In zes stappen maakt Nouwen de essentie duidelijk van wat het voor hem betekent als je Jezus wilt volgen. Dat doet hij aan de hand van Bijbelpassages die soms overbekend zijn. Maar hij weet ze verrassend te ontsluiten. Het christendom verschijnt in al zijn radicaliteit, maar komt vooral aan het licht als een uitnodiging.

Zo toont Nouwen bijvoorbeeld aan de hand van de hoofdstukken over Jezus' gebod om onze vijanden lief te hebben hoe je je kunt laten overtuigen om wie je vijand en concurrent lijken, te beminnen. Dan opent de wereld zich als ruimte van verbondenheid en betrokkenheid en verschijnt ze niet langer als dreigend en gewelddadig.

## Levende aarde



**Voorland Groningen, wandelingen door het antropoceen,  
Dirk-Jan Visser Christian Ernsten, Marten Minkema, € 29,95 paperback**

Wandelen door Groningen is lopen door het Antropoceen, dit tijdperk waarin de mens overal zijn vingerafdruk zet. Nergens in Nederland is die zo zichtbaar als hier. Groningen is ons voorland. Maar wat betekent dat woord?

Voorland is een plek én een tijd. Het is het land voor de dijk en het is ook de toekomst die je al kan vermoeden, maar waar we nog niet zijn. Dit boek is een uitnodiging om mee te wandelen door het eeuwenoude Groninger cultuurlandschap en samen de tekens te lezen van een tijd die komt. Daarbij worden vier urgente thema's in het vizier gehouden: het stijgende water, de verschromelende biodiversiteit, het verdwijnend erfgoed en de opwarmende aarde. In Voorland denken bewoners en experts mee over lokale oplossingen voor deze mondiale problemen.



**Een boek over brood,  
Issa Niemeijer-Brown, € 30,-- hardcover**

Brood is dagelijks en vertrouwd, maar Een boek over brood is uitzonderlijk en verrassend. Terwijl het je leert hoe je de perfecte baguette kunt maken, brengt het broodbakken terug tot de basis, tot begrip, gevoel en intuïtie. Toegankelijk en zonder pretentie. Over de auteur: Afkomstig uit een familie met Franse en Italiaanse banden, groeide Issa Niemeijer-Brown op in een traditie van thuisbakken en waardering voor kwaliteit en eenvoud. Hij koos voor het bakkersvak nadat hij eerst cum laude afstudeerde als socioloog aan de UvA. Na een jarenlange leerschool bij vooraanstaande bakkerijen in Nederland, Frankrijk en Italië richtte Issa Niemeijer-Brown – aanvankelijk samen met zijn broer – in 2008 een ambachtelijke Franse bakkerij op in hartje Amsterdam, de Gebroeders Niemeijer. Inmiddels is zijn bakkerij ook internationaal vermaard om de croissants, patisserie en brood. 'Dat Issa zijn receptuur voor ons heeft opgeschreven is het grootste feest van het jaar! HOERA!'

## Geschiedenis



### **Het oudste geheugen op aarde, Herman Clerinx, € 20,-- paperback**

Wat zocht koning Bran op het Eiland der Vrouwen? Waar komen kraaien zo groot als een hond vandaan? Welke nevengevolgen heeft een liefdesdrank? Bestaat een god van de overvloed? Hoe zal een man nooit iets vergeten? Waarom verblijft een zeemeermin driehonderd jaren in een grot? Wie schenkt Merlijn zijn gouden harp? Herman Clerinx, Keltkenner bij uitstek, deed een greep in het verhalenaanbod van de oude Ieren, Welshmen, Cornishmen en Bretoenen. Hij bevrijdde hun mythen en legenden van hun middeleeuwse stof en toverde ze om tot vertellingen van een onwezenlijke schoonheid. Zijn verhalen uit de Keltische wereld rukken de lezer uit de werkelijkheid en dompelen hem onder in een universum vol ongeremde fantasie, ongekende magie en ongetemde liefde.



### **Simon Stevin van Brugghe, hij veranderde de wereld, Guido Vandenberghe e.a., € 22,50 paperback**

Volgens Stevin is een natuurverschijnsel een wonder zolang het niet wordt doorgrond. Zodra men het natuurverschijnsel door theoretische beschouwingen of uitgevoerde of bedachte experimenten kan verklaren, is het geen wonder. Deze aanpak is de start voor een nieuwe manier om wetenschap te bedrijven. Stevin leefde in een eeuw van omwentelingen: de boekdrukkunst, de scheiding van de Nederlanden, de humanistische inzichten van Vesalius, Mercator, Dodoens ... In die context ontpopte Stevin zich als een multidisciplinaire wetenschapper die bewust publiceerde in de volkstaal, het Nederduyts, om vooral de middenklasse van zijn tijd te bereiken. Hij boog zich over wiskundige problemen, maar dacht ook na over logica, legerorganisatie, omgangsvormen ... Stevin publiceerde rentetabellen en verdedigde de theorie van Copernicus. Hij introduceerde in onze taal woorden zoals onder meer evenaar, omtrek, middellijn, scheikunde, evenwijdige lijnen ...



### **De Franse revolutie en het christendom, Pierre Trouillez, € 28,50 paperback**

‘De Franse Revolutie en het christendom’ van Pierre Trouillez is een boeiend geschreven mentaliteitsgeschiedenis over wat leidde tot de scheiding van kerk en staat.

De Franse Revolutie was van grote betekenis voor Frankrijk, maar ook daarbuiten. In ‘De Franse Revolutie en het christendom’ gaat Pierre Trouillez in op de botsing tussen de revolutionairen en het christendom, of meer specifiek: de rooms-katholieke kerk. Het atheïsme van de nieuwe Franse overheid verspreidde zich na de bezetting van de Lage Landen in de achttiende eeuw door wat nu België en Nederland is. In 2020 is het 225 jaar geleden dat de Lage Landen bezet waren. ‘De Franse Revolutie en het christendom’ van Pierre Trouillez is een boeiend geschreven mentaliteitsgeschiedenis over wat leidde tot de scheiding van kerk en staat.



**Nederlands gouden eeuw,  
Maarten Prak, € 27,50 paperback**

Rembrandt van Rijn, Johan de Witt, Michiel de Ruyter – het zijn nog steeds bekende Nederlanders, ook al zijn ze intussen meer dan driehonderd jaar dood. Zij leefden in een tijd dat er in Nederland iets wonderbaarlijks gebeurde. Nederland ontstond als een apart land en tijdens de Tachtigjarige Oorlog die daarvoor nodig was, werd Nederland ook nog eens het rijkste land ter wereld. De kunsten bloeiden en er heerste politieke en religieuze vrijheid. Nederlandse zeevaarders en kooplieden zetten een wereldomspannend handelsnetwerk op poten. Hun geldingsdrang bracht de Nederlanders welvaart, maar ontnam talrijke mensen in Azië, Afrika en Amerika hun vrijheid. Tijdens deze periode, die bekend is geworden als de Nederlandse Gouden Eeuw, werden de Nederlanders daarom zowel bewonderd als gevreesd. Nederlands Gouden Eeuw maakt de lezer wegwijs in deze bijzondere geschiedenis. Het verhaalt van de Nederlanders in tijden van economische voorspoed, religieuze tolerantie en culturele bloei, maar ook van de vele oorlogen die Nederland voerde en natuurlijk de slavernij. Hoe kon dit allemaal tegelijk gebeuren? Maarten Prak is hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.



**Het jaar 1000, de ontdekking van de wereld,  
Valerie Hansen, € 24,50 paperback**

Het zou allemaal begonnen zijn toen Columbus in 1492 met drie schepen koers zette naar het westen. Maar de globalisering deed al veel eerder haar intrede. Valerie Hansen laat ons zien hoe er rond het jaar 1000 op verschillende plekken ter wereld grote expeditie opgetuigd werden. Hoe de Vikingen hun weg vonden naar Noord-Amerika, hoe de islam zich verspreidde naar Zuid-Europa en oostwaarts richting India en hoe de Chinezen met grote schepen het ruime sop kozen.

Internationale handel kwam op gang, uitwisseling van producten en ideeën hield velen bezig - voor het eerst maakte men zich zorgen om de gevolgen voor de plaatselijke economie en het behoud van 'het eigene'. Hansen laat ons zien hoe de continenten met elkaar in contact kwamen. Op meeslepende wijze beschrijft zij het grote verhaal van de ontdekking van de wereld.

## Filosofie en samenleving



**Heidegger (elementaire deeltjes – 69),  
Dirk de Schutter, € 9,99 paperback**

De naam Heidegger is besmet. Aan zijn omvangrijke oeuvre van meer dan honderd werken kleefde de smet van collaboratie met het nazisme. In dit Elementaire Deeltje laat Dirk De Schutter zien hoe de filosofische blik van Martin Heidegger, ondanks die smet, relevant is voor de moderne westerse cultuur. In Heideggers filosofie krijgen vele aspecten van het mens-zijn een nieuwe betekenis: de dood, het geweten, stemmingen als angst of verveling of gelatenheid, de tijd, de waarheid, rationaliteit, het heilige, de taal en de dichtkunst.



**De tirannie van verdienste,  
Michael J. Sandel, € 24,99 paperback**

'Als we de gepolariseerde hedendaagse politiek achter ons willen laten, dienen we op de tast onze weg te zoeken en goed na te denken over wat mensen toekomt. Hoe komt het dat de betekenis van succes en verdienste de afgelopen decennia zo sterk veranderd is, en wel zodanig dat arbeid sterk aan waardigheid heeft ingeboet en veel mensen het gevoel hebben dat de elites op hen neerkijken?' - Michael J. Sandel Bestsellerfilosoof Michael Sandel maakt de balans op van de democratie. Veel mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de bestuurlijke elites en wenden zich tot populistische leiders en partijen. Het probleem is dat onze samenleving mensen met een hogere opleiding onevenredig beloont en de rest terzijde schuift. Dit is de tirannie van verdienste. Sandel gaat na in hoeverre de aanklacht van 'het volk' tegen de elites terecht is. Waarom zou iemand met een universitaire opleiding meer over het algemeen welzijn mogen zeggen dan een persoon met een vmbo-diploma? Is dat rechtvaardig? 'De tirannie van verdienste' is een belangrijk boek voor iedereen die de democratie aan het hart gaat.

## Psychologie



**Winnen of verbinden,  
Susan, Marletta Hart, € 20,99 paperback**

Winnen of verbinden. Twee krachten die een fascinerende tegenstelling vormen. Winnen gaat over zelfbehoud, verbinden over behoud van relaties. Bij sommige mensen zijn deze beide krachten in evenwicht, andere mensen leven vanuit één van beide krachten.

Stel je een rechte lijn voor, waarbij aan het ene uiterste 'winnen' staat en aan het ander uiterste 'verbinden'. Dan begrijp je dat hoe sterker mensen aan de uitersten van deze lijn staan, hoe meer moeite ze hebben om elkaar in de communicatie te kunnen bereiken. Waar sta jij? En je partner? Baas? Kind, of moeder?

Met dit boek ontdek je jouw dominante kracht en die van anderen om je heen. Je leert om je minder dominante kracht te ontwikkelen en zo de ander beter te bereiken.

Een interessant boek over natuurwetten, dualiteit en communicatie.

## Poëzie



**Broze aarde, een mis voor het uiversum,  
Antjie Krog, € 20,-- hardcover**

De poëzie van Antjie Krog is persoonlijk, zinnelijk en sterk geëngageerd. Haar stem is afwisselend woedend, kwetsbaar, hoopvol en radeloos. Deze tweetalige uitgave, een wereldprimeur, bevat haar jongste creatie: een mis over de breekbare aarde. Een mis die ons allen aangaat. Een hoogmis voor het universum. De Zuid-Afrikaanse Antjie Krog (1952) geldt al vele jaren als een van de groten van de hedendaagse literatuur. Die goede naam en faam dwingt zij af met haar fonkelende, virtuoze gedichtenbundels, maar ook met haar non-fictie, waaruit ze een persoonlijke keuze samenstelde ter gelegenheid van de haar als eerste niet-Nederlandse auteur toegekende Gouden Ganzenvaar 2018: Hoe alles hier verandert. Maar liefst twee keer ontving ze de prestigieuze Hertzogprys.



**Prelude,**  
**William Wordsworth, vertaling Jan Kuijper, € 22.99 hardcover**

William Wordsworth (1770-1850) is de oudste dichter van de romantiek: met de bundel Lyrische balladen, waarin ook een aantal gedichten van zijn iets jongere vriend Coleridge is opgenomen, begint een nieuw tijdperk.

Na het verschijnen van die bundel begint hij aan een revolutionair en megalomaan project: zijn hele wereld wil hij vatten in een reusachtig gedicht in blanke (niet-rijmende maar wel metrische) verzen. Als inleiding geeft hij een beschrijving van zijn eigen jeugd, met name hoe het dichterschap zich in zijn geest gevormd heeft. In 1805 is hij daarmee klaar, en realiseert zich niet dat hij zijn kruis verschoten heeft.

De 'prelude' publiceert hij niet: hij vindt het aanmatigend zichzelf op de voorgrond te stellen zonder dat daar een magnum opus op volgt. Zijn zuster en zijn vrouw denken er anders over: hij is nog niet dood of The Prelude verschijnt. Ze hadden helemaal gelijk: Wordsworth heeft nooit beseft dat zijn prelude zelf al het grote werk was.

## Fictie/Non-Fictie



**Het eiland van Jean Rhys,**  
**Jan Brokken, € 18,99 paperback**

'Het eiland van Jean Rhys' is het levendige, gelaagde verslag van een zoektocht naar de wortels van een roman die diepe indruk maakte op Jan Brokken: De wijde Sargassozee van Jean Rhys (1890-1979). Brokken bezocht het Caribische eiland Dominica waar Rhys haar jeugd doorbracht en raakte steeds meer in de ban van de roman die gezien wordt als haar meesterwerk. Hij onderzoekt de achtergronden, de liefdesaffaires, raciale conflicten, de slavenopstanden en de verwoesting van familieplantage Geneva. Uit gesprekken met inwoners en bezoeken ter plaatse ontvouwt zich langzaam maar zeker een indringend beeld van het eiland, van Jean Rhys en de bronnen van haar schrijverschap.

## Monastiek



**Hoge idealen, nederige aanvaarding,**  
**Willibrord van Dijk, € 19,50 paperback**

Een mooie carrière als journalist tegemoet gaan, de liefde van je leven ontmoeten en dan het roer radicaal omgooien en monnik worden in het strengste klooster in Nederland.

Johan van Dijk trad in 1927 als frater Willibrord in bij de trappisten in Tilburg en bleef er heel zijn leven. Gedurende 21 jaar was hij de abt. Hij had banden met bisschoppen en ministers en stichtte kloosters in Indonesië en Kenia.

Aanvankelijk een stipte volger van de strenge kloosterregels ontpopte hij zich vanaf de jaren vijftig als een voorvechter van vernieuwing. Zo liet hij al in 1951 binnen de abdij een lezing geven over seksuele problemen van monniken. In zijn streven naar veranderingen kwam hij regelmatig in aanvaring met de leiding van de orde in Rome. De charismatische Willibrord was na zijn periode als abt een veelgevraagd spreker tijdens retraites. Hij verbond de inspiratie van oude kerkvaders met inzichten uit de psychologie. Verschillende malen heeft hij zelf persoonlijke inzinkingen meegemaakt.





## De nieuwe Klooster is er weer, 'Vertrouwen'

Klooster! is een kwartaalmagazine dat voor het eerst als eenmalige glossy verscheen in mei 2017. Het grote verkoopsucces van 20.000 exemplaren maakte het logisch het blad voort te zetten op abonnementsbasis.

## Wereldreligies



## Aangenaam kennis te maken, Jan Peter Schouten, € 14,90 paperback

Door de eeuwen heen is het een fascinerende ontmoeting geweest: de kennismaking van Europese reizigers met de religieuze cultuur van India. Handelaren en ontdekkingsreizigers zoals Marco Polo, werden aan het einde van de middeleeuwen gedreven door nieuwsgierigheid naar het onbekende en exotische dat zij op hun reizen tegenkwamen. En ook missionarissen en zendelingen raakten al snel geboeid door deze andere cultuur en godsdienst. Bovendien waren zij gedwongen na te denken over de vraag, hoe die andere religie zich verhield tot hun eigen, christelijk geloof. Op welke wijze zouden

mensen in India bereikt kunnen worden met een nieuwe religieuze boodschap?

In dit boek wordt aan de hand van de verhalen van deze bezoekers van India verteld hoe de godsdienst, die allengs 'hindoeïsme' genoemd ging worden, langzamerhand in kaart werd gebracht. De talen van India werden ontsloten, rituelen werden bestudeerd, godsdienstige overtuigingen ontvouwd. En hoe meer de westerse geleerden, bestuursambtenaren en predikers van de cultuur van India begrepen, des te sterker werd ook de grote verscheidenheid duidelijk. Hindoeïsme had in ieder geval vele kanten en het geloof van de een was niet het geloof van de ander. In de ervaringen van de reizigers komt dat duidelijk naar voren.

Opvallend genoeg was in de religieuze cultuur van India ook veel herkenbaars. Wat in eerste instantie als vreemd en verwerpelijk werd beschouwd, kwam bij nader inzien dichterbij. Wat gelijk bleef in al die eeuwen van ontmoeting was in ieder geval de fascinatie voor een religie die zo heel anders en niettemin zo boeiend was.



## De verdragen van Mohammed met de christenen, Anne Dijk, € 17,90 paperback

Voor het eerst zijn de zes verdragen die de Profeet Mohammed sloot met de christenen van zijn tijd, beschikbaar in het Nederlands. De integraal vertaalde teksten worden voorafgegaan door een gedegen inleiding die de historische context van de verdragen en de discussies eromheen belicht. Het boek geeft daarmee een heldere kijk op de relatie tussen moslims en christenen in de begintijd van de islam.

Tegelijk laat het de relevantie van deze geschiedenis voor het heden zien. Gespreksvragen ten slotte geven aanzetten om de dialoog tussen moslims en christenen te voeden en te verdiepen en gezamenlijk na te gaan hoe we ook vandaag vreedzaam met elkaar kunnen samenleven.

## Verlies/Dementie



### **Afscheid dat verbindt, praten over het levenseinde, Hilde Ingels € 19.99 paperback**

Dit boek brengt de dood bewust in het leven. Het geeft woorden, verhalen, taal aan levens die naar het einde gaan. Zin en betekenis als wezenlijke noodzaak om mens te zijn. Verbinding tussen wat voorbij is, wie voorbij zal gaan en wat nog komen zal en wie nadien zal zijn. Een soort van blijven, zonder ontkenning van het weggaan. Het bezorgt een eeuwigheid aan seculiere tijden, het geeft nabijheid over de ketens van de generaties. Het zijn woorden van verbinding, niet meer of minder dan ware menselijkheid, denk ik. --- Dirk De Wachter

Hilde Ingels tekent verhalen op van mensen die niet zo lang meer te leven hebben. Ze laat hen terugblikken op hun leven, vooruitkijken naar het afscheid dat eraan komt en ze spreekt met hen over de dood. Uit deze gesprekken blijkt hoe betekenisvol het voor betrokkenen en hun naasten kan zijn om afscheid en dood te benoemen.

In dit boek reflecteert de auteur op deze ontmoetingen en reikt ze handvatten aan voor wie met de eindfase van het leven geconfronteerd wordt. Nabestaanden delen hun ervaringen over de laatste maanden, weken en dagen met hun geliefde en enkele zorgverleners vertellen over wat de veelvuldige contacten met stervenden met hen doen.



### **Tijd maken voor mensen met dementie, Kasper Bormans, € 19,99 paperback**

Wereldwijd zijn er meer dan 50 miljoen mensen met dementie. Dat aantal zal verdubbelen om de 20 jaar. Het thema raakt ons allemaal. 70% van de personen met dementie woont nog thuis en wordt verzorgd door naasten. De aandoening treft op die manier drie keer zoveel betrokkenen als er patiënten zijn.

Hoe kunnen we hen inschakelen als hulpbron? Mensen met dementie lijken onbereikbaar te zijn, maar toch is er hoopvol onderzoek. We kunnen tijd maken voor de ander en de zandloper omkeren. Dit boek bevat 52 nieuwe manieren om betekenisvol te blijven communiceren met mensen met dementie.

## Kalender/Agenda



### **De Maria kalender 2021 is binnen € 9,99**

De 'Mariakalender' is een dag scheurkalender en biedt een jaar lang vaste dagelijkse informatie, zoals: dag, datum, kerkelijke en wereldlijke feest- en gedenkdagen, spreuken, op- en ondergang van zon en maan. Op de achterzijde staat een bont geheel van inspirerende citaten, gebeden, grappen, gedichtjes, wetenswaardigheden, weerspreuken, recepten, raadsels en puzzels.

Op het achterschild staat een paneel met daarop een afbeelding van 'De aankondiging van de Heer' geschilderd omstreeks 1644 door Philippe de

Champaigne (\* 1602 Brussel – † 1674 Parijs)

## Jeugd



### **Ik bid de psalmen, gebedenboek voor kinderen, Ingrid Plantinga & Willemijn de Weerd, € 15,99 paperback**

Een kindergebed voor elke dag en elke situatie, geïnspireerd door de veelzijdigheid van de Psalmen. Bij elke Psalm uit de Bijbel is er een vraag om te bespreken, een kort stukje uitleg en een eenvoudig gebed dat past bij de leefwereld van het kind. De Psalmen helpen kinderen om veelzijdig te leren bidden. God bedanken, je blijdschap uiten, vertellen dat je je eenzaam voelt, vragen om hulp, het verdriet van de wereld benoemen... al die aspecten vind je in de Psalmen en in dit gebedendagboek. Een waardevol hulpmiddel voor een afwisselende en intieme communicatie tussen kinderen en God.



### **De ark van Noach, kleuren met stickers, € 9,99 paperback**

Alle dieren krijgen een plek in de ark van Noach. Een brullende leeuw, een schattige pandabeer, een prachtige pauw en nog veel meer... In dit stickerkleurboek met meer dan 300 stickers lees je erover en tover je daarna met stickers de prachtige en kleurrijke dieren tevoorschijn.

Urenlang creatief plezier – voor alle kinderen die cijfers kunnen herkennen en van stickers én dieren houden.



### **Puzzelbijbel, € 11,99 paperback**

Deze Puzzelbijbel bevat zeventien van de mooiste bijbelverhalen, zoals dat van Noach die de ark bouwt, de geboorte van Jezus en Zacheüs die in de boom klimt. Bij ieder verhaal vind je een aantal uitdagende puzzels – van woordzoekers, tot rekenpuzzels en zoekplaten met stickers – die garant staan voor uren puzzelplezier. Zo oefenen kinderen diverse vaardigheden en leren ze op een leuke

actieve manier meer over de Bijbel.



### **Noachs drukke dierenboek, € 6,99 kartonboekje**

Veelkleurig voelboekje met grappige plaatjes.

Alle dieren op aarde maken hun eigen geluid. Beren grommen, honden blaffen en muisjes piepen. En allemaal mogen ze met Noach en zijn vrouw mee op de boot!

De illustraties van dit boekje zijn vrolijk en grappig. Ze tonen dieren uit Gods grote koninkrijk in al hun pracht. De reliëfstukjes geven kinderen iets leuks om te voelen en maken het boekje nog leuker om te lezen.



### **Geliefd en opgedragen, Corien Oranje & Marieke ten Berge, € 9,99 hardcover**

Het opdragen van je zoon of dochter is iets om te vieren. Het kind dat jullie van God gekregen hebben wordt in het midden van de gemeente bij God gebracht, en mag dichtbij God opgroeien. De tekeningen en teksten in dit boekje drukken Gods koesterende en beschermende liefde op een prachtige manier uit. Een

heerlijk boekje om samen met je kind door te bladeren, en om uit voor te lezen. Met versjes en teksten waarmee je je kind Gods zegen kunt meegeven. Corien Oranje is schrijver en theoloog. Ze heeft tientallen kinderboeken op haar naam staan. De trendy zwart-witillustraties zijn van Marieke ten Berge.

## Kerstmis



### **Een piepklein kerstfeest, Max Lucado, € 9.99 hardcover**

De Koning is gekomen! Zelfs voor iemand zo klein als ik. Ken je die momenten dat je je te klein of te gewoontjes voelt? Dan weet je precies hoe de muisjes Ietje en Pietje zich voelen. Als deze twee lieve muisjes horen dat de Koning naar hun stadje Bethlehem komt, gaan ze vol enthousiasme naar Hem op zoek. Maar ze vinden Hem nergens en ze worden door iedereen uitgelachen: een koning is toch niet geïnteresseerd in kleine muisjes als zij... Op het moment dat Ietje en Pietje de moed opgeven, ontdekken ze het grote wonder. Christus, de Koning, is gekomen voor iedereen. Meesterverteller Max Lucado weet met Een piepklein kerstfeest de boodschap van kerst begrijpelijk te maken voor kinderen. Gods liefde is zo groot dat Hij zijn Zoon stuurde voor iedereen - groot en klein, jong en oud.



### **Lieve kleine ezel, Dandi Daley Mackall, vertaling Corien Oranje, € 9,50 hardcover**

Een hartverwarmend kerstverhaal met teksten op rijm en vertederende illustraties, verteld vanuit een verrassend perspectief: een ezeltje dat Maria naar Bethlehem draagt. Al is kleine ezel niet het grootste, snelste of sterkste dier, hij krijgt toch een belangrijke taak. Een boodschap die volwassenen én kinderen zal aanspreken.

Want al ben je misschien maar klein, God heeft grootse plannen met jou!



### **Een kerst vol lawaai, Tim Thornborough, € 4,99 paperback**

Het was een rustige, stille nacht. Maar opeens ... Wakker worden allemaal! Er is iets geweldigs gebeurd! Samen lezen over de eerste Kerst. Misschien voor het eerst of opnieuw, maar dan toch weer anders! Het verhaal speelt met de verschillen van hard en zacht geluid, wat het voorlezen van het kerstverhaal maakt tot een heel speciale ervaring voor peuters en kleuters, waar ze graag aan meedoen. Het boekje is voordelig om uit te delen aan groepen peuters en kleuters.



### **Adventskalender, bouw je eigen kerststal , € 7,50 paperback**

Met deze do-it-yourself Adventskalender bouw je in aanloop naar Kerst een echte kerststal. Het begint met de kerststal zelf en als die eenmaal staat komt er elke dag een figuurtje uit het kerstverhaal bij. Voor elke dag van advent kun je een figuurtje knutselen met een Bijbeltekst erbij.