

## Theologie



**De laatste visvangst, Augustinus  
ingeleid, vertaald + aantekeningen, Hans Tevel & Hans van Reisen, € 39.90 hardcover**

De laatste visvangst bevat de verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie en vormt een drieluik met de eerdere uitgaven Geef mij te drinken (1-23) en Brood om van te leven (24-54). De verhandelingen over het Johannesevangelie behoren tot het onbetwiste hoogtepunt van de verkondiging in de vroege kerk. De 70 verhandelingen in deze bundel vormen een aaneengesloten toelichting op de hoofdstukken 13 tot en met 21 van het Johannesevangelie. Ze geven een nauwkeurig en kleurrijk beeld van Augustinus als bijbeluitlegger en pastor. Ze werden door Augustinus op verzoek van anderen opgetekend en waren bestemd om elders te worden voorgelezen.

Men kan alleen maar grote bewondering hebben voor de zorgvuldige manier waarop Augustinus de soms moeilijke toespraken van Jezus in dit evangelie geduldig voor zijn toekomstige lezers en luisteraars heeft toegelicht. Dit boek biedt van deze verhandelingen de eerste volledige Nederlandse vertaling.



**Leven van Geert Grote,  
ingeleid en vertaald door Frank de Roo, € 17,99 hardcover**

Zevenhonderd jaar geleden stierven beide ouders van de toen tienjarige Geert Grote tijdens de eerste golf van de zwarte dood; 34 jaar later overleed hij aan dezelfde ziekte.

Twaalf jaar voor zijn dood had hij een religieuze ervaring die zijn leven drastisch zou veranderen. Door zijn vurige geloof werd hij de grondlegger van de Moderne Devotie. Zonder hem zou de wereld nooit gehoord hebben van de Broeders en Zusters van het Gemene Leven of De navolging van Christus. Vijftig jaar na zijn dood schreef Thomas Kempis een biografie van deze markante religieuze wegbereider.



**Van de boom leren, Politiek en mystiek in de theologie van Dorothee Sölle,  
Andreas Wöhle, € 14,99 Paperback**

Andreas Wöhle schreef met 'Van de boom leren' een boek over de theologie van Dorothee Sölle. Haar overtuigingen zijn onlosmakelijk verbonden met het werkelijke leven. Ze werd actief in de politiek en sprak zich uit tegen het consumentisme, het onrecht in de derde wereld en alles wat machtig is op kosten van kleinen en zwakken. Haar theologie blijft op fascinerende wijze tot vandaag de dag herkenbaar en voelbaar.



**Theologen des vaderlands,  
Almatine Leene (red.), € 20,-- paperback**

Tien Theologen des Vaderlands spreken zich in deze bundel uit. Hiermee krijgt de lezer een veelkleurig, prikkelend en speels boek in handen, waarin de beste theologen van ons land persoonlijk en geëngageerd schrijven over de meest actuele topics van een theologie die midden in de samenleving staat. Met medewerking van Frank Bosman, Erik Borgman, Ruben van Zwieten, Paul van Geest, Bisschop Gerard de Korte, Janneke Stegeman, Claartje Kruijff, Stefan Paas, Samuel Lee, Mark de Jager, Almatine Leene en initiatiefnemer Tom Mikkers.



**Jezus en de Joods wortels van de Eucharistie,  
Brant Pitre, € 15,75 paperback**

“In de Mis – in het ‘bloed van het eeuwigdurend Verbond’ – voltrekt Christus de rituelen van het Oude Verbond. In dit prachtige boek laat Brant Pitre ons dit met een liefdevol oog voor detail zien. We krijgen waardering voor datgene wat was, waardoor we des te beter zien ‘wat nu is en voor altijd zal zijn’. Een helder, diepgaand en praktisch betoog – niemand mag dit boek missen.”



**Baarmoederlijkheid van mens tot God,  
Roger Burggraeve, € 19,95 paperback**

it boek laat zien hoe het evangelisch verhaal van de barmhartige Samaritaan ‘eigenwijs’ te denken geeft over onze meerzijdige verantwoordelijkheid: individueel, relationeel en sociaal, vandaag en morgen. En over universele broederlijkheid, verankerd in de broederschap als menselijke conditie. In de verantwoordelijkheid voor de ander weergalmt ook de goddelijke baarmoederlijkheid: de ander in zich dragen om te laten geboren worden. Deze ‘andere’ God leidt tot de interpretatie van een ‘moederlijke Jezus’ als unieke en historische incarnatie, die ook de roeping van elke mens insluit, zonder het weerbarstig mysterie van de ‘God-mens’ te vermorzelen. Een ‘door-denking’ voorbij de ethische Jezus opent het perspectief op de verhouding tussen verantwoordelijkheid en verlossing, schuld en vergeving, hoop en belofte. Roger Burggraeve SDB is emeritus professor aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven. Als moraaltheoloog, Levinasonderzoeker en Bijbelfilosof verbindt hij antropologie, ethiek en theologie tot een visie ‘die iedereen te denken geeft’.

## Monastiek



**Bruiloft I, Preken op het Hooglied 1 – 23,  
Bernardus van Clairvaux, Vertaling Wim Verbaal & Nico Visser osv., € 29,90 hardcover**

Met zijn levenswerk, zesentachtig Preken op het Hooglied, heeft Bernardus van Clairvaux (1090-1153) een meesterwerk binnen de Latijnse literatuur geschreven. Het legde de basis voor een hele traditie van commentaren op het Hooglied, maar is tevens van groot belang geweest in de ontwikkeling van de christelijke mystiek. In Bruiloft I zijn de eerste drieëntwintig preken vertaald. Zij behandelen de eerste drie

verzen van het Hooglied als een aaneengesloten verhaal van zwakte en overgave, van wachten en verwachten. Achtereenvolgens concentreert Bernardus zich op de kus, de zalven, de voorraadkamers en het slaapvertrek. Vaak zijn de beelden zinnelijk maar steeds vormen ze een opstap naar een geestelijke werkelijkheid.

## Filosofie en samenleving

David Le Breton



**Over stilte,**  
**David Le Breton, €24,95 paperback**

Woorden en stilte wisselen elkaar voortdurend af. Hun waarde en betekenis zijn maatschappelijk en cultureel bepaald. Ze verschillen ook van mens tot mens. Wie wil nadenken, mediteren of tot innerlijke rust komen, zoekt de stilte bewust op.

Sommigen beschouwen haar als een vorm van stilzwijgend geluk, terwijl anderen er juist bang voor zijn en zich voluit storten in werk, afleiding of ontspanning. Wel of niet

gewenst, stilte heeft altijd het laatste woord.

'Plots klinkt daar de unieke stem van David Le Breton. Een antropoloog die vrij en onomwonden over stilte spreekt. En zelf verbaasd is met zoveel woorden het fijne weefsel van stilte te hebben beschreven.'



**Mijn intenties en ik,**  
**Lieke Asma, € 22,50 paperback**

Wat is vrije wil eigenlijk? En wat betekent het om zelf te kiezen? In *Mijn intenties en ik* verkent Lieke Asma vrije wil en legt ze nauwgezet uit hoe we over de vrijheid van onze eigen keuzes en handelingen moeten nadenken. Wat blijkt? Filosofisch onderzoek en het in ogenschouw nemen van het perspectief van de handelende persoon zijn essentieel voor een goed begrip van vrije wil. Vrije wil is een

raadselachtig fenomeen. Wij mensen hebben de indruk dat we zelf keuzes maken, maar de wetenschap vertelt een heel ander verhaal: onze handelingen zijn slechts het resultaat van onze persoonlijke eigenschappen, onbewuste associaties en hersenprocessen. Ons bewuste zelf is niets meer dan een passieve toeschouwer. Het is dan ook niet verrassend dat wetenschappelijk onderzoek vaak uitmondt in determinisme of 'willusionisme'. Wetenschappers buitelen over elkaar heen om te verkondigen dat hij niet bestaat, maar gaan voorbij aan de fundamentele vraag: wat is vrije wil eigenlijk?



**Waar geen wil is, is een weg,**  
**Henk Oosterling, € 29.90 paperback**

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen het westerse en het oosterse denken? De westerse hang naar vrijheid met zijn nadruk op kritisch denken en autonoom handelen versterkt het ego. In het oosterse verlangen om bevrijd te worden van de begeerte als oorzaak van het lijden wordt het ego juist vernietigd. Is

er sprake van een onoverbrugbare kloof tussen deze culturen? Staan ze haaks op elkaar? Of verradt deze suggestie impliciet ons "oriëntalisme": onze even romantische als koloniale

kijk op oosterse culturen?'

In Japanse vechtsporten leer je door intensieve training 'met je lichaam' denken. Voorbij het ik: waar geen wil is, is een weg. Dit uitgangspunt van de Japanse krijgskunsten werkt door in de Japanse filosofie en cultuur.



**Kant, vijftien filosofen voor grondslagen en grenzen van de rede, Andreas Kinniging, Paul de Hert e.a., € 29,90 paperback**

Met Immanuel Kant (1724-1804) bereikt de westerse filosofie een hoogtepunt en wordt ze de invloedrijke en solide discipline zoals we die vandaag kennen. In 'Kant. Vijftien filosofen over grondslagen en grenzen van de rede' laten academici uit Nederland en België hun licht schijnen op Kants tijdloze klassiekers op het vlak van het menselijke kenvermogen, de ethiek, de esthetica en het recht. Zij herinneren hierbij aan de beladen tijd waarin hij leefde en schreef en aan de pennen die Kant in beroering bracht. Het boek is een veelzijdige en toegankelijke interpretatie van het glasheldere denkwerk van een van de grootste filosofen ooit en brengt kanttekeningen aan bij zijn observaties alsook ten opzichte van de ideeën die in onze tijd over zijn werk de ronde doen.



**Afluitend onwetenschappelijk naschrift, Søren Kierkegaard, € 59.90 hardcover**

In 1846 publiceerde Søren Kierkegaard een 'naschrift' bij het twee jaar eerder verschenen Filosofische kruimels. Dit werk, afkomstig van dezelfde pseudonieme schrijver Johannes Climacus, zou meteen ook zijn hele werkzaamheid als auteur 'afsluiten'. Omdat het een felle kritiek leverde aan het adres van de filosofische systeembouwers en de redeloze kern van het christelijk geloof in het licht stelde, kreeg het de naam 'onwetenschappelijk' mee.

Afluitend onwetenschappelijk naschrift is één van de meest veelzijdige en omvattende geschriften van Kierkegaard. Het boek vormt een hoogtepunt in zijn oeuvre en betekent tevens een mijlpaal in de geschiedenis van de filosofie. Dankzij zijn scherpe analyse van de menselijke existentie en zijn uitzonderlijk literair talent vestigde Kierkegaard met dit werk zijn naam en faam als grondlegger van het existentiële denken. Tal van filosofen, theologen en literaire auteurs hebben zich tot op vandaag door dit werk laten inspireren.



**De kosmos geschreven, Silvestris, vert. Piet Gerbrandy & Guusje van der Meij, € 24,90 hardcover**

De eerste helft van de twaalfde eeuw was een periode van ongebreidelde creativiteit. In Tours aan de Loire schreef Bernard Silvestris een verbluffend werk, waarin vrolijke poëzie en filosofische dialogen gecombineerd zijn om een wonderlijk verhaal te vertellen over het ontstaan van het universum en de constructie van de mens, een schepsel dat even breekbaar als inventief is. Bernard baseerde zich op Plato en Boëthius, maar liet zich ook inspireren door de nieuwste inzichten uit de natuurwetenschappen. In De kosmos geschreven zijn het vrouwen die de dienst uitmaken. De goddelijke Natuur neemt het initiatief door haar moeder Geest op te roepen uit weerbarstige Stof een fraaie wereldorde te scheppen. De dichter volgt het scheppingsproces op de voet en vormt zo een kosmos van taal.



**Onrustig is ons hart,  
Niek Tramper, € 15,99 paperback**

De wereld waarin we leven is competitiever, veeleisender en fragmentarischer dan die van pakweg een halve eeuw geleden. Vooral millennials merken dat en lijden eronder. Waar ben je veilig? Waar vind je rust als je voortdurend moet meten met anderen? Hoe ontsnappen we aan de spiraal van consumeren en produceren? In dit boek verkent de auteur de status quo van een onbarmhartige wereld. En hij nodigt uit om op te staan. Om gejaagdheid en perfectiedrang eerlijk onder ogen te zien. Om rust te zoeken voor de ziel, te oefenen in loslaten en in het volgen van Jezus.



**Drijfveren, Kierkegaard over angst, liefde, vertwijfeling, geloof,  
Andries Visser, € 19,90 paperback**

Wat drijft je, wat beweegt je, bij wat je doet, bij de manier waarop je leeft? Zulke vragen zijn niet zo eenvoudig te beantwoorden, maar ze raken wel de kern van ons leven. Vaak genoeg hebben onze diepste drijfveren te maken met achterliggende emoties, zoals angst, liefde, geloof of vertwijfeling. Over elk van deze vier 'drijfveren' schreef de Deense filosoof Søren Kierkegaard een heel boek, soms zelfs meerdere. Aan de hand van Kierkegaards ideeën brengt de schrijver op een eenvoudige manier die drijfveren onder woorden, zodat wat hijzelf van Kierkegaard geleerd heeft voor anderen eveneens van nut kan zijn. Zelfs wie al bekend is met het werk van Kierkegaard, zal verrast worden door de frisheid van presentatie en de verscheidenheid aan invalshoeken die hier geboden wordt.



**Opnieuw leren denken,  
Jan Warndorff, € 19,99 paperback**

Het roer moet om! Willen we een ecologische ramp afwenden dan moeten we andere prioriteiten stellen, anders omgaan met de natuur en met elkaar. Deze omslag vereist dat we eerst het denken zelf ter discussie stellen. Het westerse denken veronderstelt een afstand tussen de mens en de wereld. Wij benaderen de werkelijkheid van buitenaf en proberen die wetenschappelijk te doorgronden. Dat heeft geleid tot een enorme technologische ontwikkeling, maar heeft ons ook ongevoelig gemaakt voor de wonderbaarheid van het bestaan. Warndorff roept ertoe op het denken te erkennen als een moreel geladen handeling waarmee we onze werkelijkheid mede vormgeven. Vervolgens kunnen wij een betrokken vorm van denken ontwikkelen die ons er steeds aan herinnert dat wij onderdeel zijn van een groter geheel, met onze medemens en de natuur. Wij staan niet los van de wereld; we zijn de wereld.



**Mensenmaat, een pleidooi voor imperfectie,  
Luc van Gorp, € 24,50 paperback**

Wat is dat toch met ons, de mens? We leven in een welvarend land, de innovaties vliegen ons om de oren, de medische wetenschap scheert nooit geziene toppen en onze levensverwachting breekt alle records. En toch... voelen we dat er iets scheelt. Want hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze oprecht gelukkig zijn? Luc Van Gorp legt

de vinger op de wonde. Als invloedrijke stem in de gezondheidszorg, maar evengoed als oud-Chiroleider, verpleegkundige, seminarist, theoloog, docent en ouder van vijf kinderen.

De wereld waarin we leven heeft de voorbije decennia een metamorfose ondergaan. De pijlers waarop onze samenleving steunde, zijn afgebrokkeld. En dat hebben de 'klassieke instituten' aan zichzelf te danken. Of het nu de politiek, het onderwijs, de kerk of – ja ook – de gezondheidszorg is, een voor een hebben ze zich overgegeven aan het neoliberale denken dat alles altijd beter, sneller en efficiënter moet. Het resultaat is navenant.



**De wereld als verschijning, fenomenologie in de twintigste eeuw, Corijn Mazijk, € 20,-- paperback**

In *De wereld als verschijning* belicht Corijn van Mazijk de tijdloze ideeën en vele gedaanten van de fenomenologie. Hij schetst de grotere ambities van de denkers en de historische betekenis van hun gedachten, en werpt een blik op de filosofische ontwikkelingen in de eenentwintigste eeuw. Zo weet hij een complexe maar onmisbare denktraditie voor iedereen toegankelijk te maken.

De fenomenologie is een van de belangrijkste filosofische stromingen van de twintigste eeuw. Ze ontstond in een in een crisis verwickeld Duitsland, waar de zogenoemde fenomenologen de grondvragen van het menselijk bestaan terugbrachten tot de wereld zoals die direct aan ons verschijnt.



**Theopoëzie, de Hemel tot spreken brengen, Peter Sloterdijk, € 29,90 paperback**

'Sinds onheuglijke tijden waren er in de meest uiteenlopende culturen dichtwerken die gingen over de "goddelijke dingen" of de goden. De oudste verhalen over totems, voorouders, cultuurhelden, goden en scheppende machten berustten al op dichtkunst, ook waar deze nog zonder metrum, rijm, stijlfiguren en fictieaanduidingen werden voorgedragen. Aanvankelijk waren ze altijd ingebed in rituele handelingen, die men opvatte als zelfpresentatie van onzichtbare agenturen of als nabootsingen van oorspronkelijk door daden veroorzaakte gebeurtenissen.' In zijn nieuwe grote boek onderwerpt Peter Sloterdijk religieuze voorstellingen en teksten aan een poëtische analyse. Hij introduceert het concept 'theopoëzie' om deze lyrische teksten, van de Griekse tragedies en de Bijbel tot Dantes *De goddelijke komedie*, op niet-theïstische wijze te duiden. Sloterdijk beschrijft religies als theopoëtische constructen die zich willen onderscheiden van mythen, culten en ficties van andere culturen.



**Gedeelde angsten, Rudi Laermans, € 9,90 paperback**

Socioloog Rudi Laermans betreft onze voornaamste collectieve angsten op bredere tendensen, van individualisering en globalisering tot flexwerken en de invloed van nieuwe media. Hij bespreekt de manieren waarop we omgaan met gedeelde onzekerheden en hoe angstentrepreneurs munt proberen te slaan uit onze collectieve angsten.

Ooit was de overheid een baken van sociale zekerheid, nu is ze voor velen een bron van bestaansonzekerheid. Moeten we in tijden van oude en nieuwe collectieve angsten niet ook opnieuw nadenken over de invulling van onze verzorgingsstaat?

## Spiritualiteit



**Geestkracht,**  
**Frans Croonen, € 20,99 paperback**

Ruim 1300 jaar na de aankomst van de eerste missionarissen verdwijnt het christendom uit grote delen van Nederland. In het adembenemende tijdsbestek van slechts enkele decennia komt er grotendeels een eind aan een cultuur- en godsdienstgeschiedenis van meer dan 1000 jaar oud. Tegelijkertijd neemt de belangstelling voor zingeving de laatste jaren alleen maar toe, ook op plekken waar je het niet verwacht. Het spirituele landschap in Nederland wordt steeds diverser, zowel binnen als buiten de kerken. Oude en nieuwe vormen botsen, maar vinden elkaar soms ook in wonderlijke nieuwe verbindingen. Een fascinerend gebeuren, dat gek genoeg maar nauwelijks aandacht krijgt.



**Theater voor engelen,**  
**Tomas Halik, € 22,50 paperback**

'Theater voor engelen' is een theologisch-filosofisch boek van Tomáš Halík over de zoektocht naar en de ontmoeting met God. Mensen zijn geen engelen: ze kunnen het mysterie van het leven en het geloof niet in zijn geheel overzien. Dat betekent niet dat we uit eerbied voor dit geheim daarin dan maar moeten berusten. Tomáš Halík nodigt ons uit het geloof als een levensexperiment op te vatten en de openheid van onze geest in te zetten. In dit indringende boek spreekt Halík niet alleen overtuigde christenen aan, maar ook atheïsten en mensen die op zoek zijn naar zingeving. Want God zoekt de mens vaak op in de stilte en in het verborgene, zonder dat iemand het zelf merkt. Halík probeert deze ontmoetingen op het spoor te komen en beschrijft die als een voortdurende dialoog met God.



**Het Evangelie spiritueel gelezen,**  
**deel II Lucas en Johannes, € 28,95 hardcover**

Anselm Grün geeft in deze tweedelige serie *Het Evangelie spiritueel gelezen* een meesterlijke interpretatie van de vier evangeliën, op basis van de actualiteit van de wetenschap en verwoord in een toegankelijke taal. In dit tweede deel staan de evangelisten Lucas en Johannes centraal, in het eerste deel Matteüs en Marcus. Grün ontsluit de verhalen over het leven, het sterven en de verrijzenis van Jezus niet alleen exegetisch, maar ook psychologisch en spiritueel. Een aanwinst voor mensen die verdieping en inspiratie zoeken in de evangeliën en voor degenen die actief zijn in de liturgie. Het tweede deel sluit af met enkele tips voor individuele bestudering van de evangeliën en enkele handreikingen voor bijbelkringen. Anselm Grün (1945) is monnik in de benedictijner abdij van Münsterschwarzach. Hij is een alomtgewaardeerd zielzorger, schrijver en docent.



**Op weg naar Kerstmis 2021,  
Marinus van den Berg, € 6.50 paperback**

De maanden november, december en januari raken aan levensthema's: gedenken, afscheid, wachten, verwachten, geboorte; maar ook angst, eenzaamheid, gastvrijheid, dakloosheid, nieuw begin en verlangen naar meer vrede. Vragen die dood en leven raken. Vragen die om rust vragen.

In die geest en geïnspireerd op zijn beproefde praktijk als zielzorger van kwetsbare mensen heeft Marinus van den Berg gedichten, meditaties en gebeden geschreven als gids voor onderweg, van Allerzielen tot Driekoningen.



**De monnik in jou,  
Hein Stufkens, € 15,00 paperback**

Dit boek gaat over de ademnood van de ziel, die de westerse mens ongelukkig en depressief maakt. En het gaat over wat de monnik te bieden heeft aan die in spirituele nood verkerende mens.

De monnik leeft niet alleen buiten ons, in kloosters. In ieder van ons schuilt een monnik die op zoek is naar geluk, wijsheid, stilte. Hij of zij is verwant aan het kind dat we eens waren en dat ook diep in ons nog altijd aanwezig is, zich nog deel weet van een onzegbaar mysterie en nog de kunst verstaat om zonder bedoelingen bij dat mysterie te verwijlen. Dit boek laat zien hoe we onze ziel lucht kunnen geven door ruimte te maken voor de monnik in ons, en zo een grote bijdrage kunnen leveren aan ons eigen levensgeluk en dat van de mensen in onze omgeving.

## Poëzie



**Oog,  
Eva Gerlach, € 18,99 paperback**

Oog bestaat uit negen afdelingen die samen een omgekeerde reeks van Fibonacci vormen. Deze reeks, die Gerlach al sinds haar bundel *Dochter* (1984) fascineert, is vaak terug te vinden in de natuur: de rangschikking van de zaden in zonnebloemen, een orkaan, de vorm van ons sterrenstelsel... In Oog wordt een orkaanachtige beweging aangejaagd, bekeken vanuit het standpunt van iemand op het vasteland.

Steeds toenemend geweld (met ups en downs) piekt tegen het eind van de bundel, abrupt gevolgd door de stilte in het oog – waarna de orkaan zich met volle kracht in omgekeerde richting kan hernemen.



**De Psalmen,  
in bewerking van Lloyd Haft, € 20,95 paperback**

In 1995 publiceerde Lloyd Haft zijn eerste dichterlijke bewerking van een Psalm. Hij koos daarvoor Psalm 23, een van de meer bekende. Vanaf de eerste regels: Mij weet de ziende, kent mijn gebreken was het duidelijk dat Haft's versie geen vertaling in strikte zin was, maar eerder wat hij een 'beluistering' noemt: een herdichting waarin naast beelden en woorden uit het origineel, ook een eigentijdse beleving recht van



spreken heeft. Haft ging door met zijn bewerkingen en in 1998 verscheen een dertigtal teksten met als titel Ken u in mijn klacht. De bundel was snel uitverkocht. Vijf jaar later volgde zijn versie van het hele Psalter. Het boek werd enthousiast in de media besproken, beleefde twee herdrukken en werd in 2004 bekroond met de Ida Gerhardt Poëzieprijs. Sindsdien hebben deze gedichten zich een plaats verworven in bloemlezingen – en in de harten van vele lezers. Niet verwonderlijk, want in de lange traditie van psalmbewerkingen laten ze een zeer eigen geluid horen. Alsof deze teksten pas gisteren werden geschreven, in plaats van tweeëneuhalf millennium terug.

## Geschiedenis



### **Onze behoefte aan troost is onlesbaar, Arno Delmon, € 24,50 hardcover**

We bevinden ons als mensheid op een ernstig hellend vlak. Wereldwijd worden kolossale verliezen geleden, die uiteindelijk ieders woonplaats bedreigen. De natuur is het eerste slachtoffer, de menselijke waardigheid het tweede. Oorzaak van dit alles is de ongebreidelde, collectieve negatieve energie afkomstig van mannen. Immers...

Mannen schrijven het scenario voor de komende wereldwijde bankencrisis, mannen bemannen massaal de legers en voeren als zodanig alle oorlogen, het zijn meest witte mannen die zich schuldig maken aan racisme, het zijn vooral de mannen die 's werelds landbouwgronden vergiftigen, het zijn de mannen geweest die de zeeën hebben leeggevist ... Hoe je het wendt of keert, wanneer de manlijke negatieve energie niet structureel wordt aangepakt, zullen onze kleinkinderen nooit een duurzaam te bewonen aarde mogen meemaken.



### **De aanslag die onze levens veranderde, Bahram Sadeghi, € 21,99 paperback**

Een moord in Egypte veranderde de levensloop van Bahram Sadeghi. In dit boek reconstrueert hij deze aanslag en ontrafelt hij haar impact, op zijn eigen leven maar ook op dat van direct betrokkenen.

'De aanslag die onze levens veranderde' van Bahram Sadeghi onderzoekt hoe een gebeurtenis waar je niets mee te maken hebt de loop van je leven kan bepalen. Hij werd geboren in Iran, dat hij op achttienjarige leeftijd besloot te ontvluchten als verstekeling op een schip. Zijn levensloop werd veranderd door een reeks dodelijke kogels in de Sinai-woestijn, afgevuurd door een Egyptische agent op een groep Israëliische toeristen. Sadeghi reconstrueert deze aanslag en ontrafelt haar impact op het leven van directbetrokkenen. Zoals de destijds vijfjarige Tali, die overleefde doordat haar moeder zich boven op haar wierp en de kogels opving; de twaalfjarige Ehad, die drie kinderen redde maar niet kon voorkomen dat zijn broertje Amir werd doodgeschoten; en de vader, Suleiman Khater, en zijn familie. 'De aanslag die onze levens veranderde' combineert memoir, journalistieke reportage en meticuleuze reconstructie met de theorie van het vlindereffect, dat een belangrijke rol speelt binnen de chaostheorie. Dit boek is Sadeghi's poging om grip te krijgen op de waanzinnigste chaos die er bestaat: zijn leven.



**Geleefd geloof,  
Anneke B. Mulder-Bakker & Rolf H. Bremmer Jr., € 29,99 hardcover**

Van gewone middeleeuwen zijn nauwelijks geschreven documenten overgeleverd. Hoe zij dachten over de leer van de kerk, weten wij dus niet uit de eerste hand. Toch valt er wel iets te zeggen over de manier waarop mensen in huiselijke kring en maatschappelijk leven uiting gaven aan hun geloof. Dit boek beschrijft en verbeeldt de religieuze cultuur aan de hand van voorwerpen, zoals aardewerken heiligenbeeldjes, simpele gebedenboekjes en prachtig geïllumineerde getijdenboeken, pelgrimsinsignes, relikwie n en relikdoosjes, gebedsteksten met vingerafdrukken en sporen van tranen. Ook religieuze broederschappen en vrome huisgemeenschapsjes passeren de revue. De focus ligt op de Friese landen, de huidige provincies Groningen en Friesland. Die weken af van omliggende gebieden. Ze werden niet bestuurd door graven of hertogen, de bisschoppen woonden ver weg en ze hadden een eigen taal en rechtssysteem. Het is daarom niet toevallig dat in Friese rechtsteksten afwijkende theologische denkbeelden te vinden zijn.



**Angela Merkel, de kanselier en haar tijd,  
Ralph Bollmann, € 35,-- hardcover**

Als Angela Merkel aftreedt als bondskanselier is dat het einde van een tijdperk. Voor velen belichaamt zij democratische waarden in tijden van opkomend populisme en nationalisme. De vele crises tijdens haar ambtstermijn verminderden haar populariteit niet, integendeel: Merkel werd populair als de vrouw die de Duitsers uit de wind hield, hoewel ze hun onwil om te veranderen afkeurde. De brede steun voor haar leiderschap kreeg barsten door het vluchtelingendebat. Met haar besliste optreden in de coronacrisis herwon ze het vertrouwen. Als parlementair verslaggever heeft Ralph Bollmann Merkel van dichtbij geobserveerd. In deze uitgebreide biografie laat hij zien hoe Merkel, geschoold door haar ervaringen in de DDR, geduldig standhield in een vooral door mannen bevolkte politieke arena.

## Natuur(kunde)



**Fundamenteel, tien sleutels tot de werkelijkheid,  
Frank Wilczek, € 22,99 paperback**

Nobelprijswinnaar Frank Wilczek presenteert met aanstekelijk plezier de tien grondbeginselen van de moderne natuurkunde die ons doen begrijpen hoe de wereld werkt en hoe wij daar als mensen in passen.

Hij scheidt feit van fictie, geeft een glimp van mogelijke toekomstige ontdekkingen en laat ons de werkelijkheid in een nieuw licht zien, groter, voller, en met meer verwondering dan ooit.



**Licht,**  
**Vincent Icke, € 15,-- paperback**

We verwachten van de wetenschap dat zij systematisch ontdekkingen doet en zekerheden onthult. Maar volgens natuur- en sterrenkundige Vincent Icke bestaat zo'n 'wetenschappelijke methode' niet. In navolging van de Verhandeling over het licht (1690) van de wereldberoemde Nederlandse fysicus Christiaan Huygens laat Icke zien dat alleen wiskunde honderd procent zekerheden oplevert. Alle andere wetenschappen zijn een proces van vallen en opstaan. Aan de hand van voorbeelden beschrijft Icke wat dit in de praktijk betekent. Niet nieuwsgierigheid, maar opmerkzaamheid blijkt de drijvende kracht. Niet de vraag, maar de hypothese is de kern van vooruitgang. Niet kennis, maar begrip is het voornaamste product van de wetenschap. De wetenschapper is een scheppend vernieuwer, geen toepasser van een soort algebra-der-ontdekking. Sterker nog: het geloof dat natuurwetten definitief door een 'methode' kunnen worden vastgesteld, ondermijnt volgens Icke het maatschappelijk vertrouwen in de wetenschap.



**De grote samenhang,**  
**Mary Clare & Gary Ferguson, € 21,99 paperback**

'Sta je op enig moment los van de natuur? Deze vraag is de ster waar we op koersen. Als je je echt met deze vraag verbindt, zul je ervaren hoe je kunt vertrouwen op de complexe wijsheid van de natuur binnen in jou.'

We zijn als mensheid losgeraakt van de natuur. Om de klimaatcrisis af te wenden moeten wij de verbinding tussen de natuur en ons eigen fysieke en mentale welzijn herstellen. Mary Clare en Gary Ferguson vragen aandacht voor de intelligentie van de natuur – zowel binnen in als buiten onszelf. Ze komen tot een fundamenteel inzicht: we staan niet los van de natuurlijke wereld.

Bovendien zijn er sterke parallellen tussen de ecologie van de natuur en die van de samenleving. Als we de band met de natuur herstellen, leven we meer vanuit aandacht, ontwikkelen we wijsheid en ontdekken we onze plek in het grotere geheel.

'De grote samenhang' is een hoopvol boek over de verbintenis tussen mens en natuur. Wetenschappelijk onderbouwd, vol bijzondere inzichten en prachtige verhalen.

## Literaire fictie/Non-fictie



**Wortel & tak,**  
**Sana Valiulina, € 11,99 paperback**

Wij rijden Nyrob binnen in een tweedehandse Hyundai-bus die wordt bestuurd door een kleinzoon van Krim-Duitse bannelingen annex 'speciale migranten'. Na de oorlog waren deze hierheen verbannen om verder te werken aan de industrialisatie van het Sovjetimperium. Gewoon ergens aan een rivier uitgeladen om er een stad te bouwen. De Oeralregio is van oudsher het land van bannelingen en kampen, met de woeste natuur als de beste bewaker.

Hoe kwam mijn vader hier 76 jaar geleden aan? Per boot, per smal spoor, lopend? Misschien het eerste, want Nyrob ligt aan de rivier Kolva die weer met talloze andere riviertjes is verweven in dit barre waterland, 300 kilometer onder de poolcirkel. Maar zeker weten doe ik het niet. Dat heeft hij me nooit verteld.

De Oeralregio noemen ze het hart van Rusland. Ik bevind me in dat immens koude hart waar ik de sporen van mijn vader hoop te vinden, toen hij nog niet mijn vader was, maar een van de miljoenen Russische krijgsgevangenen die na hun terugkeer door Stalin in de kampen werden vastgezet.



**Een gesloten tuin – een verzegeld bron,**

**Désanne van Brederode, Kristien Hemmerechts, Piet Gerbrandy e.a., € 20,-- paperback**

‘De woorden zijn vele eeuwen oud en talloze keren herhaald, en toch lijken ze nog niet tot ons te zijn doorgedrongen, of toch niet voldoende,’ aldus Kristien Hemmerechts. ‘Vraag en er zal je gegeven worden. Dan vraag ik een wereld waarin het waardevolle uit de Bijbel, het Oude Testament zowel als het Nieuwe, eindelijk in de praktijk wordt gebracht. Amen.’

Tien schrijvers buigen zich over de betekenis van de Bijbel in de eenentwintigste eeuw: Désanne van Brederode, Piet Gerbrandy, Arnon Grunberg, Kristien Hemmerechts, Guus Kuijer, Fik Meijer, Christine Otten, Anne Vegter, Annelies Verbeke en Frank Westerman. Sommigen doen dat vanuit religieuze inspiratie, anderen vanuit de gedachte dat de Bijbel veruit het invloedrijkste boek is in de westerse cultuur. Samen geven ze een caleidoscopisch en verrassend beeld van het belang dat de Bijbel heeft in onze tijd.



**Verwilderd,**

**Richard Powers, € 22,99 paperback**

Amerikaanse schrijver en Pulitzerwinnaar Richard Powers vertelt een aangrijpend vader-zoon verhaal tegen de achtergrond van klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor het dierenrijk op aarde.

‘Verwilderd’ van Richard Powers gaat over astrobioloog Theo Byrne die een veelbelovende manier gevonden heeft om de hele kosmos af te speuren op zoek naar

leven. Daarnaast ontfermt hij zich sinds de dood van zijn vrouw in zijn eentje over de opvoeding van zijn hoogbegaafde negenjarige zoon. Robin is een innemende, zachtmoedige jongen die graag urenlang gedetailleerde tekeningen van bedreigde dieren maakt en die van slag raakt door het minste slechte nieuws over het klimaat. Hij wil de missie van zijn overleden moeder voltooien: de natuur van de ondergang redden. Robin staat ook op het punt van school te worden gestuurd, omdat hij een klasgenoot in het gezicht heeft geslagen. Theo zal zijn heil uiteindelijk zoeken in een experimentele neurofeedbacktherapie voor hem. En ondertussen neemt hij de jongen mee naar andere planeten, terwijl hij tegen beter weten in Robins pogingen ondersteunt de aarde te redden. ‘Verwilderd’ is het relaas van de compromisloze liefde van een vader voor zijn zoon en is Richard Powers’ intiemste en aangrijpendste roman tot nu toe.



**De belofte,**

**Damon Galgut, € 21,99 paperback**

Een meesterlijke familiegeschiedenis tegen de achtergrond van het veranderende Zuid-Afrika.

Kort voor haar overlijden dwingt Amor Swarts moeder haar man een belofte af. Het jonge meisje is daarvan een stille getuige: hun zwarte hulp, Salomé, zal haar eigen huis krijgen, als dank voor jarenlange trouwe dienst. Amors vader heeft echter zijn

eigen prioriteiten en de belofte wordt niet ingelost. Na zijn dood ontstaan nieuwe kansen, maar Amors broer en zus gaan hun eigen weg en blijven zich verzetten: Anton is lafhartig en maakt geen keuzes, Astrid is gefocust op haar eigen gewin. Amor blijft achter met een sluimerend schuldgevoel. Kan zij nog iets uitrichten of is het daarvoor te laat?

## Rouwverwerking



**Dwars door de pijn,**  
**Dineke van Kooten, € 20,-- paperback**

Tijdens haar zwangerschap werd Dineke van Kooten ziek. Ze kreeg te horen dat ze nooit meer beter zou worden. Na veertien jaren van ziekte, gekluisterd aan rolstoel en bed, werd ze als door een wonder in de kapel van een klooster genezen. In 'Dwars door de pijn' vertelt ze haar verhaal over langdurig ziek zijn, over de strijd met God, over de positieve kentering in haar zelfbeeld dankzij Gods liefde en over het wonder van herstel. Ze laat zien welke dilemma's het leven met ziekte met zich meebrengt en ze deelt belangrijke lessen die ze heeft geleerd. Een eerlijk, rauw en tegelijk pastoraal en inspirerend boek waarin veel lagen van het menselijk leven worden aangeraakt, zoals ziekte en gezondheid, liefde, relaties en geloof.

## Kinderen



**Ada Dapper, wetenschapper,**  
**Andrea Beaty & David Roberts, € 13,95 hardcover**

da Dapper, wetenschapper inspireert kinderen tot het najagen van hun passies met dezelfde nieuwsgierigheid en evenveel doorzettingsvermogen als Ada's klasgenoot Roza Rozeur. \* Waarom zitten er puntige stekels aan een roos? \* Waarom groeien er haren in een neus? Het hoofd van Ada zit vol met dit soort vragen en ze is eindeloos nieuwsgierig. Ada Dapper, wetenschapper gaat over het oplossen van problemen en nooit opgeven. Het leert dat vragen niet altijd tot antwoorden leiden, maar juist tot meer vragen.



**Het kerstvarken,**  
**J.K. Rowling, € 24,90 hardcover**

Een gloednieuw boek van 's werelds bekendste kinderboekenschrijfster! Jack is dol op zijn speelgoedknuffel Ut Varken. UV is er altijd voor hem geweest, in goede en slechte tijden. Maar dit jaar is er op kerstavond iets vreselijks gebeurd: UV is zoek!

Gelukkig is kerstavond dé tijd van het jaar voor wonderen, een avond waarop alles tot leven kan komen... zelfs speelgoed. Samen met zijn nieuwe knuffel het Kerstvarken (de irritante vervanger van UV) gaat Jack naar het Land van Verlies.

Met de hulp van een pratende Lunchtrommel, een dapper Kompas en de gevleugelde Hoop gaat hij op pad om de beste vriend die hij ooit gehad heeft te redden van de verschrikkelijke, allesverslindende Grote Verliezer...



**Samen onderweg naar het kerstfeest, advent kalender,  
Willemijn de Weerd & Marieke ten Berge, € 12,99**

Leef samen met je kind toe naar het kerstfeest met deze adventskalender. De grote kijk- en zoekplaat laat de belangrijkste kerstverhalen zien. Aan de andere kant van de leporello is er voor elke dag een kort verhaal bij een gedeelte van de grote kijkplaat en een verwerking. Samen onderweg naar het kerstfeest! Mooi om in de adventsperiode thuis of op school neer te zetten.



**Mijn welterusten bijbel,  
Charlotte Thoree, € 12,99 hardcover**

Samen met je kind een bijbelverhaal lezen voor het slapengaan is een fijne manier om de dag af te sluiten. De negentien verhalen in de Welterustenbijbel zijn niet te lang en ook door de eenvoudige taal zijn ze geschikt voor kinderen vanaf ongeveer drie jaar. De mooie, kleurige illustraties vergroten het kijk- en leesplezier.



**Het kerstverhaal met uitdrukfiguren,  
€ 9.99 kartonboekje**

Beleef Kerst met dit mooi geïllustreerde boek. In eenvoudige taal wordt het kerstverhaal verteld. De 8 uitdrukfiguren nodigen uit om het kerstverhaal na te spelen. Zo komt kerst tot leven!



**Een ster voor iedereen,  
Evelien Jagtman, € 14,99 hardcover**

Iets wordt alleen maar mooier als je het deelt. Op een avond valt er een ster uit de lucht. Beer weet zeker dat die voor hem bedoeld is. Hij gaat op weg om hem aan zijn vrienden te laten zien. Dan ontdekt hij dat de ster steeds mooier wordt als meer dieren hem bewonderen. Wat kan hij nu het beste doen? Een stralend prentenboek over vriendschap en delen.



**Klaas de Kat en het raadsel van Sinterklaas,  
Barend Last & Anouk Overman, illustr. Géwout Esselink, €14,95 hardcover**

Klaas de kat heeft een heel fijn leven, samen met zijn vriendjes Mila en Max. Maar op een dag hebben ze geen aandacht meer voor hem. Wat is er aan de hand? Klaas gaat op onderzoek uit. Zal het hem lukken om het raadsel te ontrafelen? Een grappig prentenboek met prachtige prenten over Sinterklaas.

## Aanbieding



### **De Hanze, Kooplui, koningen, steden & staten, Jan J.B. Kuipers, € 14,99 hardcover**

Van kooplui die zich aaneensloten voor wederzijdse bescherming tot een verbond van ongeveer tweehonderd steden dat oorlogen voerde en koningen de wet spelde. Ziedaar de ontwikkeling van de Hanze, de 'internationale' handelsorganisatie in middeleeuws Europa. Toen zij in 1356 in Lübeck een officieel stedenverbond werd, had zij al een voorgeschiedenis van eeuwen. Ooit waren er verschillende Hanzen, zoals de Vlaamse Hanze van Londen. De Hanze beheerste de handel op Noord- en Oostzee. Zij strekte zich uit over de Nederlanden, Duitsland, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen tot Rusland. Haar buitenposten waren de vier 'Kantoren': vestigingen in Novgorod, Bergen, Londen en Brugge (later Antwerpen).



### **Erasmus, zijn leven en zijn werk, Petty Bange, € 14,99 hardcover**

Erasmus staat in wetenschappelijke kringen nog steeds volop in de belangstelling. Vrijwel jaarlijks verschijnen er nieuwe studies over hemzelf en zijn werk. Vooral in herdenkingsjaren zien dikwijls meerdere monografieën of bundels het licht. Het betreft zowel wetenschappelijke studies, die bepaalde (deel)aspecten van Erasmus' leven en werk onder de loep nemen, als ook populair-wetenschappelijke publicaties die wat algemenere kennis over hem voor een wat groter publiek toegankelijk maken. Dit boek behoort tot die laatste categorie. Het is een waardevolle aanvulling op alle studies die tot nu toe over de grote humanist zijn verschenen, omdat de auteur – die diverse publicaties over Erasmus op haar naam heeft staan – Erasmus in zijn eigen wereld en zijn eigen tijd plaatst, tussen zijn vrienden en zijn collega-humanisten in. Uiteraard is de focus op de grote humanist zelf gericht, maar de context waarin hij leefde en werkte krijgt veel aandacht. Op deze manier wordt Erasmus als kind van zijn tijd gepresenteerd en wordt zijn werk beschouwd tegen de achtergrond van zijn ontstaansgeschiedenis. Hij komt ons zodoende dichterbij, omdat we hem in zijn eigen wereld ontmoeten.

## Cadeauboekje



### **Een zegenwens voor jou, dagelijkse broodkruiden, € 15,99 hardcover**

Een zegenwens voor jou is een fris, eigentijds cadeauboek dat je openslaat en open láát. De verrassende quotes, gedichten en korte overdenkingen zijn stuk voor stuk echte woordschatten en vormen een prachtig samenspel met de full colour afbeeldingen.

Het boek is opgebouwd rondom zes bijbelse thema's: Schitter in Zijn licht, aan Zijn voeten, kind van God, kom tot Mij, vieren en glansrijk. De teksten en beelden nodigen uit om er langere tijd over na te denken en de Bijbel erbij open te slaan. Zo worden de woorden écht van betekenis voor je leven.

Een prachtig vormgegeven cadeauboek om eindeloos doorheen te struinen!