

Theologie



**Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer,
Thomas Merton, € 29.90 paperback**

De beroemde monnik Thomas Merton (1915-1968) was allesbehalve wereldvreemd. Dit komt goed tot uiting in Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer. De vaak korte, maar trefzekere en vaak diepzinnige bespiegelingen schetsen een goed beeld van Mertons denken in de jaren '60. Hierin maakt hij ons deelgenoot van zijn maatschappelijke betrokkenheid, natuurobservaties, filosofische mijmeringen, kritische theologische standpunten en politieke analyses. Veel van zijn bespiegelingen hebben aan actualiteit nog niets ingeboet. Met dit boek wil Merton de dialoog met ons aangaan. Zonder pasklare antwoorden te geven spoort hij ons aan om zelf vragen te stellen bij de wereld waarin we leven.



**365 x Bonhoeffer, zijn mooiste citaten,
€ 9.99 hardcover**

Bonhoeffer bracht in het nazitijdperk in praktijk wat hij beleed en betaalde daarvoor met zijn leven. Maar hij leeft voort in zijn geschriften. Bonhoeffer wordt wel beschouwd als de grootste theoloog uit de twintigste eeuw.



**Jezus, reconstructie en revisie,
Henk Bakker, € 27,50 paperback**

Er is in het Nederlands taalgebied al bijna twintig jaar geen studie meer verschenen over Jezus, en dat terwijl er in die periode wel veel nieuwe ontdekkingen zijn gedaan. Henk Bakker maakt de balans op en reconstrueert het leven van Jezus op een vertellende, dramatische en zelfs provocerende manier.

Meeliftend op uitkomsten van recent onderzoek beschrijft Bakker Jezus' leven opnieuw. Hij laat zien wie Jezus geweest moet zijn en dat dit niet overeenkomt met wat veel kerken ervan gemaakt hebben.

Henk Bakker schreef met Jezus, reconstructie en revisie een bijzonder boek wat zowel ter linker- als ter rechterzijde veel vragen zal oproepen, sommige vragen zal verdiepen en op andere prikkelende antwoorden weet te geven.



**Als je bidt, zeg dan onze vader,
Paus Franciscus, € 14,95 paperback**

Op de manier waarop de paus eerder het Weesgegroet besprak, geeft hij nu zijn visie op het Onzevader. Hij antwoordt ook in dit boekje op de vragen van priester Marco Pozza. Vers per vers geeft hij zo zijn interpretatie van de tekst, die hij verbindt met persoonlijke anekdotes uit zijn leven. Ook deze tekst wordt afgesloten met een verhaal uit de gevangenis.



**Mijn Kuyper, gesprekken over geloof, politiek en cultuur,
Agnes Amelink, € 16.99 paperback**

Mijn Kuyper is de weergave van hoe Abraham Kuyper 100 jaar na zijn dood nog steeds mensen weet te inspireren, te verbijsteren en weerstand weet op te roepen. Het geeft een bundel vol gesprekken over geloof, politiek en cultuur. Dit boek wil op toegankelijke wijze laten zien hoe, 100 jaar na zijn dood, nu nog tal van mensen een verhaal met Kuyper hebben. Agnes Amelink interviewt mensen uit binnen- en buitenland over hun ervaringen met Kuyper: van Abrahams achterkleinzoon en beeldend kunstenaar Peter Kuyper tot biograaf Jeroen Koch, van oud-politica Ruth Peetoom tot de Afro-Amerikaanse ethicus Vincent Bacote, van VU-rector Vinod Subramaniam tot theologe Janneke Stegeman.



**Onze dagen zijn uw dagen,
Frank Werkman, € 20,-- paperback**

Onze dagen zijn uw dagen is een unieke combinatie van een bijbels dagboek voor ouderen en een bezoekboek. Het dagboek biedt 52 weekthema's, met bij elk thema een bijbeltekst, een korte gedachte, een gebed en af en toe een liedtekst. Daarnaast is er bij iedere dag ruimte voor notities, zodat familie en vrienden die op bezoek zijn, een persoonlijk bericht kunnen achterlaten. De oudere kan de notitieruimte ook zelf gebruiken, bijvoorbeeld voor afspraken of voor het opschrijven van eigen gedachten bij de bijbeltekst. Het dagboek kan door de oudere zelf gelezen worden, maar kan ook gebruikt worden door familie, pastoraal werkers of personeel van zorginstellingen om samen met de ouderen(n) te lezen.



**God is een lofzang voor mijn heiligen,
Hans Tercic, € 17,95 hardcover**

Theologie werd ooit de 'koningin der wetenschappen' genoemd, maar nu lijkt ze eerder een 'koningin-moeder' die haar beste jaren heeft gehad. Dat zegt veel over de status die God en het metafysische in de ons omgevende cultuur hebben. Maar het is niet allemaal duisternis. God is God en God handelt zelf en wij hoeven en kunnen Hem niet maken of stukmaken. Theologie maakt God niet; zij spreekt over God. God is in zichzelf, als Schepper, Verlosser en Voltooiër een bron van vreugde.

Zowel van verstilde en rustige, als van meeslepende en extatische vreugde.

De mens is een wezen dat pas echt tot zichzelf komt in de transcendentie naar de schepping, naar het 'gij' en 'wij' van de anderen en het Gij van de Ander, en naar de voltooiing in God. De bijdragen in deze bundel nodigen uit tot reflectie daarover.



**De verloren zoon, de oudste zoon en de vader,
Henri Nouwen, € 9,95 paperback**

Er is geen belangrijker verhaal in de Evangeliën dan het verhaal van de verloren zoon. En het is een verhaal met een open eind. Daarom blijft Henri Nouwen na zijn meesterwerk Eindelijk thuis schrijven over die verloren zoon, maar ook over de oudste zoon en de vader. En zo kan het gebeuren dat bijna een kwart eeuw na zijn dood een unieke en nieuwe tekst verschijnt over dit klassieke Bijbelverhaal. Met wijze woorden en zinnen die zo verbonden zijn met Henri Nouwen: - Weten dat je een kind van God bent is een keus - Geestelijk leven is ontdekken dat er veiligheid is voor ons, bij God - Uiteindelijk is de oudste zoon net zo verloren als de jongste zoon - Terugkeren bij de vader is de gedachte loslaten dat je de liefde moet verdienen



**HSV Bijbel in een jaar, 365x vertelling, onderwijs& wijsheid,
€ 27,50 paperback**

Met deze HSV Bijbel in een jaar heb je een complete Bijbel in handen, verdeeld in 365x drie passages. Het lezen van deze drie passages per dag zorgt ervoor dat je de hele Bijbel in één jaar kunt doorlezen. Deze editie in de Herziene Statenvertaling biedt een frisse kijk en nieuwe inzichten door haar unieke opzet. Elke dagelijkse lezing bestaat uit: - een vertellend/verhalend gedeelte (weergegeven in drie kolommen) - een onderwijzend gedeelte (weergegeven in twee kolommen) - een gedeelte uit de poëzie- of wijsheidsboeken (weergegeven in één kolom) Een prachtige stimulans om de oude gewoonte van regelmatig de gehele Bijbel te lezen weer nieuw leven in te blazen!

Mystiek



**De evangelische parel,
inleiding en vertaling Dirk Boone & Jos Alaerts s.j., € 34,50 hardcover**

Dit boek is een 16e-eeuws mystiek gebeden-, meditatie-, en oefeningenboek van een anonieme schrijfster uit de Lage Landen. Het werd voor het eerst in 1535 in verkorte versie uitgegeven. In 1537/38 verscheen 'Die Grote Evangelische Peerle', waarvan dit boek de vertaling is.

Het boek cirkelt rond één centrale gedachte: de aanwezigheid van God in de mens, in zijn diepste kern, als een verborgen kostbare parel. De schrijfster wil de weg wijzen om die goddelijke aanwezigheid op het spoor te komen en daagt de lezer uit om de weg naar binnen te

gaan, tot in de diepste grond, zich te laten omvormen door de Liefde zelf, om vanuit de intimiteit van de vereniging met God te gaan leven.



**Zicht op Hildegard,
Hans Wilbrink (red.), € 20,95 paperback**

Hildegard van Bingen was een sterke vrouw met veelzijdige talenten, blijkt uit 'Zicht op Hildegard'. Dit boek is een toegankelijke inleiding op het leven en werk van deze twaalfde-eeuwse benedictines, waarna je beslist op bedevaart wilt naar haar klooster in het Duitse Eibingen. In Zicht op Hildegard laten negen specialisten hun licht schijnen op een deelgebied van haar leven en werk. Bij elkaar levert dat een veelzijdig en indringend portret op. Sociaal wetenschapper Hans Wilbrink besteedt aandacht aan de maatschappelijke invloed van Hildegard toen en nu. Zuster Philippa Rath o.s.b. van de Hildegard-abdij in Eibingen laat zien dat zij een inspirerend voorbeeld is voor onze tijd. Theologe Kitty Bouwman bespreekt visioenen in het werk van Hildegard. Kunstkenner Felicia Dekkers werpt licht op twee handschriften. En classica en filosofe Mieke Kock-Rademakers gaat in op Hildegards eerste visioenenboek Ken de wegen. Velen kennen Hildegard van haar buitengewone kruidenkennis of via haar prachtige muziek. Ook die aspecten komen aan de orde, in artikelen van arts dr. Lutgart Gillis, en musicologen dr. Hanna Rijken, dr. Rebecca Stewart en drs. Marsja Mudde.

Filosofie en samenleving



**De homo economicus,
Joost Hengsthengel, € 22,50 paperback**

'Dit boek vormt een genealogie van de homo economicus. Het bespreekt de geboorte en de familiegeschiedenis van de negentiende-eeuwse economische mens. Deze geschiedenis gaat ver terug in de tijd. De economie zoals wij die kennen, stamt af van de antieke filosofie, de middeleeuwse theologie en de vroegmoderne moraalfilosofie.

Om te begrijpen waar de economische mens vandaan kwam en wat diens komst op aarde betekende, moeten we deze vroege, voorwetenschappelijke fasen in het economisch denken stuk voor stuk langslopen. We zullen daarbij onvermijdelijk stuiten op andere revoluties in de voorgeschiedenis van de economische wetenschap. Het ontstaan van de homo economicus is namelijk evengoed de geschiedenis van de opkomst van het economisch individualisme, de ontdekking van het verlicht eigenbelang en de scheiding van de economie en de ethiek.'



**De theorie over morele gevoelens,
Adam Smith, € 49,90 hardcover**

Adam Smith staat vooral bekend als de auteur van De welvaart van landen, een van de grootste klassiekers uit de economische wetenschap en het verlichtingsdenken. Toch beschouwde Smith zelf een ander boek als zijn belangrijkste werk: De theorie over morele gevoelens. Dit werk verscheen voor het eerst in 1759, maar Smith bleef er tot zijn dood aan werken.

Smith wordt vaak gezien als de vader van het gewetenloze kapitalisme. Zijn economische theorie, met de beruchte nadruk op het eigenbelang, moet echter gezien worden in het kader van een breder project. Smith streefde ernaar een volledige wetenschap van de mens te schrijven en daarmee het menselijk lot te verlichten. Zijn theorie over moraal en gedrag is daarbij van groot belang. Smith beschrijft hoe de mens in de context van een samenleving uitgroeit tot een sterk, zelfstandig moreel wezen met het vermogen om een innerlijke 'onpartijdige toeschouwer' te vormen en zijn daden daardoor zelf van een moreel oordeel te voorzien. De theorie over morele gevoelens vormt de noodzakelijke achtergrond waartegen Smiths politieke economie moet worden begrepen.



**Hoe wij hier ook samen kwamen,
Kathleen Ferrier, € 12,50 paperback**

Een samenleving vol nepnieuws, populisme en ongelijkheid valt zonder een verbindend verhaal uiteen. Overtuigend pleit Ferrier daarom voor menselijkheid, nieuwsgierigheid en de kracht van verhalen.



**Als ze het over Marokkanen hebben,
Arnon Grunberg, € 17.50 hardcover**

In een lege Nieuwe Kerk te Amsterdam hield Arnon Grunberg op 4 mei 2020, vijfenzeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, de herdenkingsrede. Hij stelde onder meer dat individuen niet gereduceerd moeten worden tot de groep waartoe ze zouden behoren; dat uitsluiting van een minderheid vroeg of laat andere, uiteindelijk alle minderheden zal treffen.

Grunbergs woorden werden met instemming en lof ontvangen, maar ook kreeg hij te maken met enkele doodsbedreigingen en andere uitingen van haat.

In *Als ze het over Marokkanen hebben* zijn naast deze lezing vier teksten opgenomen waarin Grunberg zijn jeugd, de Joodse identiteit en het werk van Marga Minco en Imre Kertész onderzoekt. Hij vindt het algemene en universele in het persoonlijke; zijn gedachten zijn prikkelend, zijn formuleringen messcherp.



**De kracht van samen,
Hella van der Wijst, € 22.99 paperback**

Is het toeval dat juist de dorpen met een grote sociale samenhang zo hard zijn getroffen door het coronavirus? Kleine dorpen op de Veluwe, in Limburg, en natuurlijk de kleine dorpen in Noordoost Brabant waar de coronacrisis begon in Nederland. Boekel, Uden, Meijerijstad: de geboortestreek van Hella van der Wijst was lang het epicentrum. Met deze vraag in het achterhoofd vertaalt de schrijver de crisis in haar achterland van binnenuit in een eigentijdse streekkroniek.

Sleutelfiguren en bekenden van Hella vertellen haar over de impact van de crisis op hun leven. We leven mee met Kees van Rooij (burgemeester Meijerijstad), Ton Claessen (begrafenisondernemer), Nathalie Zutphen-van Lieshout (IC-verpleegkundige Bernhove), Clemens Geenen (schooldirecteur), Jos Swanenberg (bijz. hoogleraar cultuurgeschiedenis) en zuster Agnes Vos (overste van de Zusters van Liefde in Schijndel). Verder zoomt het boek in op een aantal krachtige persoonlijke verhalen. En zoomt het weer uit naar de vele mooie initiatieven van sociale verbondenheid die zijn geboren in dat verdriet.



**Tijd van woede,
Pankaj Mishra, € 20,-- paperback**

Pankaj Mishra beschrijft in 'Tijd van woede' op een beknopte en briljante manier de geschiedenis van woede als politieke drijfveer. Met verrassende historische parallellen laat hij zien dat deze tijd niet uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol van destructiedrift, nationalisme en terrorisme. Dat is geen geruststellende gedachte en 'Tijd van woede' is dan ook een alarmerend boek: er zal een mentaliteitsverandering nodig zijn om onze vrijheid, welvaart en stabiliteit te behouden.



**Brieven en Maximen, Epicurus,
introdactie/vertaling Keimpe Algra, € 24,50 paperback**

EPICURUS (341-270 v.C.) is de filosoof van lust en genot, van vriendschap en ascese, de grondlegger van een afgewogen levenskunst. BRIEVEN EN MAXIMEN bevat de drie volledig overgeleverde leerstellige brieven van Epicurus, alsmede de twee verzamelingen spreuken of maximen die op zijn naam staan. In de Brief aan Herodotus behandelt Epicurus de grondslagen van de fysica. En in de Brief aan Pythocles zet hij zijn opvattingen uiteen over de kosmos en de meteorologische verschijnselen. In deze brieven stelt Epicurus principieel dat de individuele waarneming en ervaring als richtsnoer moeten dienen voor kennis en leven. De Brief aan Menoeceus, ondersteund door de spreuken en maximen, bevat Epicurus' sociale filosofie. In deze geeft Epicurus zijn aanbevelingen en richtlijnen voor een gelukkig leven van vriendschap en rechtvaardigheid, gemoedsrust en genot. De levensfilosofie van Epicurus blinkt uit door eenvoud en helderheid: geluk moet het doel zijn van alle wijsgerig streven. De vraag is, hoe bereikt de mens zijn ware levensdoel? Wat is werkelijk van waarde in het leven? Epicurus is dan vooral een praktische gids. Onze zintuigen vertellen wat goed voor ons is. Soberheid en

zelfbeheersing bepalen de juiste keuze en de juiste mate van geluk, lust en vriendschap. Keimpe Algra, faculteitshoogleraar filosofie en wetenschapsgeschiedenis van de oudheid aan de Universiteit Utrecht, geeft een gedegen en heldere introductie op het denken van Epicurus, en kenschetst de invloed van Epicurus en het epicurisme op de westerse filosofie.



**Brief over het geluk, Epicurus,
vertaald, ingeleid, Kiempe Algra, € 14,95 paperback**

Door de eeuwen heen is de filosofie van Epicurus (341-270 v.C.) afgeschilderd als de religie van het zinnelijk genot. De Tuin van Epicurus was de plek waar vrienden, vrouwen en slaven zich onbelemmerd overgaven aan de bevrediging van hun lusten.

De filosofie van Epicurus blinkt evenwel uit door grote eenvoud en helderheid: geluk is het doel van alle wijsgerig streven. De Brief over het geluk is daarom allereerst een lofrede op het geluk.

Maar hoe bereikt de mens zijn ware levensdoel? Wat is nu werkelijk van waarde in het leven?

Epicurus is dan vooral een praktische gids. Onze zintuigen vertellen wat goed voor ons is. Soberheid en zelfbeheersing bepalen de juiste keuze en de juiste mate van geluk, lust en vriendschap.

De Brief over het geluk bevat de kern van de filosofie van Epicurus. Opgenomen zijn de brief aan Menoikeus, en bovendien alle authentieke leerstellingen of spreuken (de Ratae sententiae en het Gnomologium Vaticanum) die van Epicurus zijn overgeleverd. De moderne lezer krijgt zo een volledig beeld van de levensfilosofie van Epicurus.



**Machiavelli's lef,
Tinneke Beeckman, € 24,95 paperback**

Waarom zou je Machiavelli (1469-1527) lezen – de term 'machiavellisme' staat toch voor manipulatie, bedrog en machtshonger? Dat dacht Tinneke Beeckman ook.

Maar dankzij Spinoza ontdekte ze een andere Machiavelli: een geniale politieke denker uit de renaissance en passionele liefhebber van vrijheid. Machiavelli is bij uitstek een denker voor een wereld in crisis. En zijn denken getuigt van een

aanstekelijk lef om ideeën te lanceren én om te handelen. Beeckman bespreekt

Machiavelli's originele inzichten: politiek draait om conflict, noodzaak en tegenslag brengen het beste in jezelf naar boven en politieke deugdzaamheid verschilt van de klassieke moraal. Machiavelli hield leiders en burgers een spiegel voor: wat betekenen macht, gezag en burgerschap? En wanneer leef je echt in vrijheid? Beeckman bespreekt deze vragen en inzichten nauwgezet en betreft ze op de actualiteit. In dit uitdagende boek voert Beeckman de lezer niet alleen naar het hart van Machiavelli's denken, ze laat ook zien dat Machiavelli's werken een rijke schatkamer zijn vol wijze, scherpe en helder geformuleerde inzichten die van groot belang zijn voor burgers van nu.

Fictie/Non-fictie



De overvloed, Annie Dillard, € 24,99 hardcover

'De overvloed', een essaybundel van Annie Dillard. 'Annie Dillard is een schrijver die nooit moe wordt, nooit op een pagina of een zin lijkt te hoeven zwoegen. Dillard kan daarom alleen worden genoten door klaarwakkere lezers', waarschuwt de Britse criticus en schrijver Geoff Dyer. De overvloed bevat het beste van Annie Dillards essays, streng geselecteerd door de auteur zelf. In dit boek vind je haar beroemdste stukken, waaronder Totale zonsverduistering, een meesterlijke beschrijving van een zoneclips. Ze schrijft onder andere over haar kinderjaren en over American football; ze beeldt zich in hoe het is om een wezel te zijn en geeft fantastische schrijftips. Waar ze ook over schrijft, haar proza is altijd intens, levendig, woest en gespierd en nooit zonder humor.



De reiger en de schildpad, sprookjes en fabels uit de oude Oriënt, Meindert Dijkstra, € 19,99 hardcover

De reiger en de schildpad bevat meer dan vijftig sprookjes en fabels uit de oude Oriënt. Een groot aantal ervan verschijnt hier voor het eerst in Nederlandse vertaling. Meindert Dijkstra geeft bij ieder sprookje of fabel uitleg over de herkomst en betekenis ervan. Daarnaast trekt hij lijnen naar moderne sprookjes zoals die van gebroeders Grimm en Walt Disney. Omdat deze oude sprookjes en fabels nog geen uitgesproken moraal hebben, zijn ze goed geschikt voor de moderne lezer die niet zit te wachten op de zoveelste moraalridder.



Nobele wilden, De Oliviers: vier vrouwenlevens, Sarah Watling, € 27,50 paperback

Van jongs af aan vielen de zusjes Olivier op: geëmancipeerd, aantrekkelijk, vastberaden en gevaarlijk 'wild'. Dichter Rupert Brooke was naar verluidt verliefd op alle vier, D.H. Lawrence vond ze walgelijk. Virginia Woolf kon geen hoogte van ze krijgen.

De zussen waren hun tijd vooruit. Margery en Daphne studeerden in Cambridge toen sommigen nog dachten dat vrouweneducatie slecht was voor de voortplantingsorganen. Noel werkte al tijdens de Eerste Wereldoorlog als arts;

Daphne stichtte de eerste Steiner-school in Engeland; Brynhild excelleerde als verbindende schakel met de Bloomsbury-groep.

In Nobele wilden plaatst Watling de zussen in het volle licht van de geschiedenis en biedt daarmee zicht op het vroege feminisme van de vorige eeuw, de progressieve politieke denkbeelden van die tijd, het vrouwbeeld in de gezondheidszorg en het culturele landschap na de Eerste Wereldoorlog.



Het geschenk,
Edith Eger, € 18,99 hardcover

Wat er met ons gebeurt is uiteindelijk niet het belangrijkste. Het gaat erom wat we ermee doen.

We krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden. We kennen allemaal verdriet, verlies, wanhoop, angst en mislukking. Maar we hebben ook allemaal een keuze als we te maken krijgen met trauma of moeilijkheden. We kunnen opgeven of ervoor kiezen om elk moment als een geschenk te ervaren.

Dr. Edith Eger, gevierd therapeut en Holocaust overlevende, heeft deze praktische gids geschreven om ons zachtjes aan te moedigen de gedachten die ons gevangen houden en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen. Haar krachtige lessen vormen samen met de verhalen uit Egers' eigen leven en die van haar cliënten Het geschenk. In dit boek leer je om je slechtste momenten te zien als je beste leermeester, en vind je vrijheid door de kracht die erin zit.

Poëzie



Shakespeares Sonnetten,
vert./inl. Bas Belleman, € 25,-- paperback

In een fonkelende nieuwe vertaling laat Bas Belleman zien waarom William Shakespeare de grootste dichter aller tijden is. Deze 154 sonnetten zijn nooit meer overtroffen: ze zijn vulgair en diepzinnig, duister en kraakhelder, vol van liefde en seks, kolkend van wanhoop en waanzin. Ze lezen als bekentenissen, maar ook als radicale experimenten.

De vertalingen vloeien: ze zijn letterlijk waar het kan en vrij waar het moet. De uitgebreide aantekeningen onthullen in ieder sonnet subtiliteiten en

dubbelzinnigheden: de vruchten van tien jaar lezen en vertalen.

Deze editie bevat ook het verhalende gedicht 'A lover's Complaint', dat in eerdere vertalingen vrijwel nooit werd opgenomen. Het is een prachtig gedicht over een vrouw die werd verleid en haar hart voelde breken.

Spiritualiteit



Stil mijn ziel,
Jos Douma, € 14,90 paperback

In een tijd waarin we allemaal zijn stilgezet, worden we ertoe uitgenodigd om echt iets van de stilte te proeven. Maar als je de stilte ingaat, merk je dat er nog steeds heel veel onrust en lawaai, drukte en gedoe is, maar dan vanbinnen.

Misschien denk je: stilte is niks voor mij. Maar niets is minder waar. Stilte is voor iedereen. Je moet de stilte alleen wel leren kennen en ermee oefenen



**Lezen met je hart, de evangeliën door met Lectio divina,
€ 29,95 hardcover**

De evangeliën door met Lectio Divina



**Heilige plaatsen, de mooiste pelgrimsoorden van Europa,
Derry Brabbs, € 45,-- hardcover**

Ga mee op bedevaart in het fotoboek 'Heilige plaatsen' van Derry Brabbs en reis mee naar de mooiste pelgrimsoorden van Europa. Pelgrimeren is onverminderd populair. Niet alleen lopend, maar ook per vliegtuig, trein en boot reizen mensen naar allerlei bekende heilige plaatsen in Europa. Dit prachtige geschenkboek met meer dan 300 unieke foto's vangt de 35 mooiste pelgrimsoorden van Europa in beeld. Reis mee door wonderschone landschappen naar bekende en minder bekende oorden, via de prachtige ruïnes van het klooster van Lindisfarne, langs de kapel Saint-Michel d'Aiguilhe op het puntje van een scherpe vulkanische rots naar het afgelegen La Salette in de Franse Alpen. De kerken en kathedralen herbergen eeuwenoude kunstschaten en zijn een lust voor het oog.

Kunst



**De serene blik,
Vier realisten, € 24,95 hardcover**

De vier realisten Floris Verster, Jan Mankes, Dick Ket en Henk Helmantel creëren een eigen atmosferische werkelijkheid.

Vier realisten, voortzetters van een grote Hollandse kunsttraditie. Floris Verster, Jan Mankes, Dick Ket en Henk Helmantel creëren alle vier een eigen atmosferische werkelijkheid. Een wereld van serene roerloosheid en verstillings.

Met deze vier kunstenaars omspant het boek bij de tentoonstelling De serene blik meer dan een eeuw realisme van topniveau.

Maar in de kern zijn het eenlingen met een geheel eigen signatuur, niet te harnassen in één stroming. Op welke manier zetten zij onze vaderlandse genre-tradities voort. Waarin verschillen ze duidelijk van hun voorgangers, en van elkaar? Wat is hun geheim? Dit jaar viert Henk Helmantel bovendien zijn 50-jarige kunstenaarschap. Een mijlpaal die ook markeert hoe kunstcritici nog altijd worstelen met de positie van de figuratieve kunst. Deze realisten dirigeren onze blik - hoe dan ook -

naar een bijna mysterieuze wereld waarin zij het gewone, het alledaagse, uittillen boven de werkelijkheid.

Kinderen/Jeugd



Peuterbijbel,

Willemijn de Weerd & Marieke ten Berge, € 25,99 hardcover

In deze Peuterbijbel van Nederlandse bodem vind je veertig Bijbelverhalen voor je peuter.

Verwonder je samen met Adam en Eva over de prachtige tuin. Ga met het volk van God op reis. En ontdek wie het Kind in de stal is.

Voorlezen is belangrijk voor peuters. Deze Peuterbijbel maakt het voorlezen tot een feest! Na elk verhaal is er een opdracht op peuterniveau: schommelen in een boot, regengeluiden nadoen of muziek maken voor God.

De sfeervolle illustraties van Marieke ten Berge nodigen je peuter uit om te kijken, alles aan te wijzen en te benoemen.



Gevonden,

Cees van den Berg, € 14,95 hardcover

Frietje is zo'n meisje dat wil zorgen voor alle verloren dieren die ze aantreft: zwervhonden, verdwaalde schildpadden... en een oude man die met zijn pantoffels aan midden op het fietspad staat en niet meer weet wie hij is.

Frietje noemt de man 'meneer Fritz' en neemt hem mee naar huis. Daar weten haar ouders niet goed wat ze met de situatie aan moeten. De politie wordt erbij gehaald, de zorg wordt ingeschakeld. En voorlopig mag meneer Fritz even blijven

logeren, want om hem nou de nacht door te laten brengen in een cel is ook zo wat...

Frietje is vastberaden om uit te zoeken wie meneer Fritz is. Haar pogingen om hem zijn geheugen terug te laten vinden, leveren vrolijke situaties op – maar makkelijk gaat het niet. Gaandeweg ontstaat er een bijzondere vriendschap.



Altijd dichtbij,

Mar Janssen, € 16,95 hardcover

Oma is er niet meer...Wat doe je met een gemis dat alleen maar groter wordt als je probeert minder te missen? Ze had gezegd: 'Als je verdrietig bent, omdat ik er niet meer ben, ben ik juist heel dicht bij je.' Dan kom je er langzaam, beetje bij beetje, achter dat degene van wie je houdt nooit echt weg is. Dat je overal tekenen kunt zien van de liefde, de aandacht, de aanwezigheid van die ene die lijfelijk niet meer

aanwezig is – maar toch altijd dichtbij. In schitterend gedetailleerde zwart-wittekeningen die zijn geïnspireerd door zijn bezoeken aan Nepal, verbeeldt Mark Janssen een wereld waarin een vlinder, een vis, een aapje en andere kleine tekens de verschijning zijn van de grootmoeder die gemist wordt.

Een verhaal dat ontroerend is in zijn schoonheid, zijn eenvoud en zijn taal. Een boek dat troost en hoop brengt voor jong en oud. Mark Janssen verrast opnieuw...

Geschiedenis



De val van Amerika,
Michael Persson, €21,99 paperback

Toen de Volkskrant-journalist Michael Persson in augustus 2015 naar de Verenigde Staten verhuisde, was daar net een maand eerder Donald Trump van een roltrap naar beneden gekomen. Hij zei wat geen presidentskandidaat voor hem had durven zeggen: Amerika, het uitverkoren land, is een derdewereldstaat geworden. Trump beloofde het weer groots te maken. Maar zijn presidentschap heeft juist nog meer zwakke plekken en breuklijnen blootgelegd. Onderwijs,

gezondheidszorg, industrie, infrastructuur, immigratie, segregatie en democratie: op al deze terreinen zakt het land op de internationale ranglijsten, tot grote zorg van de meeste Amerikanen. Maar over de oplossingen verschillen ze enorm van mening, en de politiek komt er niet uit. Het land lijkt steeds verder in zichzelf verstrikt te raken.

Persson reisde het land door om op onderzoek uit te gaan. Van het gespleten Washington tot de Muur bij Mexico. Van de oude industrieën van West Virginia tot de boeren van Wisconsin. En van Charlottesville tot de daklozen van Queens. Overal stelde hij de vraag: hoe nu verder met Amerika? Het resultaat is een fascinerend boek dat kijkt tot ver voorbij Trump, naar de toekomst van het land waarvan zovelen ooit droomden en waar ondanks alles, dankzij de veerkracht van de individuele Amerikanen, nog steeds ruimte is voor optimisme.

Verlies



Klein geluk als je ziek bent,
Inge Jager & Maria Grijpma, € 18,50 hardcover

Klein geluk voor de zieke is een waardevol geschenk voor iedereen die ziek is. Miljoenen mensen in Nederland zijn (chronisch) ziek. Ziek zijn overkomt je en is altijd ongewenst. Je leven ligt ineens overhoop.

Dit boek is een onmisbare gids om goed voor jezelf te zorgen als je ziek bent. Het richt zich als een frisse wind op alle mogelijkheden om je beter te voelen.

Met praktische tips, nuttige adviezen en herkenbare verhalen is het een echt cadeau.

Het boek is tot stand gekomen met behulp van de pijlers uit de Positieve Gezondheid. Machteld Huber, initiator van dit vernieuwende concept, verzorgde het voorwoord.



**Overhoop en overleven,
Hans Alderliesten, € 16.99 paperback**

In Overhoop en overleven vertelt Hans Alderliesten het indringende verhaal over zijn vrouw die kanker krijgt. Het jonge gezin gaat gebukt onder de impact van ziekte, dood en verlies. Wat gebeurt er als het in de lente van je leven plotseling winter wordt? We volgen het gezin op de voet, ook als de dood zijn intrede doet. Het is een verhaal over hoop en leven. Ziekte, dood en verlies worden pijnlijk mooi beschreven en in een breder perspectief geplaatst. Door alles heen schittert Gods

genade.

'Het afscheid is die nacht definitief: zij beneden, ik boven. En andersom: zij Boven, ik beneden. Zij dood, ik levend. En andersom: zij levend, ik dood.' - Citaat uit Overhoop en overleven



**Omdat ik van je rouw,
Nadja van Driel, € 11,95 hardcover**

Ieder mens maakt van alles mee in dit kostbare leven. Je mag leren, je ontwikkelen, liefhebben. Maar ook loslaten. En dat loslaten is vaak het moeilijkste stuk.

Er is geen eensluidende manier voor rouw. Eenieder verwerkt op een eigen manier, in een eigen tempo.

In dit boekje staan teksten, verhaaltjes en rijmelarijen die over allerlei vormen van rouw gaan. Met de teksten hoopt Nadja van Driel eenieder te ondersteunen die, in welke vorm dan ook, rouw kent. Daarnaast hoopt ze ook uitdaging te bieden om zelf te schrijven. Hopelijk motiveert het lezen van de teksten om eigen gedachten, mijmeringen en kronkels op te schrijven. Tussen de verhaaltjes zijn lege bladzijdes om zelf te vullen. Zo wordt het boekje eigen.

Nadja hoopt dat ze troost bieden, waar verdriet soms te groot is om te dragen. Of waar verdriet omslaat in boosheid, dat het een weg naar buiten mag vinden. Het leven, maar ook de dood, is soms best pittig. Af en toe is het fijn gestimuleerd te worden om te kunnen janken, of om herkenning te vinden in verdriet of de zwarte humor die daar ook bij hoort.

Levende aarde



**Wat bomen ons vertellen,
Valerie Trouet, € 22,99 paperback**

Als je wilt weten hoe oud een boom is, moet je zijn ringen tellen. Maar die jaarringen kunnen je veel meer vertellen dan dat. Dendrochronologie, de wetenschappelijke studie van jaarringen, levert een niet te onderschatten bijdrage aan ons begrip van de klimaatgeschiedenis van de aarde, de invloed ervan op de menselijke beschavingen in de afgelopen tweeduizend jaar en de complexe interactie tussen mens en natuur.

In dit meeslepende boek neemt topwetenschapper Valerie Trouet je mee op een reis rond de aarde, van haar lab in Arizona tot afgelegen dorpen in Afrika en radioactieve bossen in Rusland. Aan de hand van verrassende verhalen zoals hoe zonnevlekken piraten beïnvloeden, het geheim achter het

imperium van Dzjengis Khan, het verband tussen de Egyptische farao's en vulkanen, ja zelfs de rol van olijven in de val van het Romeinse Rijk laat ze zien hoe de studie van bomen ons ontzettend veel kan leren over de mens, zijn geschiedenis en zijn toekomst.

Universum



Licht in de duisternis, Heino Falcke, € 24,99 paperback

Het was sensationeel wereldnieuws: op 10 april 2019 presenteerde Heino Falcke de allereerste foto ooit gemaakt van een zwart gat – een keerpunt in de sterrenkunde. In Licht in de duisternis vertelt Falcke hoe wij als mensheid zo ver zijn gekomen: van de allereerste blik van de oermens naar de hemel tot de moderne astrofysica, het onderzoek naar zwarte gaten en de nog niet onthulde geheimen van het heelal; en wat dat voor hem en voor ons allemaal betekent.

Hij beschrijft hoe hij in een ongekennde internationale samenwerking met zijn collega's de gehele wereld in een enorme telescoop veranderde om zo het grootste raadsel van het universum in de ogen te kijken: een zwart gat. Niets kan uit een zwart gat ontsnappen, zelfs licht niet. Toch is het Falcke en zijn team gelukt er een foto van te maken.

Wat betekent dit voor de toekomst van de astrofysica? Welke rol kan de mens in het heelal spelen? En wat kunnen we uit de ruimte leren over de wereld, en over onszelf, en misschien zelfs over God? Heino Falcke, internationaal wetenschapper en in zijn vrije tijd lekenpredikant, neemt ons mee op een buitengewone, fascinerende en onderhoudende reis tot aan de horizon van ruimte en tijd. Licht in de duisternis is een pleidooi voor deemoed en nieuwsgierigheid.



De Mariakalender 2021 is er weer € 11,25