

Theologie



**Hemels groen,
Matthijs de Jong & Cor Hoogerwerf, € 24,95 paperback**

Van Genesis tot Openbaring verzet de Bijbel zich tegen imperialisme, machtsvertoon en uitbuiting, en stelt er iets anders voor in de plaats: visioenen van heelijkheid in een gebroken wereld.

Aan welke kant staat de Bijbel in het debat over duurzaamheid en ecologisch bewustzijn? Dit boek laat zien dat de Bijbel op dit actuele onderwerp veel te bieden heeft, vooral wat betreft onze levenshouding en de plek die de mens inneemt in de schepping. Veel Bijbelse onderwerpen worden uitgediept: de schepping, de sabbat, het beloofde land, het ideaal van recht en gerechtigheid, de plaats van de mens in de wereld, het koninkrijk van God, de macht van het geld, de redding van de wereld en de nieuwe aarde. Van Genesis tot Openbaring verzet de Bijbel zich tegen imperialisme, machtsvertoon en uitbuiting, en stelt er iets anders voor in de plaats: visioenen van heelijkheid in een gebroken wereld. De aarde en het land spelen daarin telkens een essentiële rol. In de christelijke traditie raakte het ondergesneeuwd, maar duurzaamheid blijkt zo een wezenlijk Bijbels thema. Een diepgravende groene lezing van de Bijbel biedt hoop en inspiratie bij de grote vragen van vandaag.



**Uitvaartliturgie in een woord en gebedsdienst,
€ 15,- paperback**

Met deze uitgave wil ICL tegemoetkomen aan de vraag naar een meer uitgewerkt model voor de uitvaartliturgie in een woord- en gebedsviering. Het sluit nauw aan bij de Orde van dienst en biedt een aantal specifieke aanwijzingen voor de vieringen die geleid worden door gebedsleiders.

Het eerste hoofdstuk omvat een model voor de uitvaart waarbij de kist met het stoffelijk overschot in de kerk aanwezig is.

Het tweede hoofdstuk biedt een model aan voor de situatie waarbij de crematie voorafgaat aan de viering in de kerk.



**Augustinus, de regel,
ingeleid Paul van Geest, vertaald Vincent Hunink, € 19,90 hardcover**

Noem niets uw eigendom, maar laat alles voor u gemeenschappelijk bezit zijn.» Zo begint dit kleine en zeer invloedrijke geschrift van Aurelius Augustinus. Wie een leven in de geest van Augustinus wil leiden — en waarom zou je dat niet willen? — geeft het ego op, inclusief alle bezit. Dat doe je niet om je slaafs te onderwerpen — Augustinus heeft een hekel aan strenge, gesloten kloosters — maar om mentale ruimte te creëren waardoor je een oprecht gemeenschapsmens kunt worden.

De regel geldt als een van Augustinus' meest toegankelijke en invloedrijke geschriften. Aan het einde van de dertiende eeuw leefde men ernaar in duizenden kloosters. De tekst circuleerde toen in meerdere varianten. Ook twee varianten voor vrouwenkloosters zijn hier, net als een brief over het kloosterleven, opgenomen in het oorspronkelijke Latijn en in een fraaie vertaling. Augustinus (354–430) was een Noord-Afrikaans filosoof en theoloog. Als eerste in de geschiedenis schreef hij systematisch over de vrijheid van de wil, de kracht van het geheugen, en de (on)maakbaarheid van de samenleving. Hij was bisschop van Hippo en geldt als een van de belangrijkste kerkvaders.



Belijdenissen, Aurelius Augustinus, ingeleid en vertaald Wim Steddens, € 34,90 hardcover, (meest recente eigentijdse vertaling)

Augustinus' Belijdenissen geldt nog altijd als een van de meesterwerken van de westerse bekentisliteratuur. Ook neemt het, met de vele andere werken van Augustinus, een unieke plaats in de geschiedenis van de christelijke theologie en het Europese denken in. Het is een eenvoudige monoloog, waarin Augustinus zich na ruim veertig bewogen levensjaren tegenover zijn Schepper plaatst en even diepzinnig als openhartig tot Hem spreekt over allerlei gebeurtenissen in zijn leven, mediterend over Gods weldaden en zijn eigen tekortkomingen.

Deze vertaling van Gerard Wijdeveld vond veel waardering, zowel om haar literaire aantrekkelijkheid als om de terloops geleverde bijdragen ten aanzien van interpunctie en interpretatie van belangrijke passages.

Filosofie & samenleving



Liefde, leed, loyaliteit, Else-Marie van den Eerenbeemt, € 20,-- paperback

Waarom houdt mijn moeder meer van mijn zusje dan van mij? • Kan mijn moeder me verbieden mijn vader te zien? • Zijn familie kijkt neer op mijn ouders • Onze kinderen willen het huis niet uit • Mijn kinderen hebben mijn nieuwe vriend toch gewoon te accepteren? • Moet ik het familiegeheim aan mijn partner vertellen? • Wat kan ik doen om mijn kleinkinderen te mogen zien? • Ik wil niet in het familiebedrijf, maar mag ik mijn vader teleurstellen?

De familie waarin je opgroeit heeft grote invloed op je latere leven. Het kleurt de relaties die je aangaat, je werk, je rol in de samenleving en je band met je eigen kinderen. Else-Marie van den Eerenbeemt schetst in Liefde, leed, loyaliteit aan de hand van talloze voorbeelden de invloed van de familie waarin je geboren bent op je levensloop en je levensgeluk. Als specialist op het gebied van familieverhoudingen gaat ze in op de relaties tussen (schoon)ouders en kinderen, zussen en broers onderling, scheiding en andere breuken in het gezin, en nieuwe, samengestelde gezinnen. Kortom: familieliefde en familieleed.



**Het absurde universum,
Patrick Chatelion Counet, € 27,99 paperback**

Een kritische kijk op hoe wetenschap de werkelijkheid probeert te doorgronden. In Het absurde universum gaat Patrick Chatelion Counet na hoe de wetenschap, net als de theologie, vastloopt in een poging de ongrijpbare werkelijkheid te doorgronden. De auteur laat zien dat wetenschappelijke theorieën, van oerknal tot zwarte gaten en de verwarrende kwantummechanica, steeds theoretischer worden en absurde trekken krijgen. Counet betoogt dat we de wetenschap, zoals eerder de theologie, kritisch moeten bekijken. Dit boek nodigt ons uit om het mysterie te omarmen en te erkennen dat geloof voortkomt uit het besef van het onverklaarbare



**Brexit Brussel Brabant,
Mathijs Schifffers, € 19,90 paperback**

Dit boek schetst een informatief en verrassend beeld van de dagelijkse gang van zaken in het hart van Europa. Hierdoor wordt de zin en onzin van de EU voor de lezer een stuk begrijpelijker. De Europese Unie is een instituut dat veel impact heeft op onze levens, maar dat bijna niemand kent. Aan de hand van de ervaringen van de Helmondse journalist Mathijs Schifffers en de kleurrijke Europarlementariërs Toine Manders en Mohammed Chahim uit dezelfde stad, krijgt de EU een gezicht. Grote en complexe dossiers als klimaat- en natuurwetten komen voorbij in dit lichtvoetige relaas. Net als het corruptieschandaal Qatargate, een halfslachtig burgerberaad en 'luchtige' zaken als universele stekkers. Dit alles tegen de achtergrond van de Brexit, het vertrek van de Britten dat de EU zo schokte. 'Brexit, Brussel, Brabant' schetst een informatief en verrassend beeld van het reilen en zeilen van de dagelijkse gang van zaken in het hart van de Europese Unie. Het handelen van de mensen die het er voor het zeggen hebben staat daarbij centraal. Hierdoor wordt de zin en onzin van de EU voor de lezer een stuk begrijpelijker.



**Waarom de tijd (niet) stroomt,
Jos Stollman, € 22,90 paperback**

Sterrenkundige en zenleraar Jos Stollman gaat langs verschillende wegen op zoek naar de essentie van het verschijnsel tijd. Hij start met het natuurkundige perspectief: tijdruimte in de relativiteitstheorie, tijd op grote schaal in de kosmologie en op kleine schaal in de kwantumtheorie, de pijl van de tijd in de statistische fysica. In de natuurkunde wordt onze intuïtie van tijd ondergraven. Vervolgens neemt Stollman ons mee naar de neuropsychologie, waarin met name de rol van het geheugen bij het ervaren van het stromen van de tijd centraal staat. Dan volgt de stap van weten naar denken en komen de belangrijkste filosofische inzichten over tijd aan de orde. Tot slot verschuift de aandacht naar het domein van de spiritualiteit, waar het denken terugtreedt en ruimte maakt voor nóg een nieuw perspectief op tijd. De verschillende benaderingen vullen elkaar aan en ontmoeten elkaar in ons bewustzijn. Wie tijd beter begrijpt, komt daardoor ook tot nieuwe, verrassende inzichten in het eigen bewustzijn.



**Prolegomena,
Immanuel Kant, € 24,90 paperback**

Een van Kants helderste en meest gelezen boeken, en een superieure inleiding tot de Kritiek van de zuivere rede. In 1783 publiceerde Kant de Prolegomena tot elke toekomstige metafysica die als wetenschap zal kunnen optreden. In dit boek zet hij de hoofdgedachten uit zijn Kritiek van de zuivere rede nog eens kort uiteen. Dit boek is echter meer dan alleen een verkorte weergave van de eerste Kritiek. Het is ook een uitleg en een verduidelijking van dat moeilijke werk, waarbij Kant gebruikmaakt van een andere, eenvoudiger methodiek. En bovendien is het een apologie: de meester verdedigt de Kritiek tegen aanvallen van tegenstanders. Nog altijd vormt dit boek een superieure inleiding tot Kants hoofdwerk. Kant over de Prolegomena 'Het is mijn bedoeling allen die het de moeite waard vinden zich met metafysica bezig te houden, ervan te overtuigen dat het beslist noodzakelijk is hun werk voorlopig te laten voor wat het is, al het tot nog toe gebeurde als niet gebeurd te beschouwen en vóór alles eerst deze vraag op te werpen: of zoiets als metafysica eigenlijk wel mogelijk is.'



**Nietzsche en Heidegger, Een confrontatie,
Gerard Visser, € 39.90 paperback**

In de filosofische traditie nemen Friedrich Nietzsche en Martin Heidegger een unieke plaats in. Nietzsche ervoer de ineenstorting van de hoogste waarden, van alles wat we ooit voor waar hebben gehouden. Hij omschreef dit als het Europese nihilisme: 'Het doel ontbreekt: het antwoord op het "waarom".' Aan de uitdagingen die het denken van Nietzsche inhoudt, heeft Heidegger in de twintigste eeuw gehoor gegeven. Vanuit zijn herneming van de zijsvraag bepleit hij een andere verhouding tot het nihilisme. Volgens Heidegger voltooit het denken van Nietzsche de metafysica, maar bereidt het tevens de overgang voor naar iets heel anders. In zijn grondige en heldere studie Nietzsche en Heidegger confronteert Gerard Visser het werk van de twee grote Duitse denkers met elkaar. Vanuit de gedachte dat een nieuw begin noodzakelijk is, baant hij enkele wegen in het domein van beider herbezinning, zoals de rehabilitatie van het affectieve en het vraagstuk van kunst en waarheid.



**14 missies voor Europa,
Nieuwe denkers over een vrije, gelijke en democratische toekomst,
red. Thijs van Aken e.a., € 24,90 paperback**

De gevolgen van klimaatverandering, de oorlog op het Europese continent en de groeiende ongelijkheid: de Europese Unie staat voor immense vraagstukken. Hoe willen we de toekomst van Europa vormgeven? Wat kan en moet Europees beleid betekenen voor Europeanen? De grote problemen van vandaag vragen immers om gezamenlijke antwoorden.

In Veertien missies voor Europa presenteren nieuwe denkers hun vernieuwende ideeën en voorstellen voor een vrije, gelijke en democratische toekomst. Ze volgen daarbij het voorbeeld van econoom Mariana Mazzucato. Zij stelt dat de Europese Unie missies zou moeten formuleren om tot innovatieve oplossingen voor grote uitdagingen te komen — net zoals bij de maanmissies in de jaren zestig. Veertien missies voor Europa geeft gehoor aan deze oproep van Mazzucato. Wat is bijvoorbeeld het belang van sociale investeringen voor gelijkheid tussen Europeanen? En hoe kan een Europese Defensie Unie bijdragen aan onze veiligheid

Spiritualiteit



Een nieuwe aarde, Eckhart Tolle, € 24.50 hardcover

Eckhart Tolle, bekend van 'De kracht van het Nu', geeft in 'Een nieuwe aarde' de blauwdruk voor een nieuwe op spirituele waarden gebaseerde samenleving, waarin we werkelijk geluk zullen kennen.

Eckhart Tolle heeft in Een nieuwe aarde een duidelijke boodschap voor ons: het is vijf voor twaalf voor de mensheid en voor onze aarde. Tolle wijt dit aan ons ego-denken: het ego heeft een natuurlijke behoefte aan macht, tegenstand en vijanden. Dit heeft ons gebracht waar we nu zijn: aan de rand van de totale catastrofe gebracht.

Maar Tolle heeft ook goed nieuws: als we ons ego durven loslaten en collectief de sprong wagen naar een ander en zuiver bewustzijn, dan transformeren we naar een nieuwe samenleving waarin geluk de boventoon voert. Het is hoog tijd voor een collectieve bewustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte en dichtheid verliezen, zodat we transparant worden voor het licht van bewustzijn. Wat kunnen we doen om deze verschuiving in onszelf te versnellen? En hoe kunnen we het nieuwe, ontwakende bewustzijn herkennen? Op deze en andere wezenlijke vragen gaat Een nieuwe aarde in. Al lezende ervaren we dan de bewustzijnsverschuiving die in ons plaatsvindt. Gebaseerd op de inzichten uit zijn wereldwijde bestsellers De kracht van het NU, wijst Eckhart Tolle ons de weg naar het nieuwe spirituele tijdperk.



Levenslessen voor moderne devoten, Thomas à Kempis, € 13,99 paperback

Levenslessen voor moderne devoten bevat een aantal levenslessen van Thomas a Kempis die ook de moderne mens weten te inspireren. In het klooster Agnietenberg in Zwolle had Thomas a Kempis de zorg voor de nieuw ingetreden medebroeders. Hij schreef dit boek met levenslessen speciaal voor hen. De nieuwe broeders moeten bescheiden, eenvoudig, zwijgzaam, deugdzaam, geduldig en dienstbaar zijn, waarbij

Thomas beseft dat de mens soms moeite heeft zich aan zijn goede voornemens te houden. Thomas en zijn kloosterbroeders behoorden tot de Moderne Devotie, een religieuze vernieuwingsbeweging in de 14e en 15e eeuw. Thomas' levenslessen weten nog steeds te inspireren.

Natuur



Rewilding, de vernieuwende wetenschap van ecologisch herstel, Paul Jepson & Cain Blythe, € 24.90 hardcover

Een groeiende groep mensen houdt zich bezig met rewilding. Dit is een vernieuwende vorm van natuurherstel, waarbij ecologen zich bezighouden met het herstel van de verloren gegane interacties tussen dieren, planten en natuurlijke verstoringen, die de essentie vormen van bloeiende ecosystemen. In Rewilding beschrijven de twee belangrijkste wetenschappers op dit gebied, Paul Jepson en Cain Blythe, op een toegankelijke manier de ecologische en historische achtergronden, geïllustreerd door prachtige natuurhistorische beelden, gecombineerd met infographics en stroomdiagrammen. Ze beantwoorden tevens vragen over de rol van megafauna bij rewilding, beschrijven vier belangrijke projecten op dit gebied, waaronder die van de Oostvaardersplassen, geven aan hoe belangrijk het is om het publiek te betrekken en hoe dat kan en staan ze stil bij ethische aspecten van rewilding.

Tenslotte doen ze tien voorspellingen voor een gewilde planeet, waarin plaats is voor mens, en soorten als wilde paarden en runderen, wolven en bevers.

Fictie – Non-Fictie



Het sneeuwklonjesbos, Annejet van der Zijl, € 13,50 paperback

Nooit zou ze de stad verlaten, dacht Annejet van der Zijl toen ze nog in hartje Amsterdam woonde. Toch is het glooiende duinlandschap rond Bergen al sinds een aantal jaar de plek waar ze ronddwaalt met haar hond Toby en altijd weer, zoals ze schrijft 'het tegenovergestelde van heimwee' voelt.

Het sneeuwklonjesbos is een ode aan de schoonheid van de duinen, de helende kracht van wandelen en het hebben van een hond. Maar het is ook een kleine streekgeschiedenis aan de hand van de levensverhalen van drie buitenstaanders die er terecht kwamen – waarvan één de schrijfster zelf. Daarmee wordt dit boek een intiem en ontroerend verhaal over rouw, troost en ons hardnekkige geloof in het gelukkige einde van sprookjes.



Het Adrianus dossier, Joris Tulkens, € 24,90 paperback

Tijdens zijn korte pontificaat (1522-1523) maakte paus Adrianus VI, de enige paus uit de Lage Landen, veel vijanden. Sommige kardinalen zagen zijn beleid van 'een arme Kerk' niet zitten. Toen Adrianus in de zomer van 1523 zwaar ziek werd, besloot zijn persoonlijke secretaris, Dirk van Heeze, een dossier over hem samen te stellen.

Adrianus was niet enthousiast over dat plan en Van Heeze voelde zich niet gewaardeerd. Tussen beide vrienden groeiden spanningen. Na de dood van Adrianus raakte bekend dat Dirk van Heeze in zijn teksten de wandaden in Vaticaanse kringen aan de kaak stelde. Sommige in zijn dossier genoemde papabili wilden dat hij zijn dossier zou vernietigen. Met een list slaagde Dirk er evenwel in zijn werk in veiligheid te brengen vooraleer hij – zonder dossier – naar de Lage Landen vertrok. Ging zijn tekst verloren? Was al zijn werk voor niets geweest? In dit boek verbindt Tulkens zijn reputatie als schrijver van historische romans met zijn vaardigheid als misdaadauteur. Dat resulteert in een spannend verhaal waarin zowel de verdiensten van Adrianus als het misdadige winstbejag van menig kardinaal aan bod komt.

Kunst



De Schilders van Amsterdam, Werner van den Beld & Bob Hardus, € 15,-- hardcover

Acht groepen kunstenaars in beeld, verdeeld over acht plaatsen in de hoofdstad. Amsterdam is een stad van schilders. De gevels en grachten zijn ontelbare malen vastgelegd. Door Hollandse meesters, Franse impressionisten en Joodse ballingen.

Van Rembrandt tot Breitner en van Monet tot Max Beckmann. Hun schilderijen maken deel uit van onze herinneringen én droombeelden van de stad. Het boek De schilders van Amsterdam gaat over groepen kunstenaars die verslag doen van de ontwikkeling van het Amsterdam waarin zij leefden. Soms tonen zij de verstilde vertwijfeling van een stad in verval, maar vaker nog zien we een vibrerende potpourri van afbraak en opbouw. Amsterdam is zoals het leven zelf, voortdurend in ontwikkeling. Hotspots veranderen, stijlen komen en gaan. Veel kunstenaars vonden elkaar aan de rafelranden van de stad.

Noodgedwongen schoven ze na enige tijd weer door naar andere plekken waar het leven nog betaalbaar was en de ruimte beschikbaar. Zo ging dat in de zeventiende eeuw, op plaatsen die nu onderdeel zijn van de historische binnenstad en zo gaat het nog steeds; waar Amsterdam groeit daar bloeit de schilderkunst.



Relieken,
verschillende auteurs, redactie Inge Schriemer, € 9,-- hardcover

Het boek "Relieken", samengesteld door Inge Schriemer, verkent het fascinerende fenomeen van relieken. Deze tastbare overblijfselen of aandenkens aan bijzondere personen hebben een universele aantrekkingskracht. Ze voorzien in de menselijke behoefte om het onzichtbare tastbaar te maken en dichtbij te brengen.

In dit boek worden relieken uit verschillende religies, culturen en tijden samengebracht en in een breed perspectief geplaatst. Het gaat niet alleen over heiligen en wonderdoeners binnen het boeddhisme, christendom, islam en jodendom, maar ook over historische helden, politieke kopstukken, sporthelden, popsterren, romanfiguren en voorouders. De kracht van relieken wordt onderzocht: waarom leggen mensen duizenden kilometers af om in hun nabijheid te komen? Waarom koesteren ze deze vaak onooglijke voorwerpen? En doet echtheid er eigenlijk toe?