

Theologie



**Gesprekken op maandag: over de sacramenten,
Vonne van der Meer, € 19,90 hardcover**

In 2008 ging Vonne van der Meer te rade bij pastoor Nico de Gooijer, met de vraag of hij iets kon vertellen over het Heilig Oliesel, ook wel de laatste sacramenten genoemd. Met een fietstas vol doosjes, flesjes, watjes en zalfjes deed De Gooijer aan tafel voor wat er tijdens de toediening van dit sacrament gebeurt en legde haar de oorsprong en betekenis ervan uit. Algauw werd het Van der Meer duidelijk dat zij deze heldere en levendige verteller nog veel meer te vragen had. In een reeks bijeenkomsten spraken ze over zijn ervaringen als priester, één die alle veranderingen in de kerk in de jaren zestig, zeventig had meegemaakt, met als uitgangspunt: de zeven sacramenten die de katholieke kerk kent. Daarover stelt Vonne van der Meer: 'Het werden de mooiste gesprekken die ik in mijn leven met een vreemde gevoerd heb, en ik wil ze niet voor mezelf houden.' De gesprekken met De Gooijer zijn vanaf december 2020 om de maand verschenen in het tijdschrift De Nieuwe Koers, nu volgt een prachtig geïllustreerde uitgave in een gebonden boek, met een voor- en nawoord van Vonne van der Meer.



**Numeri, boek van de woestijnjaren,
Jonathan Sacks, € 34,99 paperback**

Wat is vrijheid en hoe bereik je het? In Numeri draait het om lessen in vrijheid en politiek leiderschap, en daarmee is Numeri ook vandaag een sleuteltekst. Vrijheid kan niet bestaan zonder orde en moraal en de bereidheid om voor vrijheid te vechten. Individuele vrijheid is een groot goed in de Tora; hoe kan die bestaan naast samenleven en landsbelang?

Het volk is op weg naar de vrijheid van het beloofde land. Numeri laat zien dat de reis langer duurt dan gedacht: het volk moet nog oefenen in vertrouwen hebben én betrouwbaar zijn.

Numeri hecht veel waarde aan leiderschap, ook al is iedereen gelijk. Welk soort leider is nodig? Hoe om te gaan met geklaag, interne conflicten, en lieden die ontevredenheid opstoken om zelf de macht te kunnen grijpen? Sacks laat zien waarom Mozes de ideale leider is voor de uittocht, maar ongeschikt voor de intocht. De nieuwe situatie vraagt ander leiderschap. Welke eisen stelt de Tora aan Mozes' opvolger?

De reis naar het beloofde land is psychologisch, moreel en spiritueel. Ze duurt zo lang als de tijd die de mens nodig heeft om te veranderen.



**Vitaal leven met de bijbel,
Rosaline Ratering-McDonald, € 23,99 paperback**

Wil je stapje voor stapje op weg naar een gezonde leefstijl voor lichaam en geest? Dit leefstijldagboek biedt voor 24 weken praktische tips en bijbelse inspiratie voor een gezonder leven. De nadruk ligt op voeding en bijbelse weetjes over voeding. Maar ook ontspanningsoefeningen, omgaan met stress en controle over je gedachten maken deel uit van Vitaal leven met de Bijbel. Laat je elke dag inspireren door de informatie over evenwichtige voeding, suggesties voor meer beweging, beautytips, leuke weetjes en bijbelse inzichten, om toe te werken naar een lichamelijk én geestelijk vitaal leven. Bij dit boek is de gelijknamige online cursus Vitaal met de Bijbel ontwikkeld, in samenwerking met Dagelijks Broodkruimels.



**Voor God kom ik mijn cel uit,
Margreet Sanders, € 19,95 paperback**

“Hij wil zelfs zijn advocaat niet zien”, zei de medewerker die me naar zijn cel bracht. “Mevrouw de pastor zou graag een gesprek met je willen voeren”, zei de medewerker. Onmiddellijk stond hij op en liep mee. Onderweg naar de kapel vroeg ik hem: “Je wilde niemand spreken. Waarom ben je van gedachten veranderd?”. Hij keek me even aan en zei toen ernstig: “Voor God kom ik mijn cel uit”. Theologe Margreet Sanders (1963) werkt als geestelijk verzorger in een jeugdgevangenis. Aldaar tekent ze de verhalen op van de jongeren die ze begeleidt. Het zijn verhalen van echte mensen. Soms geknakt en desperaat, gelaten en onverschillig, maar vaker nog zachtaardig en ‘vraatzuchtig op zoek naar zin en betekenis’. Mensen die een nieuwe kans verdienen en mensen van wie je, wat ze ook op hun kerfstok mogen hebben, oprecht kunt houden. “Duivels uitdrijven kan ik niet.” schrijft ze. “Maar het lukt me zo nu en dan om mensen te laten geloven dat ik het wél kan. Met een rozenkrans.” Aansluitend op de openhartige gesprekken met deze jonge veroordeelden laat Sanders meer dan twintig psychologen, pedagogen, juristen, pastores, psychiaters en anderen die betrokken zijn bij het gevangeniswezen, op de verhalen reflecteren. Deze bijdragen maken duidelijk dat elk menselijk tekort een mogelijkheid tot groei inhoudt. De kracht van Sanders ligt stevast in het vermogen om de zondaar in al z’n tragiek te zien en tevens de (on)deugden te herkennen. Om aldoor - zonder oordeel - te blijven luisteren.



**De innerlijke vrijheid,
Jacques Philippe, € 13,95 paperback**

Dit boekje gaat over een grondthema van het christelijk leven, te weten de innerlijke vrijheid. “Het lijkt me van groot belang – schrijft de auteur in de inleiding – dat iedere christen ontdekt dat hij zelfs in de slechtste omstandigheden in zichzelf een ruimte van vrijheid heeft die niemand hem kan afnemen, omdat God er de bron en waarborg van is. Doen we deze ontdekking niet, dan zal het leven ons altijd blijven benauwen en zullen we nooit echt gelukkig zijn. Als we er daarentegen in slagen deze ruimte in ons te benutten zullen er natuurlijk nog wel dingen blijven die ons pijn doen, maar dan kan niets ons meer echt klein krijgen of onderdrukken.”



**Vele talen, in alles de liefde,
Joep de Valk (redactie), € 19,99 paperback**

"Al sprak ik de talen van alle mensen en engelen, maar had ik de liefde niet, ik was een dreunende gong en een schelle cimbaal." (1 Korintiërs 13:4) Talen en uitingsvormen zijn er in overvloed. Vele talen, in alles de liefde zoekt naar het heilige daarin. Het wil zien wat niet te zien is, horen wat alleen vanbinnen hoorbaar is, voelen wat niet aanraakbaar is, opsnuiven wat geen geur heeft. De liefde ontdekken. Tien theologen, de auteurs van dit boek, gaan over een onderwerp dat hen fascineert in gesprek met een expert. De onderwerpen variëren van gebarentaal tot de taal van de natuur, van gevangentaal tot de taal van de stilte. De tien essays tonen de rijke diversiteit en diepgang in de manieren waarop wij met elkaar communiceren en waarop de dingen tot ons spreken. Vele talen, in alles de liefde is een ode aan de liefde, in welke vorm dan ook. De auteurs werken in een kerk of een gevangenis, ziekenhuis of zorginstelling. Vijf jonge illustratoren verrijkten de woordtaal met hun zintuigprikkelende beeldtaal.

Filosofie/Samenleving



**Elke familie heeft een verhaal,
Julia Samuel, € 23,99 paperback**

Elke familie heeft een verhaal. Een verhaal van liefde en verlies, vreugde en verdriet. Onze relaties met anderen hebben een fundamentele invloed op onze gezondheid en geluk – en familie is de enige relatie die we nooit kunnen verbreken. Juist de dingen die met het blote oog niet zichtbaar zijn, leven in ons door. Psychotherapeute Julia Samuel geeft inzicht in hoe diepgaand we zijn beïnvloed door traumatische gebeurtenissen van onze voorouders en laat zien hoe familieleden samen problemen kunnen oplossen.



**De mythen van Plato,
Bert van den Berg – Hugo Koning, € 24,90 hardcover**

De vastgeketende mensen in de grot, de wagenmenner van de ziel, de bolletjesmensen van Aristophanes, de Nobele Leugen, het verzonken Atlantis... Plato, de filosoof die een rationele dialoog als de enige weg naar de waarheid beschouwde, is ook de auteur van meerdere fantastische verhalen die zo tot de verbeelding spreken dat ze een vaste plaats hebben gevonden in het westerse collectieve geheugen. De vertellingen moesten de denkbeelden van Plato aanschouwelijk maken en geven tot op de dag van vandaag aanleiding tot reflectie en speculatie.

Dit boek maakt de mythen van Plato weer actueel door nieuwe vertalingen van al zijn verhalen, aangevuld met essays die de blijvende kracht van Plato's voorstellingsvermogen in bredere context plaatsen.



**De heilige natuur,
Karen Armstrong, € 20.99 hardcover**

Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis werd de natuur als heilig beschouwd en geloofde men dat God of de goden in de natuur alomtegenwoordig waren. Dat gold voor bijna alle culturen en religieuze tradities ter wereld. Toen de westerse mens in de zeventiende eeuw God en de natuur van elkaar scheidde, was dat méér dan een breuk met duizenden jaren van verworven wijsheid en ervaring: we zagen er de legitimatie in om onze omgeving te plunderen en onszelf op een destructieve manier boven de natuur te plaatsen.

Karen Armstrong stelt dat het niet genoeg is om ons gedrag te veranderen als we de dreigende milieuramp willen afwenden: we moeten leren anders te denken en te voelen over onze natuurlijke omgeving. Ze is ervan overtuigd dat ons religieus erfgoed ons kan leren hoe we de spirituele band met de natuur kunnen herstellen. In elk hoofdstuk van *De heilige natuur* behandelt ze een thema dat centraal staat in de wereldgodsdiensten – van dankbaarheid en compassie tot opoffering en geweldloosheid – en laat ze zien hoe we een andere manier van denken en voelen kunnen ontwikkelen om opnieuw contact te maken met de natuur.

De heilige natuur is een boek over deep ecology: het gaat over de wezenlijke verbinding tussen mens en natuur. Het is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in onze relatie met de natuurlijke wereld, zich zorgen maakt over de klimaatcrisis en beseft dat actievoeren niet genoeg is: we moeten op zoek naar nieuwe manieren om de aarde te behouden voor de generaties die na ons komen.



**Het einde van de BV Nederland,
Kim Putters, € 15,-- paperback**

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen rond duurzaamheid en energievoorziening, de aanpak van de woningnood en het tegengaan van polarisatie en kansenongelijkheid. Er is veel behoefte aan duiding van wat dit vandaag en morgen voor ons betekent in een steeds meer verdeelde samenleving (en wereld), waarin het vertrouwen in politici en hun handelen daalt. De nadruk op het steeds efficiënter managen van de BV Nederland biedt geen antwoord op die grote vragen. Bovendien staat de betrouwbaarheid en rechtvaardigheid van de overheid ter discussie door bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslagaffaire en de ingewikkelde regels in de zorg en sociale zekerheid. Het is onduidelijk wat mensen van hun overheid mogen verwachten en andersom. Het 'sociaal contract' tussen burgers en hun overheid is afgebrokkeld, terwijl we op elkaar moeten kunnen rekenen. Er is meer toekomstperspectief nodig, een verhaal over en voor Nederland. Over hoe mensen zich verbonden voelen, zinvol mee kunnen doen en erbij blijven horen. Een verhaal dat ons inspireert.



**Meditaties over de eerste filosofie,
Descartes, inleid. Vermeulen e.a. , € 39,90 hardcover**

Meditaties over de eerste filosofie, voor het eerst verschenen in 1641, is de pregnantste uiteenzetting van de filosofie van René Descartes en een van de belangrijkste teksten van de westerse filosofie. In zes meditaties verwerpt Descartes alles waaraan maar enigszins getwijfeld kan worden, om vervolgens te onderbouwen wat wél absoluut zeker is. Descartes presenteert zijn nieuwe metafysica, bespreekt de geldigheid van kennis en de relatie tussen lichaam en ziel en geeft bewijzen voor het bestaan van

God en van de materiële dingen. Beroemde tijdgenoten als Thomas Hobbes en Pierre Gassendi formuleerden op verzoek van Descartes hun bezwaren tegen zijn tekst. Deze nieuwe vertaling bevat de hoofdtekst van de Meditaties, gevolgd door de belangrijkste tegenwerpingen en de reacties daarop van Descartes. De vertaling is van de hand van gerenommeerd academisch vertaler en Descarteskenner C.L. Vermeulen. Het werk wordt ingeleid door Han van Ruler, Erik-Jan Bos en de vertaler.



**Van Aristoteles tot algoritme,
Guido van der Knaap, € 24,90 paperback**

Kunstmatige intelligentie is grotendeels het domein van technici en programmeurs en van grote bedrijven als Google. Ze wordt gebruikt in praktische toepassingen als gezichtsherkenning, vertaalmachines en gepersonaliseerde koopsuggesties. Maar met de opkomst van kunstmatige intelligentie rijzen er ook fundamentele vragen. Kan een machine zonder een menselijke geest wel echt denken? En zijn mens en

maatschappij beter af met kunstmatige intelligentie?

In *Van Aristoteles tot algoritme* behandelt Guido van der Knaap de mogelijkheden en onmogelijkheden van kunstmatige intelligentie tegen de achtergrond van de filosofische traditie. Hij bespreekt hoe oorzaak-gevolgrelaties en het inductieprobleem van David Hume obstakels zijn voor deep learning. Hij laat zien dat de taalspelen van Ludwig Wittgenstein relevant zijn voor vertaalmachines en spraakassistenten, en hoe het panopticum van Jeremy Bentham, de disciplinerende macht van Michel Foucault en de geluismachine van Robert Nozick ons kunnen helpen om de gevolgen van kunstmatige intelligentie te begrijpen en de consequenties ervan te overzien. Het resultaat is een toegankelijk en helder overzicht van de filosofie van kunstmatige intelligentie.



**Dansen met de hydra,
Gerben Bakker, € 24,90 paperback**

Van de gezondheidsrisico's van de zomertijd tot het gevaar van wensballonnen – als we de krantenkoppen mogen geloven, zijn er steeds meer gevaren om rekening mee te houden. En als we politici en bestuurders mogen geloven, kunnen en moeten we al deze gevaren zo snel mogelijk elimineren. Het idee dat we gevaren totaal kunnen oplossen door technische en wetenschappelijke inspanning ligt besloten in het

maakbaarheidsgeloof. Ongeluk en pech hoeven niet langer iets noodlottigs te zijn, maar zijn zaken die voorkomen hadden kunnen worden als we maar meer hadden gedaan. Wat betekent deze manier van denken voor ons mens-zijn? Wat is de prijs van ons verlangen naar veiligheid? Hannah Arendt voorzag het gevaar van een maatschappij die zich verschanst achter haar eigen maakbaarheidsgeloof. Als we risico's alleen maar willen uitsluiten en hopen op verlossing van hogerhand, gaan we de verantwoordelijkheid uit de weg om samen na te denken over wat gevaar betekent. In *Dansen met de hydra* laat Gerben Bakker zien dat de schaduwzijden van onze controledrift dwingen tot een mentaliteitsverandering. Wie zich creatief en betekenisvol wil verhouden tot de wereld zal gevaar moeten aanvaarden en leren dansen met de monsters van onze tijd.



**Utilitarisme,
John Stuart Mill, € 24,90 hardcover**

Wie goed wil doen, probeert zo veel mogelijk geluk in de wereld te realiseren voor zo veel mogelijk mensen. Maar waarin bestaat geluk? In zijn in 1861 verschenen boek Utilitarisme stelt John Stuart Mill dat het ware geluk niet schuilt in het najagen van alledaagse genoegens, maar in het ten diepste ontwikkelen van je menselijke vermogens: 'Het is beter een ontevreden Socrates te zijn dan een tevreden dwaas.'

Vandaag de dag geldt het utilitarisme als een van de hoofdstromingen in de ethiek en wordt het in een adem genoemd met de deontologie van Kant en de deugdeethiek van Aristoteles.



**Over het wezen van de menselijke vrijheid,
F.W.J. Schelling, € 24,90 hardcover**

Over het wezen van de menselijke vrijheid is een sleuteltekst in het oeuvre van Friedrich Wilhelm Joseph Schelling en een van de hoogtepunten van het Duitse idealisme. In dit beroemde werk, dat voor het eerst verscheen in 1809, laat Schelling zien dat menselijke vrijheid alleen begrepen kan worden als wij ook de keerzijde ervan, het kwaad, meedenken. Dit inzicht legt de mens verantwoordelijkheid op,

maar geeft hem ook de middelen om te kunnen handelen in een wereld waarin het kwaad een centrale positie inneemt. Schelling maakt zijn argumentatie aanschouwelijk met opmerkelijke metaforen en dramatische formuleringen. Het 'vrijheidsschrift' was dan ook een inspiratiebron voor moderne radicale denkers als Martin Heidegger en Slavoj Žižek.



**Mens en ruimte,
Otto Friedrich Bollnow, € 24,90 paperback**

In 1963 publiceerde de Duitse natuurkundige en filosoof Otto Friedrich Bollnow dit standaardwerk over de relatie tussen mens en ruimte. We lezen over de plekken waar we wonen en werken; over schimmige ruimten, de prettige omgeving en angstaanjagende ruimten. Bollnow legt uit hoe we ruimten ervaren en waarom we op sommige plekken aarden en op andere niet. In het bijzonder bij antropologen,

pedagogen en architecten behoort dit boek, dat in tal van talen is vertaald, inmiddels tot de verplichte literatuur. 'Wat valt van Bollnow te leren? Bijvoorbeeld dat normen en waarden niet alleen een kwestie zijn van recht en orde, fatsoensregels en gezin, stadswachten en tourniquets, maar ook van joie de vivre, hoogwaardige stedenbouw en voldoende groen.'



**Bernard Mandeville, een ondeugende denker?
Renatus Willemsen, € 29,90 paperback**

Bernard Mandeville (1670-1733) is vooral bekend van zijn Fabel van de bijen. In dit vlot geschreven boek rekent hij af met het verzengende moralisme van zijn tijd en legt hij de basis voor een nieuwe economische theorie. Niet de deugd maar de ondeugd, het eigenbelang, zet mensen aan tot actie, schrijft hij.

In deze eerste grote biografie leren we Mandeville kennen als een veelzijdig en scherp denker met een gouden pen. Openhartig vertelt hij over zaken als seksualiteit en psychische

ziekten. Ook zijn pleidooi voor vrouwenemancipatie is vernieuwend. Denkers als David Hume, Adam Smith en Charles Darwin schreven dat ze schatplichtig waren aan deze grote Rotterdammer.



**Grootse dromen,
André Nusselder, € 24,90 paperback**

In een maatschappij waarin individuele vrijheid het hoogste goed is dat door de wet wordt beschermd, hebben mensen toch het gevoel dat er iets wezenlijks ontbreekt. Hoe zit het met de eigen identiteit, en met verbondenheid tussen mensen die meer is dan de kille en formele binding die wordt aangebracht door recht en regels? De toenemende afkeer van 'abstracte' regels en instituties en de roep om 'eigen' identiteit en gemeenschap laten zien dat de mens behoefte heeft aan meer dan alleen welvaart, individuele vrijheid en de rechten en plichten die daarbij horen: hij verlangt ernaar echt zichzelf te kunnen zijn. In *Grootse dromen* onderzoekt André Nusselder de onbewuste drijfveren en verlangens van de mens. De Duitse filosoof G.W.F. Hegel en de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan zijn hierbij zijn belangrijkste gesprekspartners. In zijn fundamentele beschouwing van het ego, de betekenis van de ander, rivaliteit en verbondenheid stuit Nusselder op de grote kwesties van deze tijd: identiteit, gemeenschap en het verlangen naar vrijheid.

Geschiedenis



**Cyrus de Grote, een studie in leiderschap,
Xenophon, vert. Marianne van der Weiden, € 19,90 paperback**

Xenophon, *Cyrus de Grote. Een studie in leiderschap* (de *Cyropedie*) De Athener Xenophon had meer op met de Spartaanse staatsinrichting dan met het democratische Athene. Zijn conservatieve voorkeur heeft hij verwerkt in zijn *Cyropedie*, een biografie van de Perzische koning Cyrus de Grote, zo'n anderhalve eeuw eerder! De goden en gebruiken zijn Grieks, de staatsinrichting van Cyrus lijkt op die van Sparta, maar dat deert niet: alle nadruk ligt op Cyrus' voortreffelijkheid. Eerst al van zijn opvoeding en jeugd, later van zijn beleid als koning: tolerant, met respect voor onderdanen en overwonnenen. Ongetwijfeld geïdealiseerd, maar levendig en levensecht beschreven, herkenbaar, met veel dialogen, kortom: een aanschouwelijk voorbeeld, zonder theoretische beschouwingen. Zo heeft de *Cyropedie* in de oudheid al veel instemming ondervonden, bij Plato en Aristoteles en bij Alexander de Grote, bij de Romeinen Cato, Scipio en Cicero, en ook later, bij Machiavelli, Elizabeth I en zelfs leiders van onze tijd.



**De mannen van Poetin,
Catharine Belton, € 27,50 paperback**

In *De mannen van Poetin* onthult onderzoeksjournalist en voormalig correspondent in Moskou Catherine Belton het verhaal over de machtsgreep van Vladimir Poetin en zijn KGB-trawanten. Mede aan de hand van exclusieve interviews met belangrijke insiders vertelt Belton hoe de mannen van Poetin een nieuwe club van oligarchen vormden, zich meedogenloos allerlei bedrijven toe-eigenden, de economie overnamen, miljarden overhevelde, de scheidslijnen tussen de politieke macht en de georganiseerde misdaad lieten vervagen, tegenstanders uitschakelden en vervolgens hun rijkdom

en macht gebruikten om hun invloed in het Westen uit te breiden. Beltons verhaal strekt zich uit van Moskou tot Londen en van Zwitserland tot het Amerika van Donald Trump. De mannen van Poetin is een aangrijpend en vooral angstaanjagend relaas over de teloorgang van de hoop op een nieuw Rusland, en de ernstige gevolgen daarvan voor zijn inwoners, en vooral voor de wereld.

Fictie – Non-Fictie



Boven van de wereld, Stefano Mancuso, € 24,99 paperback

Of het nu gaat over het leven op deze planeet of over de klank van een viool, over de toekomst van onze steden of over het oplossen van misdaden: alles begint bij een plant.

Eén fijnspar in het bos van Paneveggio, Italië. Van die boom maakte Stradivarius zijn veertien beste violen. Vioolbouwers over de hele wereld gebruiken tegenwoordig de modernste technieken om de klank van de zeventiende-eeuwse viool te benaderen, maar toch zweert elke violist nog steeds bij de klassieke violen van Stradivarius. Ligt het aan de lijm die hij gebruikte? Het drogingsproces? Het vernis? Nee, stelt Stefano Mancuso, het geheim zit in het herkennen van die ene perfecte fijnspar in het bos van Paneveggio.

In Bomen van de wereld reist de bioloog van Italië naar Manhattan en van het zuidelijkste puntje van Japan naar Parijs om onderzoek te doen naar bijzondere bomen en planten. Hun verhalen zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met die van ons. Want, zo weet Mancuso: 'Het begint en eindigt allemaal bij planten. Of het nu gaat over het leven op deze planeet of over de klank van een viool, over de toekomst van onze steden of over het oplossen van misdaden: alles begint bij een plant. Elk verhaal begint met een plant.'



Blijven is nergens, het Europa van Rilke, € 29.90 paperback

Rainer Maria Rilke (1875-1926) is een van de grootste schrijvers van de twintigste eeuw. Gedurende zijn hele leven reisde de dichter door Europa. In zijn werk treffen we de vele landen die hij bezocht, hun culturen, landschappen, kastelen en steden. Filosoof en dichter Florian Jacobs reisde Rilke achterna, van Praag, München en Berlijn naar Parijs, Rome en Venetië. En natuurlijk naar het kasteel van Duino, waar

Rilke begon te werken aan zijn beroemdste geschrift: De elegieën van Duino. Blijven is nergens biedt een fascinerende kennismaking met Rilke, met zijn werk en met de wereld waarin zijn oeuvre tot stand kwam: het Europa van honderd jaar geleden. Dit literair-historische reisverslag gaat ook in op Rilkes levensopvatting dat de reis de belangrijkste handeling is: Rilke bloeide op als hij onderweg was, en verwelkte zodra hij zich lange tijd ergens moest ophouden. 'De open wereld is de enige wenselijke wereld', om met de grote dichter zelf te spreken.

Poëzie



Averno, Louise Glück, vertaling Radna Fabias, € 22,50 hardcover

'De beste typering van Glücks poëzie is dat "alles wat ze aanraakt, verandert in muziek en legende". Inderdaad, Glück hoort bij die club van dichters van wie het werk uit zichzelf zingt, waar de nadrukken liggen waar zij ze heeft bedacht en een verhaal te vertellen heeft: van compassie, verwondering, afkeer, en soms ook van lyrische woede.' – Philip Huff

in De Groene Amsterdammer.

Glück noemde Averno (2006) naar een klein kratermeer in Zuid-Italië, dat de Romeinen beschouwden als de toegang tot de onderwereld. Averno is als een lange, rusteloze klaagzang vol spitsvondigheid en schrijnende beelden.



**Vier kwartetten,
T.S. Eliot, vert. Paul Claes, € 24,50 hardcover**

Vier kwartetten is een hoogtepunt in T.S. Eliots carrière als dichter. Het bevat enkele van de muzikaalste en onvergetelijkste passages van de twintigste-eeuwse poëzie. De vier delen, 'Burnt Norton', 'East Coker', 'The Dry Salvages' en 'Little Gidding', vormen een meditatie op de geestelijke, filosofische en persoonlijke thema's die de auteur bezighielden. Vier kwartetten is een blijvend meesterwerk door de manier waarop een individuele stem te midden van oorlog en twijfel de zorgen van een volledige generatie verwoordde. De vertaling wordt verzorgd door Paul Claes, die de bundel tevens inleidt en van verhelderende aantekeningen heeft voorzien.

Kinderen



**Achter de ondergaande zon,
Sarah J. Dodd & Cee Biscoe, € 15,99 hardcover**

De waterpoel is opgedroogd, en er is niet genoeg te drinken. Maar olifantje Ekundayo weet: zolang mama er is, komt alles goed. De volgende ochtend wordt zijn moeder niet meer wakker.

Ekundayo begrijpt niet wat er aan de hand is, hij wil geen afscheid nemen. Gelukkig is hij niet alleen. Zijn familie en vrienden proberen hem te helpen. Een ontroerend prentenboek over liefde en verlies, over verdriet, troost en hoop, dat kinderen op een laagdrempelige manier helpt iets te begrijpen van wat er gebeurt als een familielid overlijdt. Met teksten die je samen op een bekende wijs kunt zingen en een nawoord met adviezen over hoe je met kinderen kunt praten over sterven en dood.

Gezondheid



**De dieetmythe,
Tim Spector, € 24,95 paperback**

- Waarom werken de meeste diëten niet?
- Waarom komt de een aan van een bepaald soort eten, en een ander niet?
- Waarom worden we steeds dikker, ondanks alle voedingsadviezen?

De antwoorden zijn veel verrassender – en fascinerender – dan je zou denken. De sleutel tot een goede gezondheid en gewichtsverlies ligt niet in de nieuwste dieetrage of in de eenvoudige mantra 'minder eten, meer bewegen', maar in de microben in ons lichaam. Alleen door te begrijpen wat ons eigen persoonlijke microbiom nodig heeft, kunnen we de verwarring rond moderne voeding wegnemen en onze darmen en lichaam gezond krijgen – en houden.

Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten ontrafelt Tim Spector veelvoorkomende misvattingen over vet, calorieën, vitaminen en voedingsstoffen. Gaandeweg leert hij ons bovendien de zin en onzin op voedingsetiketten te doorzien.

Levende aarde



Het land van weinig regen, Mary Austin, € 21,50 hardcover

De in Nederland totaal onbekende klassieker *Het land van weinig regen* van Mary Austin geldt in de Verenigde Staten als de voorloper van de grote twintigste-eeuwse Amerikaanse natuurschrijvers zoals Annie Dillard en Barry Lopez. In haar levendige beschrijvingen van het gebied dat tussen de hoge bergketens ten zuiden van Yosemite en Death Valley ligt, deelt Austin genereus haar liefde voor het land en de zorgen voor de natuur en cultuur. Austin was haar tijd ver vooruit en was van mening dat de mensheid om sociale harmonie te bereiken met de natuur moet samenwerken. De nog steeds bijzonder actuele verhalen in *Het land van weinig regen* gaan over de schadelijke invloeden van de mens op de natuur, waaronder het verspillen van weiden door grazende kuddes en de onophoudelijke winning van mineralen, die het land vernietigt. *Het land van weinig regen* is een mooi poëtisch en stilistisch hoogstaand boek met liefdevolle beschrijvingen van de woestijn, het leven van dieren, van planten en van de weinige mensen die ondanks alles het land bewonen.



Gevleugelde geschiedenis van Nederland, Jan Luiten van Zanden e.a., € 35,00 hardcover (introductie prijs 15 juni tot 15 september)

De *geveugelde geschiedenis van Nederland* is voer voor iedere vogel- en geschiedenisliefhebber. Nederlandse historici schrijven over het eeuwenoude verbond tussen de Nederlanders en hun vogels.

Gevleugelde geschiedenis van Nederland, fraai gebonden en met een keur aan bijzonder beeldmateriaal, is een monumentaal werk dat iedere vogel- en geschiedenisliefhebber in de kast moet hebben.

Vogels spelen soms een onverwachte rol in de menselijke geschiedenis en mensen spelen vaak een bijzondere rol in de geschiedenis van vogels. In *Gevleugelde geschiedenis van Nederland* kijken meer dan dertig auteurs, onder wie toonaangevende historici, met andere ogen, vol verwondering, naar vogels en geschiedenis.

Van de vroegste vogelfossielen die zijn teruggevonden in de Limburgse mergel, de introductie van het gebraden kippetje door de Romeinen en het met ganzenveer genoteerde hebban olla vogala tot de papegaai van Johan de Witt, het overzeese drama van de dodo, de vogelliefde van Van Gogh en vogelen als nationale covidhobby – ieder verhaal ontsluit weer een nieuwe episode in het eeuwenoude verbond tussen de Nederlanders en hun vogels.

Wandelgidsen



Stilstaan op ons Kloosterpad, zuidelijke route, Henk Murray, € 16,50 spiraal gebonden

Stilstaan op Ons Kloosterpad, zuidelijke route, is een gids die je in ongeveer 167 km langs voormalige kloosters en kloosters die die nog steeds in gebruik zijn, langs wateren, bossen en door prachtige natuurgebieden. De zuidelijke route loopt vanaf Gemert naar het San Damiano stadsklooster in 's-Hertogenbosch. In Noord Brabant hebben meer dan 660 plaatsen dienst gedaan als klooster waarvan er 450 gebouwen nog bestaan, meestal met een andere bestemming. Ongeveer 160 gebouwen zijn als rijksmonument beschermd als klooster. Enkele tientallen gebouwen zijn nog in gebruik als klooster.

Onderweg heb je de mogelijkheid om kloosters en abdijen aan te doen, er te overnachten en hun dagritme te ervaren. Als wandelaar word je gevraagd de stilte en het dagritme van de kloostergemeenschappen te respecteren. Naast de 30 heldere routekaarten vind je in deze gids belangrijke bezienswaardigheden, tips en mogelijke horeca en overnachting gelegenheden en aanwezig OV. Ook vind je 'stilstaan bij' teksten die je de mogelijkheid bieden tot een persoonlijke reflectie.



**Stilstaan op ons Kloosterpad, noordelijke route,
Henk Murray, € 16,50 spiraal gebonden**

In de gids met de noordelijke route volg je de andere helft van Ons Kloosterpad.