

Filosofie en samenleving



**Erasmus, elementaire deeltjes 70,
Jan Bloemendaal, € 9,99 paperback**

Over Desiderius Erasmus Roterodamus doen nogal wat opvattingen de ronde. Hij staat te boek als theoloog die pleitte voor de eenheid van de Kerk, als ironicus die van alles en iedereen afstand nam en zichzelf buiten schot hield, als Bijbels humanist en als voorloper van de verlichting. Dit Elementaire Deeltje biedt een levensschets en inzicht in zijn veelzijdige gedachtegoed.



**Wat is filosofie,
José Ortega y Gasset, € 19,50 paperback**

José Ortega y Gasset (1883-1955) is de belangrijkste en een van de beroemdste moderne Spaanse filosofen. Wat is filosofie? is ontstaan tijdens een reeks voordrachten die hij in 1929, na de sluiting van de universiteit tijdens de dictatuur van generaal Primo de Rivera en zijn daarmee samenhangende ontslag als hoogleraar, gehouden heeft in een Madrileens theater.

Onder het motto 'helderheid is het gulle gebaar van de filosoof' vormt het een zeer geslaagde poging van Ortega aan iedereen te laten zien wat filosofie concreet is. Daarbij gaat hij tegelijkertijd in tegen de filosofie van Heidegger, niet alleen direct, door een kritische hervorming van diens cruciaal concept van de 'Sorge', maar ook indirect, door zijn glasheldere stijl en schrijfwijze die volledig afwijken van de vooropgezette duisterheid en het gekunstelde esoterisme die de heideggeriaanse filosofie kenmerken.



**Soefisme,
William C. Chittick, € 24,95 paperback**

Wie wil weten uit welke bron Elif Shafak putte bij het schrijven van Liefde kent veertig regels komt bij Chittick terecht! Velen zijn bekend met de namen Roemi of Shams, maar over de wijsheid van het soefisme heerst nog steeds verwarring en onwetendheid. William Chittick leidt zijn lezers binnen in de wereld van het soefisme door terug te keren naar de bronnen van de traditie. Hij laat bekende en minder bekende auteurs aan het woord, zoals Jami en Baha Wahad. Hun getuigenissen

verwoorden de essentie van de islamitische levensbeschouwing.

Deze kennismaking met het soefisme biedt overtuigende inzichten in de oorsprong, de context en de centrale thema's van deze spirituele beweging. Het biedt een toegankelijk en herkenbaar perspectief op de leer en de praktijk van het soefisme en zijn belangrijkste vertegenwoordigers. Dit boek behandelt niet alleen de geschiedenis van het soefisme, maar staat ook stil bij haar plaats en positie in de hedendaagse tijd en cultuur.



**De essentie van Dōgen,
Michel Dijkstra, € 17,50 paperback**

De weg van de Boeddha bestuderen is jezelf bestuderen. Jezelf bestuderen is jezelf vergeten. Jezelf vergeten is verlicht worden door de tienduizend dingen.'

Met deze paradoxale regels beschrijft zenmeester Dōgen (1200-1253) het hart van zijn denken: de ontdekking van een even weidse als intieme verbondenheid van het 'ik' en 'de ander' of 'het andere'. Vergankelijkheid vormt bij Dōgen het onontkoombare uitgangspunt. We delen haar niet alleen met onze medemens, maar ook met alle dieren, planten en dingen.

Met De essentie van Dōgen biedt Michel Dijkstra een ingang tot de rijkdom en schoonheid van Dōgens verbindingskunst. Hij verduidelijkt de vaak moeilijk te doorgronden teksten van Dōgen en laat helder zien wat we van hem kunnen leren.

Psychologie



**Goed leven met kwetsbaarheid en beperking,
Dirk de Wachter & Manu Keirse, € 25,99 paperback**

Wie leeft met kwetsbaarheid en beperking, heeft meer dan wie ook behoefte aan verbondenheid, aan een liefdevolle blik. Als we dát voor elkaar kunnen betekenen, kan leven met kwetsbaarheid en beperking ook goed leven worden. Leven met een beperking of onomkeerbare ziekte is een voortdurende zoektocht. Als maatschappij moeten we daarvoor attent zijn en beperking in al haar vormen beter benaderen,

zowel in een algemene visie op het omgaan met kwetsbaarheid en beperking als in nieuwe perspectieven op herstel. In dit boek werpen Dirk De Wachter en Manu Keirse een unieke blik op kwetsbaarheid en beperking, en de rol die ze kunnen spelen in onze wereld. Van een brede visie rond inclusie en stereotypen, over concrete onderwerpen als slechtnieuwsgesprekken, dementie of euthanasie bij wilsonbekwaamheid, tot omgaan met een verlies dat nooit eindigt. Met persoonlijke verhalen van de auteurs, van mensen met een beperking en van hun vrienden, familie- en gezinsleden.



**Als ik er niet meer ben,
Manu Keirse, € 15,99 paperback**

Manu Keirse over de laatste fase van het leven Je leeft maar één keer, maar hetzelfde kan gezegd worden van sterven. Een goede aanpak van de laatste fase van je leven kan je toelaten op een mooie manier afscheid te nemen. Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich wil voorbereiden op het levenseinde, maar ook voor mensen die anderen hierin willen bijstaan. Het geeft antwoord op vragen als: Hoe stel je een

goed zorgplan 'voor later' op? Waar heb je als patiënt recht op? Wat houdt een wilsverklaring concreet in en wat is het verschil met een euthanasieverklaring? En hoe kun je op een mooie manier afscheid nemen van je dierbaren? 'Stel je even voor dat je in een ziekenhuis bent opgenomen en niet meer kunt praten. Wie zal dat dan uit jouw naam doen? En hoe weet je zeker dat die persoon met jouw stem spreekt en jouw wil vertolkt? Dit boek wil je helpen om hier tijdig over na te denken. Het kan je helpen om je leven zo kwaliteitsvol mogelijk te leven, zelfs als je ernstige problemen met je gezondheid ervaart. Het nodigt uit om tijdig na te denken over later. Later begint namelijk vandaag.

Het boek laat zien hoe je je eigen leven ten volle kunt leven, maar ook hoe je mensen die je dierbaar zijn hierin kunt helpen en ondersteunen.

Theologie



Nieuwe Bijbelse miniaturen, Carel ter Linden, € 22.50 hardcover

De Bijbelse verhalen vormen een schatkamer aan wijsheid en inspiratie. Zij zijn van alle tijden en dus ook van vandaag. In Nieuwe Bijbelse miniaturen laat Ter Linden opnieuw de verborgen boodschappen zien van deze verhalen, die onze cultuur zo diepgaand hebben beïnvloed. Zo vertelt het verhaal van Jakob en Ezaü hoe twee volken hun onderlinge wantrouwen overwinnen en elkaar vinden. Ruth vertelt over hoe liefde en humaniteit twee mensen met elkaar verbinden ondanks obstakels uit het verleden. Job is een man die, van zijn hele bezit en zijn kinderen beroofd, zijn God ter verantwoording roept. God komt daarop met een onverwacht antwoord.



De heilige geest bestaat, Frans van Steenberghe, € 16,95 paperback

De Heilige Geest is terug in. Dit boek zet ons op weg om door Hem op een nieuwe manier naar het leven, de Kerk en de wereld te kijken. Frans Van Steenberghe maakt ons duidelijk dat we er niet alleen voorstaan: we worden altijd geholpen en zijn door de Geest met allen en alles verbonden. Dit boek is daarbij een eerste hulp. Het doet ons denken en bidden. Het is ook een boek vol dankbaarheid.

Spiritualiteit



Een blijvende bezieling, Titus Brandsma, € 10,-- paperback

In deze bundel samengesteld door de Stichting Vrienden van Titus Brandsma, wordt de lezer uitgenodigd om zich met Titus Brandsma te bezinnen op de actuele thema's in onze tijd, als milieu, gemeenschap, vrede, God zoeken, liefde en overgave. We komen Titus in deze overwegingen in levende lijve tegen, we horen als het ware zijn stem: de wereld met Gods ogen zien; anderen gelukkig maken; mystiek metterdaad; niet wegstijven van het lijden; vredelievend zijn; kijken met de ogen van de liefde; God zien. Een vriendendienst van Titus Brandsma tot 'enige rust en bezinning' in het rumoer van de tijd, zodat onze blik 'tot de diepte kan boren'

Geschiedenis



De Middeleeuwen, mannen en vrouwen uit de Lage Landen, 450-900, Luit van der Tuuk & Leon Mijderwijk, € 23,50 paperback

In 'De middeleeuwen' vertellen Luit van der Tuuk en Leon Mijderwijk over echte mensen uit de middeleeuwen: barden, boeren, koningen en krijgslieden.

'De middeleeuwen' van Luit van der Tuuk en Leon Mijderwijk werpt nieuw licht op de mensen uit de middeleeuwen. Door wetenschappelijke historisch onderzoek is ons beeld van de middeleeuwen als duistere tijd recentelijk bijgesteld. De

vroegmiddeleeuwse monniken zorgden ervoor dat wetenschappelijke en literaire kennis bewaard bleef. Maar het gebrek aan geschreven bronnen uit de periode 500-1000 maakt het lastig ons een beeld te vormen van de belevingswereld van de middeleeuwen. Dit rijk geïllustreerde boek met afbeeldingen en kaarten vormt een verfrissende aanvulling op onze kennis. Op basis van historische bronnen en archeologische kennis schilderen Luit van der Tuuk en Leon Mijderwijk in 'De middeleeuwen' een divers en complex beeld van priesters, barden, herbergiers, reizigers en krijgslieden uit het huidige België en Nederland.



Mohammed, van profeet tot legerleider, Marcel Hulspas, € 18,99 paperback

'Mohammed' van Marcel Hulspas is een handzame, populairwetenschappelijke biografie van de grondlegger van de islam.

'Mohammed' van Marcel Hulspas is de eerste handzame, populairwetenschappelijke biografie van de grondlegger van de islam. Hoe is het beeld van Mohammed ontstaan? In dit boek volgen we hem van zijn geboorte tot zijn dood. De auteur

baseert zich op de Koran, op de vele verhalen over Mohammed én op recente wetenschappelijke inzichten. Welke verhalen werden er doorverteld? Welke historische feiten liggen daarachter verscholen? Zo komt Marcel Hulspas in dit boek tot zijn eigen visie op Mohammed en biedt een rijk geschakeerd, genuanceerd maar ook onverwacht beeld van het leven van een van de belangrijkste mensen ooit.

Fictie/Non-fictie



De ketter van Carthago, Frans Willem Verbaas, € 21,99 paperback

'De ketter van Carthago' van Frans Willem Verbaas speelt zich af in Noord Afrika, het jaar 430 na Christus. Het Romeinse Rijk staat op het punt uiteen te vallen en een nieuwe godsdienst is aan een onstuitbare opmars bezig. Terwijl Vandalen de havenstad Hippo Regius belegeren en de inwoners het liefste zouden vluchten, probeert de vrijgevochten rebel Spes Niger de stad juist in te komen. Hij heeft een belangrijke boodschap voor Aurelius Augustinus, de beroemde bisschop van Hippo. Maar dan hoort hij dat de bisschop stervende is.



**Bange mensen stellen geen vragen,
Renate Rubinstein, samengesteld door Ronit Palache, € 27,50 paperback**

Waar Renate Rubinstein (1929-1990) verscheen was er reuring. Vanaf 1961 maakte zij furore met de stukken die zij onder de naam Tamar in Vrij Nederland publiceerde. Of deze nu gingen over haar liefdesleven, het gemis van haar in de oorlog vermoorde vader, de moeilijke relatie met haar moeder, het koningshuis of het feminisme: ze waren altijd origineel, eigengereid en spraakmakend. Ze schreef openhartig over haar Joodse achtergrond, haar pijnlijke scheiding en haar ziekte MS. En zelfs postuum veroorzaakte Rubinstein nog ophef met het boek Mijn beter ik, over haar geheime relatie met Simon Carmiggelt, 'de meest getrouwde schrijver van Nederland'.

Dertig jaar na Renate Rubinsteins overlijden brengt Ronit Palache via deze rijke bloemlezing een ode aan haar autonome geest. Aan de hand van Rubinsteins autobiografische teksten, columns, lezingen en brieven, waarvan een deel niet eerder in boekvorm verscheen, krijgt de lezer een intiem beeld van een ambivalente vrouw die er niet voor terugschrok zichzelf en anderen de waarheid te zeggen.



**Het boek van de Tao en de innerlijke kracht,
Lao Zi, vert. Kristoffer Schipper, € 22,99 paperback**

Een nieuwe vertaling en toelichting op basis van de vroegste manuscripten door Kristofer Schipper. Na zijn vertaling van de volledige geschriften van Zhuang Zi presenteert Kristofer Schipper een nieuwe vertaling van het beroemdste boek onder de Chinese klassieken: Lao Zis Het Boek van de Tao en de Innerlijke Kracht (Daodejing). Vrijwel geen ander boek heeft zoveel invloed uitgeoefend op het geestelijk leven en de kunst van het Verre Oosten.

Van dit fundamentele werk zijn in een recent verleden nieuwe manuscriptbronnen gevonden die op veel punten de tot nu toe bekende tekst verbeteren. Kristofer Schipper, emeritus hoogleraar sinologie (Leiden en Parijs) en een erkende autoriteit op het gebied van het taoïsme, heeft op basis van deze nieuwe gegevens een algemeen toegankelijke vertaling geleverd. Ook schreef hij een uitvoerige inleiding, zowel over de vroege geschiedenis van het taoïsme als over de betekenis ervan voor onze huidige cultuur en samenleving. Teneinde het steeds talrijker aantal mensen dat tegenwoordig Chinees leert of heeft geleerd, tegemoet te komen is de oorspronkelijke tekst, zoals die op de basis van de nieuwe tekstvondsten kan worden vastgesteld, bijgevoegd.

Poëzie



**Paul Celan verzameld werk,
vertaald en toegelicht door Ton Naaijken, € 35,-- hardcover**

Paul Celan is de belangrijkste dichter van de tweede helft van de vorige eeuw. In 2020 is hij honderd jaar geleden geboren en vijftig jaar geleden gestorven.

Hij stierf door in de Seine te springen, na een leven getekend door de Shoah. Zijn werk is een monument voor iedereen die, zoals in zijn 'Todesfuge', alleen in de lucht een graf heeft kunnen vinden. Zijn werk is een herdenking. Het is de indringende uitdrukking van verwantschap, betrokkenheid en liefde. Het geeft zich niet zomaar prijs, maar eenmaal aangekomen

beklijft elk afzonderlijk woord. Na vele jaren niet beschikbaar te zijn geweest, zijn Celans gedichten nu weer leverbaar in een door de vertaler geheel herziene uitgave.

Paul Celan (pseudoniem van Paul Antschel, 1920-1970) was een Duitstalige dichter. Zijn ouders werden door de nazi's vermoord, hijzelf ontsnapte ternauwernood aan de dood. Hij schreef, beïnvloed door het symbolisme en het surrealisme, gedichten waarin hij zijn ervaringen met de Holocaust verwerkte.