

Theologie



Wat maakt gelukkig?
Thomas van Aquino, € 19,90 hardcover

Wat maakt gelukkig? Een grote vraag, eeuwenoud maar altijd nieuw. Een vraag die brandt in het hart van ieder mens, soms als laaiend vuur, soms als kalme waakvlam. Een vraag die zich niet terzijde laat schuiven, maar gesteld, besproken, beantwoord wil worden. Een vraag die voor Thomas van Aquino aan het begin stond van een intellectuele zoektocht naar de zin van het leven. In dit boek deelt hij zijn vondsten en geeft hij antwoord op de vragen: wat is het geluk, wat is ervoor nodig en kunnen we het bereiken?



Het woord van God elke dag 2022,
Vincenzo Paglia, € 25,-- paperback

Onze tijd heeft smeekgebeden nodig. Christenen zijn geroepen om tegenover de "globalisering van de onverschilligheid" te werken aan een "globalisering van het smeekgebed". Het gemeenschappelijk gebed van de gelovigen redt de wereld van het kwaad. Door het gebed kunnen wij worden opgetild tot in de aanwezigheid van God om zo gered te worden. Het Woord van God elke dag 2022 wil een hulp zijn in het luisteren naar het Woord van de Heer. Het boek geeft woorden aan ons smeekgebed dat de Heer de wereld zou blijven beschermen tegen het kwade.



Op weg met Ignatius,
Arturo Sosa s.j., € 19,95

In dit boek voert Arturo Sosa geen geleerd betoog over spiritualiteit of sociologie. Het is eerder een uitnodiging om de dingen 'innerlijk te voelen en te smaken'. Het is een boek dat tracht je te helpen groeien, beginnend daar waar je je bevindt, geleid door de Heer en stap voor stap vooruit. Je vindt er gedachten in over de wereld van vandaag, de Kerk en de Sociëteit van Jezus, alsook suggesties voor bezinning en gebed.

Geloofsopbouw



De synodale weg, leren en doen,
Carine Devogelaere & Erik Galle, € 6,50 paperback

Paus Franciscus nodigt ons uit om werk te maken van een synodale Kerk. Met andere woorden een Kerk waar we allen samen op weg gaan. Willen we daar echt werk van maken, dan moet die benadering doordringen in alle lagen van de Kerk. Hoe daaraan beginnen? Hoe dat in de dagelijkse kerkpraktijk aanpakken? Daarvoor is deze brochure een handreiking.

In een eerste deel starten we met een spiritueel traject, daarna zoeken we uit hoe we synodaliteit in de praktijk kunnen brengen in de eigen gemeenschap. Afsluiten doen we met materiaal om concreet aan de slag te gaan.

Vreugde van mijn hart
Hoop voor de wereld



Vreugde van mijn hart, hoop voor de wereld,
Jo Hanssens, € 16,95 paperback

In dit boek schrijft Jo Hanssens neer wat hem echt bezielt. Hij getuigt van zijn geloof, stevig geworteld in de Bijbel, en hij gunt ons een blik in zijn hart, op het fundament van zijn werk en zijn leven, op de hoop en inspiratie die hem drijven. "Jo Hanssens neemt ons bij de hand om bij de bron uit te komen van waaruit hij leeft."

Jo Hanssens is priester van het bisdom Brugge. Gedurende meer dan veertig jaar zette hij zich met veel vuur in voor Pax Christi. Hij was actief betrokken bij het Europees Oecumenisch Proces voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Sinds 2001 is hij als priester ook verbonden aan de Foyer de Charité te Bonheiden.

Monastiek



De regel van Benedictus,
Patrick Lateur, € 19,99 paperback

Benedictus, die rond 550 overleed, schreef zijn Regel als praktische leidraad voor het kloosterleven in een abdij. Hij heeft aandacht voor drie essentiële aspecten - studie, gebed en arbeid - en hij beklemtoont het belang van nederigheid, gehoorzaamheid en tevredenheid. Patrick Lateur ging de uitdaging aan om deze beroemde tekst opnieuw te vertalen. Deze vertaling uit 2010 (met de nodige verklarende annotaties)

leunt zo goed mogelijk aan tegen de brontekst en tracht de kleur en tonaliteit van het origineel te bewaren. Ter vergelijking wordt daarom ook de Latijnse tekst afgedrukt.



Franciscus van Assisi,
Herman Hesse, € 26,95 paperback

In de middeleeuwen was de roomse kerk, als heerseres van de wereld, meer bezig met wapeningen, bondgenootschappen, ban en straffen dan met de vrede van de zielen. Onder de verontruste volkeren ontstond grote nood en overal traden nieuwe leraren en gemeenschappen op, die vaak met verachting van hun leven weerstand boden aan de zware vervolgingen van de kerk. In Umbrië raakte een onbekende jongeman in gewetensnood en besloot in grote deemoed een trouwe volgeling van de Heiland te worden. Dit was Giovanni Bernardone, genaamd St. Franciscus van Assisi, die voor zijn duizenden volgelingen tot in onze dagen een bron van vernieuwing en liefde is gebleven. Zo worden de laatste tijd overal in Europa Franciscaanse lekenorden opgericht, die zich door Franciscus laten inspireren, omdat hij zo dicht mogelijk bij de boodschap van het evangelie probeerde te komen.

Fictie / Non-fictie



Troost, als licht in donkere tijden, Michael Ignatieff, € 27,50 paperback

Wanneer we een naaste kwijtraken, wanneer we geconfronteerd worden met verlies, wanneer er sprake is van een ramp – oorlog, hongersnood, pandemie – gaan we op zoek naar troost. Ooit boden priesters en filosofen ons de woorden waarin we hoop en verlichting vonden, maar tegenwoordig lijkt die taal te verdwijnen uit ons vocabulaire, of is hij versleten. De plekken waar hij te vinden was – de kerken, tempels en moskeeën – raken leger. Sinds de zestiende eeuw zoekt de westerse wereld zijn verlichting steeds minder in historische religieuze teksten, en steeds meer bij wetenschap, ideologie en therapie. Wat doe je als je denkt: help, hoe kan ik verder? Waarom komen we vaak niet verder dan clichés om onszelf en elkaar op te beuren? Met die vragen in het achterhoofd ging schrijver en historicus Michael Ignatieff op zoek naar zielsverwanten.



De kleuren van Anna, Sander Kollaard, € 22,50 hardcover

'Anna was bij onze eerste ontmoeting even in de zeventig. Ze had een hond, net als ik, en we raakten aan de praat in het dorp. Ze stelde zich voor, wees vaagjes in de richting van het huis waar ze sinds een paar weken woonde, en vertelde me toen dat ze als jonge vrouw een paar uur had gevochten met een engel.' Na de plotselinge dood van Anna gaat Kollaards verteller op zoek naar de kleuren die hij dankzij haar heeft leren zien. Van Jakobs gevecht met de engel naar de woede waarmee we de wereld nu bezien, van de schilder Willem de Kooning naar de Zweedse bosbouw, van Joe Biden naar Alex de Gallier – hoe divers de onderwerpen ook zijn, steeds weer keert hij terug naar wat Anna tekende: kleur. De kleuren van Anna is een roman over onze verbeelding, over het vermogen om overal verhalen in te vinden, en over het belang daarvan.



Een geest in de keel, Doireann NiGhríofa, € 25,50 paperback

Na de geboorte van haar vierde kind vullen eindeloze lijsten vol taken de dagen van een jonge schrijfster. Terwijl ze worstelt met dat repetitieve bestaan, dringt zich een stem uit het verleden op: die van de achttiende-eeuwse dichteres Eibhlín Dubh Ní Chonaill. Het gedicht dat zij schreef na de moord op haar echtgenoot wordt beschouwd als een van de belangrijkste in de Ierse literatuur. Doireann Ní Ghríofa verweeft knap twee vrouwenlevens: dat van een Ierse edelvrouw die al knielend een handvol bloed van het levenloze lichaam van haar man drinkt, en dat van een jonge vrouw die zich, tussen het stofzuigen en kolven door, de ambitieuze taak stelt het gedicht van haar voorgangster te vertalen. Gaandeweg transformeert de schrijfster steeds meer in een detective die een historisch vrouwenleven probeert te reconstrueren. 'Een geest in de keel' is een dialoog tussen twee vrouwen die de eeuwen overstijgt, een verhaal dat tegelijk nieuw en vertrouwd is, universeel en intiem, in een verslavend ritmische stijl.



**Verpleeg Thuis,
Teun Toebes, € 20.—paperback**

Op 21-jarige leeftijd maakte Teun Toebes de gedurfde keuze om op de gesloten afdeling van een verpleeghuis te gaan wonen. Niet alleen om te ervaren hoe de zorg voor mensen met dementie verbeterd kan worden, maar vooral om te laten zien dat wij als maatschappij ons beeld van dementie moeten aanpassen. Op ontwapenende en ontroerende wijze beschrijft hij de pijnlijke systemen die in de zorg en samenleving heersen en hoe wij deze kunnen veranderen.

Verpleeg Thuis is niet alleen een boek over de toekomst van dementie, maar vooral een boek over de toekomst van ons allemaal. Waarom? Omdat de kans dat dit boek ook over jouw toekomst gaat één op vijf is.



**Wat brengt u hier,
in gesprek met Paul Verhaeghe, Sarah Vankersschaever, € 24,99 paperback**

Een wereld in evenwicht. Daar pleit Paul Verhaeghe al voor sinds Liefde in tijden van eenzaamheid. Zijn boeken belichten de grote thema's van onze tijd: Identiteit, Autoriteit, Intimiteit. Daarin reflecteert hij op onze zoektocht naar het goede leven – en de obstakels daarbij. Na veertig jaar neemt Paul Verhaeghe eind 2021 afscheid van de universiteit. In dit boek blikt hij terug en vooruit. Hoe zag hij onze intieme relaties veranderen? Wat valt er nog te vinden voor de zoekende mens? En hoe doe je dat eigenlijk, kritisch en toch hoopvol nadenken over de samenleving waarin je thuis bent? 'Het moeilijkste aan vragen stellen,' weet Paul Verhaeghe, 'is dat je antwoorden krijgt.' Maar het beste daaraan is dat die weer naar nieuwe vragen leiden. Journaliste Sarah Vankersschaever stelt ze – en vraagt door.



**Het eiland van de verdwenen bomen,
Elif Shafak, € 22,99 paperback**

Cyprus, 1974. Kostas en Defne ontmoeten elkaar heimelijk in de plaatselijke taverne, onder de vijgenboom die door een holte in het dak omhoog groeit. Dat is de enige plek waar zij, een Turkse, en hij, een Griek, elkaar ongezien kunnen treffen. Dan breekt de oorlog uit. Kostas wordt naar een oom in Londen gestuurd, Defne blijft achter.

Tientallen jaren later probeert hun dochter Ada, na de dood van haar moeder, de geheimen van haar familie te ontwarren. Het enige aanknopingspunt dat Ada heeft, is een vijgenboom die in de achtertuin groeit.

Kinderen



Altijd wat te vieren, gedichten om gelukkig van te worden, verschillende dichters, Toon Tellegen, Bette Westera, Sjoerd Kuyper e.a., illustr. Carl Cneut, € 14,99 hardcover

Uitgeverij Querido bundelde de mooiste gedichten over feest/vieren (die afgelopen 50 jaar bij de uitgeverij verschenen) en liet deze illustreren door de geweldige Carl Cneut. Dat maakt dit boek tot een feestelijk pareltje in woord én beeld.

Feesten/vieren in de ruimste zin van het woord: een verjaardag met slingers en ballonnen maar ook voelen dat je bestaat door de prik van een mug of een lekkere taart zien in de etalage van de bakker. Dit boek toont ons dat er echt elke dag "wat te vieren valt". Heb je een leuke dag? Dan past dit boek perfect. Heb je een trieste dag? Dan past dit boek nog beter: het tovert gegarandeerd een lach op je gezicht.



Tintelvlinders en pantoffelhelden, Hans & Monique Hagen, Joke van Leeuwen, illustr. Sanne te Loo, € 18,99

Tintelvlinders en pantoffelhelden' is een verzameling gloednieuwe gedichten over bang, boos, verdrietig en blij zijn. Het is een boek voor jong en oud, geschreven door bekroonde auteurs en prachtig passend geïllustreerd door Sanne te Loo.

Op de cover zie je de emoties al prachtig naar voren komen, alleen die illustratie al kan voor mooie gesprekken zorgen.

Het liefst deel ik alle gedichten met jullie, omdat ze het waard zijn door iedereen gelezen te worden. Vanwege het auteursrecht kan dit niet, we willen natuurlijk dat de dichters ook met gevulde buiken nieuwe boeken kunnen schrijven.