

Er is een ruime sortering Kerstboeken voor jong en oud, o.a.



**Het groot kerstverhalen boek,
Tommy Wieringa e.a., € 15,-- hardcover**

'Het groot kerstverhalenboek' is een bundeling van meer dan dertig Nederlandse schrijvers, dichters en cabaretiers. Een uniek kerstboek over de kerst- stress, de kerstgedachte en de kerstviering. Gegoten in korte verhalen, columns, recepten en gedichten, waarin wordt gerild van de kou, getreurd om trieste kerstfeestjes en gelachen om de twee dagen waarin de wereld even stilstaat. Nog niet eerder verscheen zoiets inspirerend, spannend en humoristisch kerstboek in Nederland. Een passend cadeau voor de kerst, prachtig geïllustreerd door Yoko Heiligers en Floor Rieder. Een deel van de opbrengst van Het groot kerstverhalenboek is bestemd voor de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.



**Dansen in de sneeuw, kerstverhalen
Vonne v.d. Meer e.a., € 17,99 hardcover**

'Dansen in de sneeuw' is een bundel met fonkelnieuwe kerstverhalen. De korte verhalen van onder andere Josha Zwaan, Joke Verweerd en Vonne van der Meer zijn licht en vrolijk, spannend en gezellig, met sneeuw en kou. Een ideaal cadeau voor je moeder of een goede vriend, voor als de dagen korter worden. Verhalen ook om voor te lezen tijdens een kerstviering. De auteurs staan samen garant voor kwaliteit en afwisseling.



**Rondje wereld, kersverhalen,
Bob Hartman & Kristina Kallai Nagy € 12,50 Hardcover**

'Rondjewereld kerstverhalen' bevat 40 kerstverhalen van de meesterverteller Bob Hartman, die zeer geschikt zijn om voor te lezen in de adventsperiode, tijdens kerstdiensten in de kerk, op school of thuis. Achter in het boek zijn voor elk verhaal verteltips opgenomen.



De bekende Engelse schrijver rabbi **Jonathan Sacks** is op 7 november 2020 overleden, maar op 20 december 2020 komen nog twee boeken van hem over de Joodse lezing van de Torah, waarvan Exodus de eerste was.

**Genesis en Leviticus.
Deze worden samen aangeboden voor € 54,50, aparte delen € 32,50**

De delen Numeri en Deuteronomium verschijnen in 2021.
U kunt de set bestellen bij onze boekwinkel.

Theologie



Fratelli tutti,
encycliek van paus Franciscus over broederschap en
sociale vriendschap, € 12,--,

Naar verwachting te verkrijgen vanaf 7 december 2020



Getuigen van het licht ,
Mgr. Dr. Jan Hendriks, € 19,95 paperback

Een boek met overwegingen bij de lezingen van het liturgische jaar B van de eucharistievieringen op de zon- en feestdagen van de katholieke eredienst staat nergens los van de werkelijkheid van hier en nu. Het tekent de mens Jan Hendriks die sinds Pinksteren 2020 de nieuwe bisschop van Haarlem-Amsterdam is, dat hij zijn bisdom en velen daarbuiten steeds weer verbindt met het leven van alledag. Het Woord van God krijgt betekenis in het heden, met corona en met vluchtelingen.



Het christelijk geloof in 50 brieven,
Gerard Lohfink, € 25,95 paperback

De christelijke gemeenschappen in onze westerse wereld worden kleiner en toch neemt tegelijkertijd het aantal mensen toe dat het christelijk geloof beter wil leren kennen. Velen willen weten waar 'christelijk' in wezen voor staat. Om dat op een vlotte en bevattelijke manier uit te leggen, kiest Gerhard Lohfink voor de briefvorm. Hij schrijft aan een fictief gezin 50 brieven waarin hij de belangrijkste zaken van het geloof aan bod laat komen. Het geheel is verhelderend voor niet-christenen als

introductie in het geloof en ook nuttig voor christenen die op een nieuwe manier willen kijken naar hun geloof. Gerhard Lohfink (1934) is een rooms-katholiek priester en theoloog en was tot 1986 hoogleraar Nieuwe Testament aan de Universiteit van Tübingen. Nu leeft en werkt hij als theoloog in een apostolische gemeenschap.



Zonder Jezus zijn we niets,
Paus Franciscus, € 11.50 paperback

De opdracht van de verkondiging van het Evangelie is niet - zoals paus Franciscus in dit vraaggesprek met Gianni Valente betoogt - een taak van het 'bevoegd personeel' alleen en van daartoe geselecteerde kerkelijke functionarissen. Het is een roeping voor iedere gedoopte. En het is niet zozeer een kwestie van woorden maar juist van daden van verbondenheid. De verkondiging van het Evangelie is namelijk geen bekeringswerk. De Kerk groeit door 'aantrekkingskracht' en 'getuigenis'.



**De brief aan Filemon,
Adrien Candiard, € 16.95 paperback**

De christelijke moraal ontmoet al langer verzet en onverschilligheid. De priesters hebben het ernaar gemaakt met hun opgeheven vingertje, terwijl ze tegelijk het misbruik ongemoeid lieten of erger: eraan meededen. Intussen zijn veel gelovige mensen onthand geraakt over de vraag hoe zij als christen moeten leven in deze tijd: wat is nu eigenlijk toegestaan, wat verboden, wat verplicht? Volgens Candiard moeten we niet opnieuw in de fout vervallen een lijst op te stellen van geboden en verboden en daarmee verstrikt raken in gestamel en gedoe over de regeltjes. In plaats daarvan moeten we ons bewust worden van wat daar wezenlijk aan voorafgaat: het kostbare geschenk van de vrijheid in Christus, waarover de apostel Paulus met zoveel fijnzinnigheid schrijft in zijn Brief aan Filemon. De brief is een ongelezen schat die ligt te verstoffen in onze bijbels. Maar in dit kleinste bijbelboek van slechts 25 verzen staat de meest revolutionaire boodschap van het christendom als remedie voor vandaag.



**Overschrijfbijbel,
Evangelien, 24,90 paperback**

De 'Overschrijfbijbel' is een meditatieve en creatieve manier om de Bijbel te lezen. Deze nieuwe uitgave van de Bijbel brengt de eeuwenoude teksten nog dichterbij de lezer. De ervaring leert: door regelmatig een tekstgedeelte over te schrijven, krijgen de woorden opeens meer kracht en betekenis. Bekende zinnen en verhalen komen op een nieuwe manier tot leven.

Geloofsopbouw



**Non in de bus,
Nadia Kroon, € 16.90 paperback**

Wanneer een jonge protestantse theologiestudent voor het eerst een rooms-katholiek klooster bezoekt, verandert haar leven voorgoed. Gegrepen door een traditie van stille contemplatie en bescheiden gastvrijheid, maakt ze talloze reizen om deze leefwereld beter te leren kennen.

Jaren later, terwijl ze grootschalige missionaire evenementen organiseert in de drukke Haarlemse binnenstad, wordt het verlangen naar stilte en inkeer steeds sterker. Terwijl ze worstelt met haar roeping, zelfs na haar intrede in een katholieke orde, ontdekt ze: als je de parel wilt hebben, moet je bereid zijn al het andere te verkopen. Dan vind je een schat die in pracht alles te boven gaat. Non in de bus geeft een uniek kijkje in de ziel van een moderne jonge vrouw die God zoekt en haar leven daar helemaal voor omgooit.



**Andere werelden en de onze,
leeswijzers 1937 – 1962, € 18,50**

Glasheldere teksten over boeiende boeken. De Iers-Engelse schrijver C. S. Lewis (1898-1963) werd vooral bekend als schrijver van fantasy (Narnia-serie), sciencefiction (Ransom-trilogie) en populaire theologie ('Brieven uit de hel', 'Onversneden christendom', 'Wonderen', 'De vier liefdes', en meer). In het Nederlands verschenen meer dan dertig titels van zijn hand. Al die boeken schreef hij in zijn vrije tijd. Dat Lewis nog meer te bieden heeft, is ook zijn trouwste lezers soms nauwelijks bekend. Tientallen jaren doceerde hij oude Engelse literatuurgeschiedenis, eerst in Oxford, later als hoogleraar in

Cambridge. Bij dat werk en op andere manieren maakte hij als schrijver en spreker voortdurend gebruik van een bijzonder talent. Lewis had niet alleen buitengewoon veel gelezen, hij had ook de flair en het vermogen om anderen van zijn belezenheid te laten meegenieten en meeprofiteren. Zoals in deze bundel. Van grote namen als Tolkien en Orwell tot vergeten grootheden als Edison en Rider Haggard, van oude knarren als Spenser en Dante tot sciencefiction-schrijvers als Arthur C. Clarke en Ray Bradbury, van grammaticales tot sprookjes en mythen: Lewis weet er telkens in weinig woorden iets glashelders en belangrijks over te zeggen. Op verzoek schreef Lewis af en toe ook iets over zijn eigen werk. Nieuwe en oude Lewis-lezers worden er wijzer van. De ontleding voorbij.



**O Adonai,
Esther Maria Magnis, € 14,50 hardcover**

Op de zeven dagen voor Kerst worden in de rooms-katholieke traditie de zeven zogenaamde O-Antifonen gezongen: korte teksten die telkens met de aanroeping 'O' beginnen. Jezus wordt aangeroepen met namen uit het Oude Testament. In dit bijzondere boek laat Esther Maria Magnis haar geest waaien over deze oude teksten. Dat levert een fascinerende samenspraak op tussen eeuwenoud gedachtegoed en de tijd van nu.

Filosofie



Het parlement van dingen, Bruno Latour, € 22,50 paperback

De Franse filosoof Bruno Latour lanceerde een spraakmakend idee: we kunnen de wereld vanuit het gezichtspunt van andere mensen, dieren, planten en zelfs objecten bekijken door ons ermee te vereenzelvigen. Via rollenspellen is het mogelijk om andere personen en zaken een stem te geven in een theateraal 'parlement der dingen'. Latours idee, dat zich bevindt op het raakvlak van filosofie en kunst, is vooral aangeslagen in de wereld van de natuurbescherming. Zijn aanpak blijkt zeer geschikt om de ecologische rijkheid te verbeelden en politiek hanteerbaar te maken.



Oordeel zonder regels, Kant over schoonheid, kunst en natuur, € 29,90

Frans van Peperstraten laat overtuigend zien wat we vandaag de dag kunnen leren van Kants beroemde Kritieken. De mens wordt voor problemen gesteld die te groot zijn om in een levensspanne op te lossen. Toch moeten we ons tot die veel te grote problemen verhouden. Ondanks al onze beperkingen moeten we oordelen over onze veel te complexe situatie. Immanuel Kant legt in zijn Kritiek van het oordeelsvermogen uit hoe we dit kunnen doen. Het boek verscheen in 1790 en heeft sindsdien niets aan kracht ingeboet. Kant beschrijft hoe we kunnen oordelen over bijzondere gevallen, zonder deze te beschouwen als reeds bepaald door het algemene. Het individuele oordeel kan in principe met ieder ander individu worden gedeeld en zo kunnen we alsnog een algemeenheid creëren. Kant laat zien hoe we ons vermogen tot oordelen gebruiken wanneer we over de schoonheid van de natuur of van het kunstwerk oordelen en als we over de levende natuur reflecteren.



Wie is er bang voor Simone de Beauvoir, Ruud Welten, € 22,50

Wie is er bang voor Simone de Beauvoir? biedt een verfrissende, actuele kijk op Simone de Beauvoir, vanuit een mannelijk perspectief. Ruud Welten gaat in op vaak onverwachte en nog onontgonnen aandachtsgebieden in het denken van De Beauvoir. Naast feminisme en existentialisme komen ook psychoanalyse en literatuur aan bod, en naast de achterstelling van vrouwen ook religiositeit, liefde en seksualiteit. In het concluderende hoofdstuk wordt de vraag gesteld waarom, ondanks vrouwenquota en diversiteitsbeleid, de ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen tot op de dag van vandaag blijft voortbestaan.



Een filosofie van de liefde, Iris Murdoch, € 12,99 paperback

Honderd jaar geleden werd de Britse filosofe Iris Murdoch geboren (1919–1999). Ze is vooral bekend als romanschrijfster. Met haar boek 'De zee, de zee' won ze de prestigieuze Booker Prize in 1978. In Nederland en België is haar filosofisch werk weinig bekend. Met dit boek wil filosofe Katrien Schaubroeck daar verandering in brengen. Het innerlijke leven van de mens lag Murdoch nauw aan het hart. 'Het is niet stil en duister binnenin', schreef ze. Ze verweet haar collega-filosofen dat zij de ziel hadden kapotgemaakt en vervangen door het ego. Met haar opmerkelijke inzichten gaf ze een scherpe kritiek op eigentijdse filosofen, zoals de existentialisten. Ze legde ze de focus van de moraalfilosofie opnieuw op de innerlijke wereld. Morele groei toont zich niet in hoe mensen handelen, maar in hoe ze denken, zien en voelen. Schaubroeck laat zien hoe het werk van Murdoch niet alleen uitnodigt om op een andere manier te kijken naar ethiek, maar ook naar de filosofie van de liefde.



**Kierkegaard in gewone taal,
Geert Jan Blanken, € 20.—paperback**

De Deense denker Søren Kierkegaard spreekt met zijn unieke stijl en scherpe inzichten nog steeds tot de verbeelding. Hij is briljant, maar zijn teksten zijn moeilijk. In dit boek zijn een aantal van Kierkegaards toespraken in eenvoudiger taal omgezet en ingekort. Daardoor zijn ze aanmerkelijk makkelijker te lezen dan de oorspronkelijke teksten. Toch zijn de teksten niet eenvoudig. Dat zou namelijk geen recht doen aan Kierkegaard en aan de thema's waarover hij schrijft. Lezen en nadenken over de grote levensvragen vraagt een inspanning, die ook voor dit boek nodig zal zijn. Maar voor de lezer die zich daartoe zet, brengt dit boek de rijke en inspirerende gedachtewereld van Søren Kierkegaard een stuk dichterbij.

Spiritualiteit



**Mediteren met de bijbel,
Marijke ten Cate, € 14,95 paperback**

Ervaar hoe lectio divina in combinatie met tekenen leidt tot een nieuwe vorm van omgang met de Bijbel! De illustratrice Marijke ten Cate ontdekte hoe lectio divina, en stille, meditatieve omgang met de Bijbel, een verdieping kan geven aan het bijbellezen. In dit boek laat ze zien hoe zij werd geïnspireerd om deze manier van bijbellezen te combineren met een creatieve verbeelding van bijbelteksten.

Daarnaast geeft ze praktische aanwijzingen om zelf met een bijbeltekst, pen/pensee en papier aan de slag te gaan. Dit boek bevat een inleiding in lectio divina, veertig bijbelteksten om te gebruiken voor je eigen creatieve verbeelding en heel veel praktische tips. Zo wordt deze creatieve manier van lectio divina iets wat iedereen kan doen!



**Stevig staan in een kwetsbare wereld,
Claartje Kruijff, € 18,99 paperback**

‘Stevig staan in een kwetsbare wereld’ van Claartje Kruijff gaat over het belang van een krachtige levenshouding. Hoe vind ik mijn plek in het grotere geheel? Wat is mijn betekenis? En hoe blijf ik overeind in deze veeleisende wereld? Veel mensen hebben het gevoel ten onder te gaan in de veelheid aan dingen die op hen afkomen. Ze voelen zich verloren, missen richting en houvast, en zijn de verbinding met zichzelf én de ander kwijtgeraakt. Stilstaan in een onzekere en verwarrende wereld

die doordraait vraagt om moed en veerkracht. Aan de hand van thema's als loslaten, kwetsbaarheid, vergeving, delen, luisteren en de kracht van verbinding biedt Claartje Kruijff de lezer spirituele ankerpunten voor een sterk geestelijk fundament. Stevig staan in een kwetsbare wereld gaat over het belang van een leven in verbinding en het besef dat ons kleine persoonlijke verhaal is ingebed in een groter verhaal. Vanuit die gedachte kunnen wij groter leven, betekenis ervaren en stevig staan.



**In het geheim geloven,
Tomas Halík, € 29,99 paperback**

In zijn autobiografie 'In het geheim geloven' vertelt Tomáš Halík over de hechte relatie die hij had met Václav Havel, Paus Johannes Paulus II en de Dalai Lama. Tomáš Halík groeide op tijdens het stalinisme en werd christen in een tijd van ernstige vervolging van de kerk. Hij maakte de Praagse lente mee en de Sovjetbezetting in 1968. Vanuit zijn autobiografie gaat Tomáš Halík in op fundamentele theologische vragen. Tevens biedt hij een fascinerende inkijk in zijn innerlijke crises en conflicten. Halík's levensverhaal is getekend door het communisme, geheimhouding en het constante dreigende gevaar. Dit maakt zijn boek tot een indringend getuigenis van een demonisch tijdperk.

Levende Aarde



**Verweven leven, de verborgen wereld van schimmels,
Merlin Sheldrake, € 26,99 paperback**

'Verweven leven' is Merlin Sheldrake's nieuwste boek over het kleinste leven. Schimmels behoren tot de eerste levensvormen op aarde. De meeste mensen kennen schimmels als bovengrondse paddenstoelen, maar het merendeel van de schimmels leeft ondergronds of zweeft in de lucht en is daar essentieel voor andere levensvormen. In 'Verweven leven' laat Merlin Sheldrake ons de wereld zien vanuit het standpunt van de schimmel. Dat op het eerste gezicht eigenaardige perspectief biedt een prachtige manier om te kijken naar het leven op onze planeet. Met Sheldrake als gids maken we kennis met gist, psychedelica, schimmels die insecten binnendringen, het grootste organisme ter wereld en de complexe netwerken van het 'wood wide web'. Hoe meer we te weten komen over schimmels en de rol die ze spelen in de natuur, des te meer wordt ons begrip over leven, het concept individualiteit en zelfs onze opvatting over intelligentie op zijn kop gezet.



**Bladgoud,
Reinier van den Berg e.a., € 20,99 paperback**

Er zijn maar liefst 60.000 verschillende soorten bomen op aarde, een ongelooflijke rijkdom. De waarde van deze bomen is onschatbaar. In Bladgoud leggen klimaat specialist Reinier van den Berg en co-auteurs Suzanne Valkman en Simone Groenendijk uit wat precies die waarde inhoudt. In toegankelijke bewoordingen vertelt dit boek over de historie van bomen, over de waarde van bomen voor het klimaat, over biodiversiteit, over de gebruikswaarde, over de waarde voor onze (geestelijke) gezondheid en over hun eigen waarde. Uiteraard gaat dit boek ook over de toekomst. Hoe kunnen we (oer)bos beschermen en bomen duurzaam aanplanten en gebruiken, zodat bomen en mensen in harmonie met elkaar samen kunnen leven? Verschillende standpunten komen aan de orde met betrekking tot bescherming én verantwoord gebruik. Een mooi en informatief boek voor iedereen met een hart voor klimaat en bomen en een oog voor de huidige trends in de bomenwereld.



**De reis van de Beagle,
Charles Darwin, € 20,-- paperback**

Darwins bijna vijf jaar durende reis aan boord van de H.M.S. Beagle, die begon toen hij pas 22 was, was een cruciale periode in het leven en de carrière van deze jonge natuurvorser. Dit verslag van zijn reis rond de wereld vestigde zijn reputatie in de wetenschappelijke wereld. Het was de inspiratiebron voor zijn beroemdste en meest spraakmakende werk, Het ontstaan der soorten, dat nog altijd wordt gezien als de grote unificatietheorie voor de biowetenschappen. Deze schitterend geïllustreerde uitgave laat de mensen, plaatsen en soorten zien waarover Darwin tijdens de expeditie schreef. Tevens bevat deze editie met zorg geselecteerde passages uit o.a. Het ontstaan der soorten. Deze dienen als aanvulling op de hoofdtekst en maken dit tot de toonaangevende editie van Darwins boek. Levendig, spannend reisverslag; de eerste volledig geïllustreerde uitgave van De Reis van de Beagle; meer dan 350 historische en moderne illustraties, foto's en kaarten; aangevuld met passages uit Het ontstaan der soorten.

Non fictie



**Henri Nouwen, portret van een eenzame mysticus,
Michael Ford, € 22,50 paperback**

Michael Ford komt met een nieuw portret van Henri Nouwen (1932–1996). Daarin plaatst hij het leven van de wereldberoemde Nederlandse priester en succesauteur van spirituele boeken in de traditie van christelijke mystici als Teresa van Avila, Johannes van het Kruis en H. Theresia van Lisieux. Net als in zijn eerdere biografische schets Wounded Prophet (1999), volgt Ford in dit boek de levensloop, academische loopbaan en spirituele ontwikkeling van Nouwen. Hij focust daarbij op de levenslange worsteling van Nouwen met eenzaamheid, intimiteit en (homo)seksualiteit. Hij laat zien hoe Nouwen de inzichten uit zijn eigen 'donkere nacht van de ziel' gebruikt om de spirituele honger van zijn toe- hoorders en lezers te stillen. Dit is allesbehalve een heiligenleven omdat ook de schaduwzijden van deze bijzondere man op indringende wijze aan bod komen. Dr. Michael Ford is schrijver en theoloog, gespecialiseerd in het leven en werk van Henri Nouwen. Hij publiceerde de eerste biografie over Nouwen na diens dood (Wounded Prophet, 1999) en stelde meerdere bloemlezingen samen met teksten van Nouwen. Ford leidde retraites rond Nouwen in diverse Europese landen en de Verenigde Staten. Hij werkte vele jaren bij de BBC als verslaggever en religiejournalist. Ford woont in Engeland.



**Alles is genade,
Jim Forest, € 29,90 paperback**

'Alles is Genade' beschrijft het boeiende en turbulente leven van journalist, politiek activist en vrome katholiek Dorothy Day. Ze richtte The Catholic Worker op, een krant waaruit in korte tijd een beweging ontstond, die ook tegenwoordig nog praktische hulp biedt aan mensen in nood. De New York Times noemde haar een van de meest invloedrijke Amerikaanse katholieken van haar tijd toen ze in 1980 overleed en in 2015 bestempelde Paus Franciscus haar een van de vier grote Amerikanen, samen met Abraham Lincoln, Martin Luther King jr. en Thomas Merton. Velen beschouwen haar een moderne heilige.

Poëzie



Handgeschreven, verzamelde gedichten 1950-2020, Huub Oosterhuis, € 29,99

Huub Oosterhuis vertelt het verhaal van zijn leven in een nieuwe, grootse verzameling gedichten. In deze monumentale uitgave vertelt Oosterhuis over zijn leven aan de hand van gedichten. Bekende thema's als geloof, verbinding en liefde komen aan de orde. Veel van de gedichten in deze uitgave zijn nieuw, al eerder gepubliceerde gedichten zijn opnieuw bewerkt.



Soms droom ik dat..., M. Vasalis, € 15,-- hardcover

Een keuze maken uit het kleine oeuvre van Vasalis is geen eenvoudige opgave, want elk gedicht van haar hand is prachtig. Deze bundel is bedoeld om kennis te maken met haar werk, om altijd bij je te dragen en voor te lezen aan wie het maar horen wil.



Geef nu eindelijk wat ik altijd al had, Herman de Coninck, € 15,-- hardcover

Met zijn speelse, fijnzinnige poëzie over liefde, verlangen en verlies verovert Herman de Coninck nu al jaren de harten van Vlaamse en Nederlandse poëziefhebbers. Zijn gedichten zijn van een misleidende eenvoud, waardoor ze telkens opnieuw meer zeggen dan eerst gedacht. Door hun grote herkenbaarheid bieden ze troost en balsem voor de ziel. Herman de Coninck (1944-1997) was dichter, essayist en journalist. De vrouw over wie hij de meeste gedichten schreef was zijn dochter Laura.



En blauw zal alles zijn, een bloemlezing, € 17,50 hardcover

Van een onaanzienlijke kleur in de oudheid groeide blauw uit tot de onbetwiste lievelingskleur van de westerse wereld. Het is de kleur van de verwondering, het spirituele, het absolute, maar ook van het verlangen, de melancholie en de blues. Het inspireerde schilders als Giotto, Vermeer en Chagall en was de inspiratiebron voor vele dichters. Voor de bloemlezing En blauw zal alles zijn verzamelde Elisabeth Lockhorn een rijke schat aan dichters uit binnen- en buitenland. Met gedichten van Paul Celan tot Wallace Stevens, en Nederlandse dichters als Judith Herzberg, Herman Gorter, Lucebert, Gerrit Kouwenaar, Lieke Marsman en Ilja Leonard Pfeijffer.

Geschiedenis



Een wereld van verdoken slavernij, Luc Vankrunkelsven, € 19,-- paperback

De traditionele volkeren trouwen mij Brasília, Chapecó, Florianópolis, Xingú, Cuiabá, Curitiba ... Het boek dat je in handen hebt, lijkt misschien een gids of een reisverslag. Dat is het niet. Eerder een speurtocht naar onrecht of het verhaal van een afdaling in de afgrond. Net als in zijn vorige boeken beschrijft Luc Vankrunkelsven, Norbertijner broeder en ambassadeur van de "grootouders voor het klimaat", met mededogen - maar zonder concessie - de verwoestingen die hebzucht, uitbuiting en vervuiling aanrichten in dit Brazilië waar hij zo veel van houdt. In het bijzonder vestigt hij de aandacht op de drie grote, bedreigde biotopen en hun traditionele bewoners: Amazonewoud, Pantanal en Cerrado. In een wereld waarin wetenschap, natuur en mensen lijken te moeten wijken voor het genereren van rijkdom, toont Luc zijn frustraties, maar geeft hij ook een boodschap van strijd en hoop.



Het is stil in Amsterdam, Annet de Graaf, € 27,50 hardcover

In maart 2020 viel Amsterdam stil. Tien weken lang zwierf iPhone-fotograaf Annet de Graaf tijdens de coronalockdown door de lege straten van de stad. Haar beelden, die zijn gecombineerd met korte dagboekfragmenten en observaties, vormen Het is stil in Amsterdam: een fotografisch epos over een onvergetelijke tijd. Het ultieme boek voor alle Amsterdammers en iedereen die van Amsterdam houdt.



Het merk Luther, Andrew Pettegree, € 20,-- paperback

Wanneer Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de misstanden in de Katholieke Kerk op de deur van een kerk in Wittenberg spijkt, is hij nagenoeg onbekend. Maar hij verwoordt precies de grieven van velen, en in de jaren die volgen verspreiden zijn ideeën zich door heel Europa. Binnen korte tijd is Luther wereldberoemd, én berucht als aanstichter van de Protestantse Reformatie. In Het merk Luther laat Andrew Pettegree zien dat Luther niet alleen een begaafd theoloog was, maar ook - in hedendaagse termen - een sluwe populist. Als 's werelds eerste massamediafenomeen gaf hij eigenhandig 'het merk Luther' vorm. Zijn succes is onlosmakelijk verbonden met de opkomst van de boekdrukkunst. In het 500ste jubileumjaar van de Reformatie werpt Pettegree een nieuw licht op de geschiedenis van religie, de boekdrukkunst en het populisme.



Johannes Willebrands, een leven in gesprek, € 39,90 hardcover

Het verhaal van Jo Willebrands is dat van een Nederlander die tijdens de Koude Oorlog doordrong tot ver achter het IJzeren Gordijn, vertegenwoordigers van Moskou ontmoette en in de achterkamers van de Cubaanse rakettencrisis verzeild geraakte. Van iemand die Oekraïense leiders uit de Goelag wist te krijgen en mede de hand had in de Vaticaanse diplomatie die in 1989 de Berlijnse Muur deed vallen.



**Revolusi,
David van Reybrouck, € 39,99 hardcover**

Vijf jaar lang werkte David Van Reybrouck aan zijn monumentale Revolusi. Hij interviewde bijna tweehonderd mensen, de laatste nog levende getuigen van de onafhankelijkheidsstrijd, in Indonesische rusthuizen, Japanse miljoenensteden en op verafgelegen eilanden. Ook in Nederland bracht zijn onderzoek tal van nieuwe verhalen aan het licht. De veelheid aan perspectieven en herinneringen weeft Van Reybrouck samen tot het aangrijpende verhaal van de Indonesische onafhankelijkheid. Zo toont hij hoe een nieuwe wereld vorm kreeg: in bloed, in pijn, met hoop. De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, die zijn hoogtepunt bereikte in de jaren veertig van de vorige eeuw, is lang gezien als een conflict tussen kolonisator Nederland en het gekoloniseerde Indië. Maar in werkelijkheid was het wereldgeschiedenis. David Van Reybroucks Revolusi is het eerste boek dat de strijd lostrekt uit het nationale perspectief en het belang ervan toont als mondiale gebeurtenis.



**De kracht van breien,
Loretta Napoleoni, € 21,99 paperback**

In een wereld vol ongelijkheid, waarin veel mensen bang of eenzaam zijn, kan breien een bevrijdende bezigheid zijn. Terrorisme- expert Loretta Napoleoni breid al haar hele leven. Breien is troostrijk en zorgt voor rust in je hoofd. Meer dan dat: het is een prachtige metafoor van het leven. Napoleoni laat in dit boek zien dat de breikunst de mens hielp overleven, hoe vrouwen er geschiedenis mee schreven en elkaar daarbij van generatie op generatie kennis en levenslessen doorgaven. Met het breien als leidraad verbindt zij sociale, economische en politieke veranderingen in het oude Egypte en Peru met het moderne Mongolië. Van de spinning bees in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de breispionnen in de Tweede Wereldoorlog komt zij via het antimaterialisme van de hippies terecht bij het wild breien tegen klimaatverandering. Aan de hand van recente neurowetenschappelijke ontdekkingen belicht Napoleoni daarnaast de effecten van breien op lichaam en geest.

Het december nummer van Klooster is uit:



**Klooster!
Verlangen, € 9,99**