

Theologie



**Neem het kind en zijn moeder,
Benoit Standaert, € 14,90 paperback**

Benoit Standaert is monnik, kluizenaar en inspirator. Of hij nu in de stilte verkeert, dan wel een retraite geeft, deze benedictijn weet altijd het hart van de zoekers van deze tijd te raken. Hij schreef er talloze boeken over. Dit kan hij doen omdat zijn eigen spiritualiteit altijd weer begint bij het Jezusverhaal, en dus ook bij Jozef en Maria. Dat verhaal vervult hem met blijdschap. Hij deelt het met ons allen omdat het perspectief geeft aan elk gezin in deze tijd. Zo is het prille begin van het oude Jezusverhaal elke keer ook weer de start van het gezin in onze tijd. Die boodschap deelt Benoit Standaert in dit boek.



**De erfenis van Benedictus XVI,
Anton ten Klooster & Arnold Smeets, € 19,90 paperback**

Benedictus XVI is al bijna tien jaar emeritus-paus. Niemand zal ooit de beelden vergeten van een aftredende paus die het Vaticaan met een helikopter verlaat. Zijn gezondheid speelde hem parten, maar de lasten van onverkwikkelijke dossiers als seksueel misbruik, financieel wanbeleid en problemen rond de curie gingen te zwaar wegen. Bijna tien jaar later is het tijd een eerste tussenbalans over dit pontificaat. Anton ten Klooster en Arnold Smeets bundelen in dit boek de beschouwingen van deskundigen uit de samenleving, de theologie en de journalistiek. Het is geen definitief oordeel, dit boek. Maar deze bundel biedt wel een verrassende en veelzijdige blik op een opmerkelijk pontificaat dat acht jaar duurde maar van betekenis is kerk en wereld, tot op de dag van vandaag.



**Als een wachtwoord,
Aurelius Augustinus, € 14,90 hardcover**

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen.

Dit boekje bevat de vertaling van vier preken van Augustinus (354-430) over christelijke geloofsbelijdenissen. Daarin spoort hij gelovigen aan om de tekst ervan uit het hoofd te leren en dagelijks op te zeggen. Toch hechtte de bisschop van Hippo Regius niet aan al te strikte formules: uit het viertal preken blijkt dat hij door de jaren heen verschillende versies gebruikte om het christelijk geloof uit te leggen aan belangstellenden die zich definitief wilden aansluiten bij de kerkgemeenschap.

De geloofsbelijdenis fungeert daarbij als een wachtwoord waarmee christenen elkaar kunnen herkennen en bemoedigen. De kerk kende naar Augustinus' overtuiging vele toegangen om belangstellenden van uiteenlopende achtergrond en met verschillende capaciteiten binnen de geloofsgemeenschap op te nemen.



**Getuigen van de verrijzenis,
Bisschop Harrie Smeets, €14,90 hardcover**

In de zomer van 2021 werd bij bisschop Harrie Smeets van Roermond een levensbedreigende ziekte geconstateerd. In plaats van bij de pakken neer te zitten, besloot de bisschop dat het tijd was om een aantal teksten die hij in zijn tijd als pastoor-deken in Venray geschreven heeft te bundelen en uit te geven.

In deze verhalen getuigt Mgr. Smeets van zijn diepe geloof dat het leven steker is dan

de dood.

Judaïca



**Babylonische Talmoed, traktaat Sanhedrien hoofdstuk 1 & 2,
vertaling en toelichting Jacob Nathan de Leeuwe, € 69,99 hardcover**

De Babylonische Talmoed is na de Hebreeuwse Bijbel het belangrijkste boek binnen het jodendom. De Talmoed geeft uitleg bij de Tora, ze is een bruisende verzameling van discussies, voorschriften en anekdotes.

Dit nieuwe boek omvat hoofdstuk 1 en 2 van 'Sanhedrien', een van de belangrijkste Talmoedtraktaten. Het handelt over rechtspraak: zowel in rechtbanken als in de liturgie en het dagelijks leven. De vertaling geeft de Misjna, de Gemara én alle commentaren van de grote geleerde Rasji. De Leeuwe voorziet het van uitleg. De komende jaren verschijnen ook de andere hoofdstukken van Sanhedrien, in totaal elf.

Filosofie en samenleving



**Omarm de chaos,
Jan Rotmans, € 27,50 paperback**

We bevinden ons op een kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid. COVID-19. Klimaatverandering. Verlies aan biodiversiteit. Na het laatste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties kan niemand meer wegkijken. De natuur is onze levensader. Als we die bron vernietigen, vernietigen we uiteindelijk onszelf.

Hoogleraar Jan Rotmans neemt je mee in de manier waarop hij zelf naar de wereld in transitie kijkt. Dat levert een indringend boek op, dat inzicht en overzicht biedt, een hoopvol perspectief schetst voor Nederland en de wereld, en handvatten geeft om zelf in beweging te komen. Rotmans brengt het grote verhaal terug naar het menselijke niveau. Transities zijn mensenwerk. Wij kunnen de wereld nog redden en uiteindelijk onszelf. De keuze is aan ons.

Hoe een perfecte storm een klein land dreigt te spijtoes (en wat we daaraan kunnen doen)

**De verdeelde Nederlanden,
Sjoerd Beugelsdijk, € 21,99 paperback**



Op fascinerende en toegankelijke wijze wordt duidelijk hoe Nederland in een 'perfecte storm' is terechtgekomen: wie zijn 'wij' nog vragen velen zich af. Maar deze zoektocht leidt tot meer polarisatie.

Van Zwarte Piet tot corona, van immigratie tot het onderwijs, van boeren en stikstof tot de huizenmarkt: Nederland polariseert. In elk debat lijken de standpunten verder uit elkaar te groeien, en ook steeds harder te worden verkondigd. Ons land lijkt uiteen te zijn gevallen in ver van elkaar verwijderde kampen, die elkaar vanuit hun eigen sociale mediabubbels bestoken met verbale handgranaten. Waar is het land van tolerantie en compromissen gebleven?

Hoe komen we ooit weer bij elkaar? Sjoerd Beugelsdijk doet al jaren onderzoek naar de dieperliggende oorzaken van de toenemende polarisering. In De verdeelde Nederlanden laat hij op heldere, meeslepende wijze zien dat wij in een 'perfecte storm' zijn terechtgekomen: globalisering en individualisering hebben tot sterk uiteenlopende visies op identiteit geleid. Wie zijn 'wij' nog, vragen veel mensen zich af.



**Een filosofie voor het onderweg zijn,
Dirk-Jan Laan & Dennis Prooi, € 20,90 paperback**

Twee Rotterdamse filosofiestudenten besluiten tot iets nutteloos: liften naar Hong Kong. Waarom ook niet? Om er te komen, moeten ze dwars door Siberië en dan rechtsaf de eindeloze Gobiwoestijn in. Op de kaart ziet het er eenvoudig uit. Maar als ze door dronken Russen worden ondervraagd over MH17, spookrijden over de niet-belijnde snelwegen, in een achterbak Mongolië binnenkomen, en door een argwanende politieagent uit Wuhan worden aangezien voor drugsmokkelaars, blijkt de praktijk weerbarstig. Onderweg naar het Oosten filosoferen de twee over vriendschap, Lada's, vooruitgaan, onderweg zijn en hun uiteindelijke bestemming. Natuurlijk moeten ze wel eerst een lift krijgen.



**Geschonden wereld, een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving,
Johan Huizinga, € 22,50 paperback**

Midden in de Tweede Wereldoorlog schrijft historicus Johan Huizinga zijn laatste werk, een boek met een veelzeggende titel: De geschonden wereld. Door de opkomst van de massacultuur, het fascisme, en zeker het nazisme, ligt de beschaving onder vuur. De beschaving is niet alleen in de praktijk teloorgegaan, ook als idee ligt ze onder vuur. Huizinga vraagt zich af of het tij te keren is. Herstel van de beschaving is mogelijk, stelt hij, als we afstand nemen van massacultuur en materialisme. Zo scheppen we ruimte voor het individu en de geest. Helaas weer actueel Johan Huizinga (1872-1945) was Nederlands invloedrijkste historicus van de twintigste eeuw. Hij publiceerde onder meer het wereldberoemde Herfsttij der Middeleeuwen en het filosofisch getinte Homo Ludens.



**Strijdvaardig leven,
Pablo M. Lamberti, € 24,90 paperback**

Krijgersfilosofen uit het oude Griekenland, Rome en Japan bereiden de weg voor een hedendaagse praktische levensfilosofie. Wie aan filosofen denkt, zal niet meteen krijgers voor zich zien. Het cliché van de stoffige studeerkamergeleerde lijkt beter te passen. In de klassieke oudheid en in het Japan van de samoerai waren filosofie en krijgerschap echter nauw met elkaar verbonden. Van een filosoof werd actie en strijd verwacht. Ook vandaag de dag vraagt wijsheid om een praktische levenshouding, een weerbare instelling en voortdurende beoefening. Filosoof Pablo M. Lamberti leidt de lezer langs de inzichten van krijgersfilosofen uit het oude Griekenland, Rome en Japan en geeft een aanzet tot een levensfilosofie voor de eenentwintigste eeuw. Vrijblijvende kennis of voorgekauwde richtlijnen hoef je daarbij niet te verwachten. Uiteindelijk is strijdvaardig leven geen kwestie van kennen, maar van kunnen. Socrates, Seneca en de samoerai bieden een beproefd kompas, maar je moet de weg zelf bewandelen.



**De constructie van de wereld,
Arjen Kleinherenbrink, € 24,95 paperback**

Het eerste Nederlandstalige boek over Latour: een van de belangrijkste hedendaagse denkers over klimaat, politiek en wetenschap. Bruno Latour is de eerste grote filosoof die de wereld systematisch beschrijft in termen van netwerken. Op intrigerende wijze toont hij hoe talloze uiteenlopende zaken zich met elkaar moeten verbinden om bureaucratische organisaties, wetenschappelijke theorieën, complexe technologieën en menselijke samenlevingen tot stand te brengen. Als grondlegger van de zogenoemde actor-netwerktheorie speelt hij al meer dan veertig jaar een prominente rol in debatten over wetenschap, politiek, technologie en ecologie.



**Diep van buiten, de mens volgens Sartre,
Simon Gusman, € 24,95 paperback**

Sartres gedachtegoed biedt het broodnodige tegenwicht tegen filosofieën die de mens willen reduceren tot taal, macht of het brein. De laatste jaren is het denken van Jean-Paul Sartre aan een opmars bezig. In een tijd waarin wetenschappelijk geïnspireerde filosofen de mens proberen te reduceren tot de natuurkundige werkelijkheid en postmoderne denkers de mens zien als speelbal van machtsverhoudingen, is er dringend behoefte aan een filosofie van de mens zelf. En dat is precies wat Sartre zijn lezers biedt. Sartre stelt in zijn filosofie het menselijk perspectief centraal, maar daarbij rekent hij af met traditionele opvattingen over wat het betekent om mens te zijn. Hij ontkent het bestaan van een vaststaande kern van wie of wat iemand 'diep van binnen' is. Volgens Sartre maken onze keuzes en onze verhouding tot de wereld buiten ons het leven betekenisvol en bepalen zij wie we zijn. In Diep van buiten duikt Simon Gusman in de kern van Sartres filosofie.



**Melancholie van de onrust,
Joke Hermsen, € 9,99 paperback**

De mens is een homo melancholicus, die weet heeft van verlies en vergankelijkheid en dit besef probeert om te buigen tot hoop en creativiteit. Als het tij echter tegenzit en onze melancholie door onrust en angst slechts naar de duistere kant van het verlies getrokken wordt, kan deze omslaan in depressiviteit. Behalve rust, liefde en aandacht hebben we ook sociale verbondenheid en een bloeiende politiek-culturele wereld nodig om onze angsten te bezweren en de melancholie 'gezond' te houden. In dit essay onderzoekt Joke J. Hermsen met denkers als Hannah Arendt, Ernst Bloch en Lou Andreas-Salomé wanneer de mens nog over voldoende macht, daadkracht en hoop beschikt om over het verlies heen te stappen en een nieuwe verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken.

Spiritualiteit

Leren van bomen
50 BIJBELSE MEDITATIES



MIRJAM VAN DER VEGT

Leren van bomen, 50 Bijbelse meditaties, Mirjam van der Vegt, € 14,99 hardcover

Leren van bomen van Mirjam van der Vegt bevat 50 unieke meditaties over bomen in de Bijbel in de vorm van een lectio divina. Natuur en diepgaande bijbelse lessen worden in dit boek met elkaar verbonden. Ook de bijbelse symboliek van bomen krijgt veel aandacht. Bij aankoop van dit boek krijg je ook toegang tot podcasts met alle ingesproken meditaties, omlijst door muziek.

John O'Donohue



Gezegend
de ruimte tussen
jou en mij

De gezegende ruimte tussen jou en mij, John O'Donohue, € 22,99 paperback

De oude Keltische wijsheid blijkt van onschatbare waarde voor ons leven, bij grote maar ook bij alledaagse gebeurtenissen. Te denken valt aan trouwen, een kind of een nieuwe baan krijgen, een naaste verliezen, of met pensioen gaan.

Dit boek gaat over acht thema's, zoals beginnen, verlangen, thuiskomen, voelen en zegenen. John O'Donohue's meditatieve, poëtische teksten troosten en bemoedigen ons op onze reis door het leven. Een boek vol tijdloze wijsheid, dat ons helpt om te gaan met veranderingen en het onbekende.

Benoit Standaert
SPIRITUALITEIT
ALS LEVENSKUNST

Spiritualiteit als levenskunst, Benoît Standaert, € 25,99 paperback

Het leven is onmogelijk. Laat ons iets mogelijk goed doen. Misschien maakt dit het leven toch mogelijk? Dit zei Rikyu, een Japanse zenmeester uit de zestiende eeuw. In dit boek beschrijft monnik Benoît Standaert de spiritualiteit als een levenskunst die helpt om eenvoudige 'mogelijke dingen' zo volkomen mogelijk uit te voeren, en om daardoor het leven in al zijn onoverzichtelijkheid aan te kunnen. Hij ontvouwt voor de lezer een volledig alfabet, waarbij elke letter één of meer vormen van levenskunst aanreikt. Het zijn 99 verschillende toegangspoorten tot die levenskunst - net geen honderd! Die ene poort die nog ontbreekt, staat voorbij de laatste bladzijde, in het leven zelf, en is voor iedereen anders, onvoorspelbaar, een pure verrassing! Dit praktisch spiritualiteitshandboek, bestemd voor gelovigen en niet-gelovigen, voor kerkelijken en andersdenkenden, vindt zijn inspiratie in de monastieke traditie, een horizon die terug de voedingsbodem vormt voor die talloze moderne mensen die hunkeren naar innerlijkheid, geestelijke vrijheid, levenskunst en spiritualiteit.

Een gedachte
voor
iedere dag



Bernadette Soubirous

Een gedachte voor iedere dag, Bernadette Soubirous, € 9,99 paperback

Aan Bernadette is Maria in Lourdes verschenen, aan een meisje zonder faam, in de luwte van de wereldgeschiedenis. Haar gedachten voor iedere dag zijn een licht in het donker van onze tijden en een troost om van dag tot dag in je hart mee te nemen.



**Pater Frans van der Lugt, geraakt door de heilige geest,
Michel Francis, € 14,99 paperback**

Vlak voor Pasen 2014 gaat de aangrijpende videoboodschap van pater Frans van der Lugt SJ de wereld over. Daarin roept hij de internationale gemeenschap op een einde te maken aan de oorlog in Syrië en voedsel te sturen naar de mensen die gebleven zijn midden in het geweld.

Op 7 april 2014 wordt hij doodgeschoten in zijn klooster in Homs. Hij woont dan al 40 jaar van zijn leven in Syrië. Voor veel mensen betekent abouna ('vader') Frans, zoals hij door veel Syriërs wordt genoemd, veel, tot op de dag van vandaag. "Laten we voortgaan (Ila al-Amam), niet stoppen!" was het levensmotto van pater Frans. Dit boek stelt ons in staat de persoonlijkheid van pater Frans beter te leren kennen en zijn betrokkenheid en gedachten op het spoor te komen die altijd gedreven worden door spiritualiteit, psychologie en het gevoel voor de alledaagse werkelijkheid.

Fictie/Non-fictie



**God in Japan, een pelgrimslied,
Willem Melchior, € 21,99 paperback**

Een spirituele zoektocht in Japan en een eigenzinnig reisverslag dat op even scherpe als geestige wijze het religieuze en erotische verlangen naar aanbidding, overgave en zelfvernietiging belijdt.

'God in Japan. Een pelgrimslied' van Willem Melchior is een eigenzinnig reisverslag dat op even scherpe als geestige wijze het religieuze en erotische verlangen naar aanbidding, overgave en zelfvernietiging belijdt. Kort nadat vanwege stembandkanker zijn strottenhoofd verwijderd was, belandde Willem Melchior voor een kort verblijf in Tokio. Eigenlijk wilde hij alleen nog een keer met de Boeing 747 van de KLM vliegen, voordat die werd uitgefaseerd. Maar Japan betoverde hem zo dat hij er sindsdien elk voorjaar, wanneer de irissen bloeien, is teruggekeerd. Landschappen, stadsgezichten en het vliegveld: Melchior neemt alles onbevangen en nauwgezet in zich op. Zó, als de bedevaarders van weleer zijn opgangen naar het heiligdom makend, zoekt de zanger zonder stem te naderen tot de geborgenheid in God.



**Morgenrood,
Willem van Toorn, € 21,99 paperback**

Als de 27-jarige Thomas Corbelijn de dagboeken van zijn betovergrootvader Maarten in handen krijgt en leest, wordt hij geconfronteerd met diens ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij zijn geliefde Klaartje, die als verpleegster naar het front ging, achterna reisde. Thomas, die meer begrijpt van de socialistische toon in het dagboek dan van zijn cynische vader, reist met zijn vriendin Susan naar Ieper,

Duinkerken en Verdun, waar die oorlog nog alom aanwezig is. Meer en meer vraagt hij zich af of al de mensen toen omgekomen zijn voor de materialistische wereld waarin we nu leven.

En de schrijver zelf? Tussen de dagboekfragmenten en het verhaal van Thomas en Susan door trekt hij van leer tegen de almaar stuurlozer en populistischer wordende maatschappij in coronatijd.



**Verzamelde brieven, Rainer Maria Rilke,
incl. Jean Pierre Rawie, € 29,95 hardcover**

Rainer Maria Rilke, een van de belangrijkste lyrische dichters in de Duitse taal, is bijna honderd jaar na zijn dood nog altijd een veelgelezen dichter en schrijver. Zelf noemde hij zijn brieven 'het testament van mijn hele bestaan in verleden en toekomst'. Ze hebben honderdduizenden lezers over de hele wereld gefascineerd. Rilke hield zich sterk bezig met de thema's die telkens weer actueel zijn: liefde, kunst, religie, reizen en ontheemd zijn in een snel veranderende wereld. In de loop van de jaren is Rilkes werk voor veel mensen een raadgever geworden. De dichter ziet vooral in de kunst een grote troost, en hij weet degenen aan wie hij zijn brieven schrijft – vrienden en vriendinnen, mensen die advies bij hem zochten – nieuwe moed te geven. Subtiel, meevoelend, erudiet, soms duister en ingewikkeld: de brieven van Rilke lijken uit een wereld te komen die niet meer bestaat. En toch vinden ze nog altijd hun weg naar de lezer. En, zoals Jean Pierre Rawie schrijft: ze zijn 'de beste en meest beknopte inleiding tot de levensbeschouwing, de gedachtewereld en het werk van Rainer Maria Rilke'. In deze nieuwe uitgave zijn de eerder verschenen bundels Brieven aan een jonge dichter, Brieven aan Benvenuta, Brieven aan een jonge vrouw, Brieven over God en Brieven aan Merline samengebracht.



**Moeder en zoon,
Abdelkader Benali, € 12,99 hardcover**

'In dit verhaal wil ik op een onnadrukkelijke wijze laten zien wat het betekent om ontworteld te zijn. En richting geven aan ons zoeken naar een huis, naar een deur, naar een omhelzing.'

Abdelkader Benali las het wereldberoemde boek Eindelijk thuis van Henri Nouwen en schreef dit verhaal, geïnspireerd op zijn eigen ervaringen met thuiskomen en de relatie tot de ouders.



**Stanley Hauerwas, een theologische biografie,
Ariaan Baan & Jan Martijn Abrahamse, € 14,99 paperback**

Stanley Hauerwas is een begrip in de theologie. Soms wordt zijn werk geroemd om zijn radicaliteit, tegendraadsheid en profetisch vermogen, dan weer bekritiseerd als tribalistisch, onrealistisch en te weinig samenhangend. Maar is dat het hele verhaal? In dit boek nemen Ariaan Baan en Jan Martijn Abrahamse de lezer mee in het leven en denken van Hauerwas, niet alleen om een volledig beeld te geven van zijn theologische oeuvre, maar ook om te laten zien wat 'Stanley' drijft als theoloog en als mens.



**Descartes, zijn Nederlandse jaren,
Hans Dijkhuis, € 39,99 hardcover**

Hoewel René Descartes zijn leven lang onderdaan bleef van de Franse koning, verbleef hij vele jaren in de Republiek der Nederlanden. In veel opzichten paste hij zich aan de Nederlanden aan: hij beheerste de taal, kleepte zich naar de gewoonten van het land, had een groot aantal Nederlandse boezemvrienden en invloedrijke relaties en trad uitvoerig in discussie met Nederlandse geleerden. De bekendheid die hij in Frankrijk had verworven, zorgde ervoor dat hij voortdurend in de belangstelling stond. Terwijl

zijn denken juist gebaat was bij rust. Die omstandigheden vond hij in Nederland. Filosoof en schrijver Hans Dijkhuis herleidt aan de hand van vele bronnen zo exact mogelijk de verblijfplaatsen van Descartes en beschrijft diens omgang met tijdgenoten. Veel van de episodes en gebeurtenissen komen in andere biografieën niet of nauwelijks aan de orde, maar zijn van belang voor een vollediger inzicht in zijn leven en denken. Zijn verblijf in Alkmaar is bijvoorbeeld grotendeels onbekend, maar vormde in zekere zin een keerpunt in zijn leven.

Geschiedenis/oudheid



Leven van Maria van Egypte, Sophronius van Jeruzalem, € 16,50 paperback

Sophronius van Jeruzalem -- Leven van Maria van Egypte De bekendste woestijnmoeder is Maria van Egypte. Vanaf haar twaalfde had zij uit eigen wil zeventien jaar lang een liederlijk leven geleid als hoer in Alexandrië. Toen zij dit leven in Jeruzalem voort wilde zetten, kwam het daar tot een bekering. Daarna trok zij de woestijn van Palestina in, bij de Jordaan. Eerst leverde zij daar ook weer zeventien jaren harde strijd met haar verlangens, daarna volgden nog dertig jaren van boetedoening. Het leven van deze Maria leren we kennen via de mond van woestijnvader Zosimas. Deze had van zichzelf het idee dat hij als asceet de volmaaktheid had bereikt, maar door zijn kennismaking met Maria krijgt hij zijn lesje geleerd. Zo wordt hij gered: zij was pas werkelijk volmaakt, maar zónder dat van zichzelf te denken. Zo is deze tekst uit de vroege zevende eeuw in feite een 'dubbelbiografie', van twee mensen die in het 'niets' van de woestijn radicaal afstand doen van de wereld en daar een ontmoeting hebben met de waarheid, en uiteindelijk met zichzelf.



De rode paus, biografie Willem van Rossum CSSR (1854-1932), Vefie Poels, € 39,50 paperback

Willem van Rossum (1854-1932), afkomstig uit Zwolle en pater redemptorist, woonde sinds 1895 in Rome. Hij maakte er snel carrière aan de curie, het door en door Italiaanse bestuurscentrum van de H. Stoel. Tussen zijn collega's nam hij een uitzonderlijke en soms ook moeilijke positie in. Zijn sobere en rechtlijnige Noord-Nederlandse aard botste met het uitbundige en buigzame Italiaanse karakter. Toch wist hij er zich als buitenbeentje uitstekend te handhaven. Hij toonde zich buitengewoon strikt in de orthodoxe kerkelijke leer en was onder paus Pius x (1903-1914) een fervent strijder tegen het 'virus van het modernisme'. Het leidde in 1911 tot zijn kardinaalscreatie. Benedictus XV (1914-1922) benoemde hem, als een van de weinige kardinalen uit een neutraal land, nog tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1918 tot prefect van de Congregatie de Propaganda Fide. De prefect van dit missiedepartement bekleedde een van de hoogste posten in het Vaticaan en stond daarom bekend als 'de rode paus'. Van Rossum ontpopte zich hier als een groot organisator en strateeg. Met steun van Benedictus XV en diens opvolger Pius XI (1922-1939) wist hij het initiatief, het beleid, de financiën en de personele inzet op missiegebied in een verbeterde strijd weg te halen uit de sfeer van het nationalisme en op supranationaal niveau in Rome te concentreren.



**De tand van de profeet,
Robbert van Lanschot, € 24,95 paperback**

Van de profeet Mohammed weten de meeste mensen niet veel meer dan dat hij de strenge, onfeilbare stichter van de islam was. Maar zijn leven was veel kleurrijker dan de hedendaagse geloofsleer doet vermoeden. Van hoeveel vrouwen heeft hij wel niet gehouden? Waarom keerde hij Medina, de hoofdstad van zijn opbloeiende islamitische staat, plots de rug toe? Na zijn dood zijn tal van relieken bewaard gebleven, die nog altijd worden vereerd, en allemaal zijn omgeven met verhalen. Robbert van Lanschot, die al jaren een grote fascinatie koestert voor Mohammed, verdiepte zich in de oude geschriften en reisde de islamitische wereld door op zoek naar zijn relieken, van Tsjetsjenië naar Zuid-India, van Turkije naar Israël, en van Afghanistan naar Syrië. In het Topkapi Museum in Istanboel vond hij de gouden doos met daarin de verloren tand van de Profeet. In Jeruzalem, op zoek naar de precieze plek waar Mohammed met een ladder naar de hemel klom, bezocht hij het mysterieuze, in de Joodse Klaagmuur ingemetselde moskeetje, waar een bijzondere ring wordt bewaard. En wat gebeurde er eigenlijk met de schatrijke, verdwenen verzamelaar van de haren van de Profeet?

Levende aarde



**De lange adem van bomen,
Peter Wohlleben, € 21,99 hardcover**

Peter Wohlleben, auteur van Het verborgen leven van bomen, schreef liefdesverklaring aan bomen en een vurig pleidooi om de oneindige diversiteit van de natuur, waarvan we de kwetsbare samenhang nog steeds niet helemaal begrijpen, te beschermen en te behouden. Iedereen heeft het over bossen die doodgaan. Maar wat gaat er eigenlijk dood? En vooral: waaraan?

Peter Wohlleben beschrijft op indrukwekkende wijze hoe de natuur zichzelf kan reguleren en helen, als we haar maar met rust laten. Bomen kunnen zich namelijk niet alleen aanpassen aan hun omgeving, maar geven ervaringen met veranderde milieumomstandigheden door aan hun nageslacht – en niet alleen eeuwenoude kennis, ook kennis die net is opgedaan. Door veranderingen van het DNA van de zaden kunnen bomen hun kinderen 'opvoeden' en perfect voorbereiden op de nieuwe klimatologische omstandigheden.

Muziek



**Zangen van zoeken en zien,
Herman Verbeek, € 28,99 hardcover**

De liedbundel Zangen van zoeken en zien biedt een rijk en vernieuwend repertoire van maar liefst 750 liederen. Veel kerken en geloofsgemeenschappen zoeken vernieuwing in taal en muziek: deze bundel biedt hiervoor inspiratie en vormt een prima alternatief voor het in 2013 verschenen Liedboek.



**De weg die je goeddoet,
Andries Govaart, € 32,50 hardcover**

Andries Govaart schrijft liederen voor de liturgie. Veel ervan zijn opgenomen in een van de - protestantse of katholieke - kerkelijke liedbundels.

De weg die je goeddoet bundelt 350 oudere en nieuwe liederen, vertaalde en oorspronkelijke. Ze zijn geworteld in de traditie, te zingen door mensen van nu. Veel van zijn liederen vinden in de katholieke en protestantse liturgie een plaats.

Een uniek onderdeel van Govaarts oeuvre vormen de pelgrimslieder, zegeningen, en hymnen bij heiligenfeesten. De vele registers en de handige indeling maken de bundel uiterst praktisch in gebruik.

Kinderen/Jongeren



**De gierige koning,
Godfried Bomans & Thé Tjong Khing, € 22,99 hardcover**

In het oeuvre van Godfried Bomans nemen de sprookjes een bijzondere plaats in.

Ook in het herontdekte De gierige koning kon Bomans zijn rijke fantasie naar hartelust uitleven. Thé Tjong-Khing aarzelde geen moment toen hem werd gevraagd dit verhaal te illustreren. 'Het is een grote eer om een onbekend Bomanssprookje van

beelden te voorzien, zeker eentje met een donker randje.' In het sprookje brengt de slotenmakerszoon, niet bang voor de duivel en zijn oude moeder, de geschiedenis tot een goed einde. Na de dood van de gierige koning wordt hij koning en trouwt met het meisje dat zich had willen opofferen: '... en zij leefden nog lang en gelukkig.'



**Je bent gedoopt!
Linda Bikker & Bernard van Vreeswijk, € 13,99 hardcover**

Dit geschenkboekje legt aan jonge kinderen (drie tot zes jaar) de betekenis van de doop uit. Op kleine kinderen maakt de doop van een broertje of zusje vaak indruk.

Dit boek helpt kinderen de betekenis van de doop begrijpen en het helpt ouders om al vroeg in het leven van hun kinderen over de doop te praten. Waarom word je gedoopt, wat belooft God precies en welke reactie wordt van je gevraagd? En wist je dat je door de doop aan anderen verbonden wordt? Je bent gedoopt! is verrijkt met illustraties van Linda Bikker. De illustraties lenen zich goed om over de betekenis van de doop in gesprek te gaan. De opzet van het boekje volgt het klassieke doopformulier. Het kan echter ook heel goed gebruikt worden door mensen die hiermee niet vertrouwd zijn.



**One minute Bijbel,
Doug Fields, € 24,99 paperback**

De One Minute Bijbel maakt het dagelijkse bijbellezen weer haalbaar door een nauwkeurige selectie van sleutelteksten uit de Bijbel te nemen. Van Genesis tot Openbaring – 366 één minuut stukjes om te lezen. Aan het eind van elke dag worden verwijsteksten genoemd die gelezen kunnen worden voor extra verdieping bij de thema's die in het dagstukje aan de orde komen. In totaal worden achttienhonderd

verwijsteksten uit de Herziene Statenvertaling genoemd. Daarnaast bevat elke dag een korte,

meditatieve gedachte en toepassing die wil inspireren, bemoedigen en uitdagen in de dagelijkse wandel met God.



Bijbelweetjes!
Hanna Holwerda, € 12,99 paperback

In dit boek vol bijzondere weetjes over de Bijbel is van alles te ontdekken. - Bijvoorbeeld over Noa en haar zussen. Zij zorgen ervoor dat in de wet wordt vastgelegd dat niet alleen zonen, maar ook dochters land kunnen erven. - Of over Onesimus, ken je die? In de Bijbel staat een brief die helemaal over hem gaat. - En heb je weleens gehoord van de kolokwintplant? Deze wordt in de tijd van de Bijbel gebruikt als medicijn, maar pas op! In de Bijbel lees je ook een verhaal over hoe giftig hij kan zijn. Met Bijbelweetjes! duik je in de wereld van de bijbelverhalen en ontdek je hoe de mensen toen leefden. Je leest hoe ze woonden, werkten, wat ze aten, wat kinderen zoal deden op een doordeweekse dag en nog veel meer. Zo kom je allerlei leerzame, grappige en verrassende weetjes te weten. Met grappige en informatieve tekeningen van Willeke Brouwer. Voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar.

Reisgidsen/wandelen



Fietsen rond de voormalige Zuiderzee,
Marica van der Meer, € 19,99 Paperback

De Zuiderzee is een mythe; een zee die niet meer bestaat. Maar er liggen nog wel prachtige kleine havenstadjes, vestingsteden en natuurgebieden langs de oevers die hun oude allure bewaard hebben. Dit maakt een tocht rond de Zuiderzee tot een veelzijdige fietsroute. Zeker omdat er vaak fietspaden aangelegd zijn op de oude dijken, met een mooi uitzicht over het landschap. De route rond de voormalige Zuiderzee gaat niet alleen rond het IJsselmeer, het Markermeer en alle polders, maar ook rond een deel van Waddenzee. Vandaar dat de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling (de drie eilanden die via veerdiensten met elkaar verbonden zijn) zijn opgenomen in de route. Fietsers die tijd willen winnen kunnen om de Waddeneilanden overslaan en de Afsluitdijk nemen. Het mooie van een ronde fietsroute is dat je op ieder punt in de route kunt beginnen.



Fietsen langs de elf steden van Friesland,
Marica van der Meer, € 19,99 paperback

Iedereen wil de Elfstedentocht volbrengen. En dat kan nu ook: op de fiets. Dit boek voert de lezer langs de mooiste plekjes op de route. En met GPS, kaarten en fietsknooppunten gaat het altijd goed. De Elfstedentocht op de schaats heeft iets mythisch. Waarschijnlijk omdat de originele schaatstocht zelden plaatsvindt. Een Elfstedentocht op de fiets kun je zelf doen, en dan heb je wel garantie op succes! Om het fietsen zo aangenaam mogelijk te maken, zijn we in dit boek uitgegaan van de mooiste fietspaden in Friesland om de 11 steden met elkaar te verbinden.



**52 zondagen wandelen & Lunchen,
Ellie Brik, € 20,-- paperback**

52 Zondagen Wandelen & Lunchen Nooit meer een saaie zondag! Met dit boek bezoek je iedere week een dorp of een stad en zie je dat ons eigen land echt prachtig is. Natuurlijk ontbreekt een tip voor een lekkere kop koffie of lunch niet.



**Buitenluchtlevens, kort en lange wandelingen in Nederland,
Petra de Hamer, € 22,50 paperback**

Mooie natuurgebieden, nationale parken, onverwacht inspirerende plekken midden in een stad. Wandelen kan overal, echt. Een wandeling van een uurtje, een hele middag of zelfs een lang weekend? In Nederland zijn de mogelijkheden eindeloos. Je moet soms alleen even weten waar. Buitenluchtlevens wil je inspireren Nederland te ontdekken. Te voet! Met meer dan 160 beschreven natuurgebieden, landgoederen en wandelingen. Met tips van wandelaars vanuit het hele land, overzichtskaarten en veel fotografie. Beschreven, verzameld en gefotografeerd door Petra de Hamer. Veters strikken, flesje water mee: allemaal lekker naar buiten!



**De paden op, wandelweekenden over alle 23 lang-afstand-wandelpaden,
Lydia Michels van Kessenich, € 23,50 paperback**

Met deze 23 kant-en-klare wandelweekenden, inclusief hotel of B&B, ontdek je de mooiste wandelpaden van Nederland. Dwars door Nederland lopen 23 mooie Lange-Afstand-Wandelpaden. De bekendste zijn het Pieterpad en het Trekvogelpad maar er is nog zoveel te ontdekken. Doorkruis Nederland van noord naar zuid, van oost naar west, wandel door prachtige natuurgebieden maar ook door dorpen en steden. Begin dit nieuwe avontuur met twee dagen wandelen. Onderweg blijf je logeren en zo worden die twee dagen vanzelf een minivakantie.