

Theologie



**God, liefdevol en geduldig,
Jane Williams, € 19.95**

In dit boek voor de veertigdagentijd reflecteert Jane Williams op verschillende fasen van Jezus' leven: de geboorte in de kribbe, zijn beproeving in de woestijn, de roeping van de leerlingen, de kruisiging en de verrijzenis. Elk van deze levensfasen verbindt ze met een belangrijke persoon uit de christelijke traditie in wie ze dit aspect van zijn leven belichaamd ziet: Augustinus, Julian of Norwich, Franciscus van Assisi, Teresa van Avila en Jean Vanier.

Teresa van Avila en Jean Vanier.

Williams schrijft in toegankelijke taal over de meest complexe theologische kwesties, zoals het mysterie van de drie-ene God en de vraag waarom God mens is geworden. Volgens haar toont God juist in zijn vernedering zijn kracht, waarbij ze doelt op zijn liefde en zijn geduld. Ieder hoofdstuk eindigt met een aantal vragen voor verdere verdieping, persoonlijk of in groepsverband.



**Schrijf me en ik stuur je antwoord, Augustinus,
red. & vert. Arie Akkerman, Hans van Riesen, Vincent Hunink, € 15,90
hardcover**

Deze uitgave bevat acht brieven. Zes ervan zijn van Augustinus, twee brieven heeft hij ontvangen van hoge bestuurders in het Romeinse rijk. De brieven zijn verschillend in lengte en sfeer. Maar in alle brieven gaat het om belangrijke onderwerpen van het christelijke geloof en van de samenleving. Met een bevriende bisschop probeert Augustinus het vaak bovenmatige

alcoholgebruik bij de bevolking aan banden te leggen. En in brieven aan vertegenwoordigers van het Romeins bestuur in Noord-Afrika zet hij zich later als bisschop in voor reclasseringshulp aan zware misdadigers en ageert hij tegen marteling en doodstraf. In twee langere brieven staat hij uitvoerig stil bij het hoe en waarom van Gods menswording en bij de vraag hoe publieke overheidsdienaren zich moeten hoeden voor corruptie ter wille van hun dienstbaarheid aan rechtvaardige vrede.



**De nieuwe psalmvertaling,
diverse auteurs, € 22,50 hardcover**

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Sinds 2014 heeft een groep dichters gewerkt aan een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen. Met deze nieuwe verwoording voorzien zij in een grote behoefte in protestantse kerken. Aan De Nieuwe

Psalmberijming werkten negen dichters mee. Daarnaast verleende een aantal (andere) dichters, theologen, neerlandici en musici hun medewerking als meezeer en revisor. Alle psalmen worden met hun Geneefse melodie afgedrukt. Deze nieuwe psalmberijming zal het zingen van psalmen weer een nieuwe impuls geven.



**Jezus in Christendom en Islam,
Eduard Verhoef, € 15,-- paperback**

Wie is Jezus? De visie van de oorspronkelijke – joodse – Jezusbeweging aan het begin van de jaartelling zou weleens het best bewaard kunnen zijn gebleven in de islam. De eerste ‘jodenchristenen’ zagen Jezus als mens, als een groot profeet. Na die eerste periode ontstond vooral in de Griekse en Romeinse wereld de behoefte Jezus groter te maken en te vergoddelijken.

Geleidelijk groeide een waaier aan visies, vaak gekoppeld aan geografische gebieden. De jodenchristenen weken veelal uit richting Arabië en kregen invloed in gebieden rondom Arabië, dat de bakermat van de islam zou worden. Voor Mohammed werd hun Jezusvisie belangrijk en kreeg zijn neerslag in de Koran. Mohammed verzette zich fel tegen een goddelijke status van Jezus, en keerde zich daarmee tegen de zogenoemde conciliechristenen, die Jezus als ‘zoon van God’ zagen en later ook als God zelf. Eduard Verhoef laat treffend zien hoe in de eerste eeuwen na Jezus’ leven de beeldvorming over hem zich ontwikkelde langs verschillende sporen. Hij analyseert de visies in het Nieuwe Testament, in de Koran, en in andere relevante bronnen, en betreft de culturele en staatkundige invloeden erbij. Islam en christendom blijken ondanks verschillen veel meer gemeenschappelijke wortels te hebben dan doorgaans gedacht.



**Een vreugdevolle opdracht,
Paus Franciscus, inleiding Paul van Geest, € 17,99 paperback**

In het inspirerende boek Een vrolijke opdracht stelt Paus Franciscus dat christenen de vreugde in hun leven met andere mensen moeten delen. In dit boek wordt deze vrolijke opdracht heel concreet. De paus roept op tot het ontvangen van vluchtelingen, het tegengaan van onverschilligheid en het zich inzetten voor een humaner Europa. Franciscus wijst ook op het probleem van de wereldhonger en op de noodzaak om voor de natuur te zorgen. In dit zorgen voor de schepping en elkaar wordt de genade van

God zichtbaar in deze wereld.



**De eeuwige nar,
Frank G. Bosman, € 15,50 paperback**

Bij gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de norbertijner orde (2021) roept cultuurtheoloog Frank G. Bosman de religieuzen van vandaag op trouw te blijven aan hun bijzondere roeping: leven als dwaas omwille van Christus. Dat klinkt een beetje cru, maar veel mensen zien de keuze voor een religieus leven van gehoorzaamheid, armoede, celibaat en in gemeenschap als een bizarre. We verslijten religieuzen, stiekem, een beetje voor gek.

Bosman roept hen op zich niet tegen dit vooroordeel te verzetten, maar het te omarmen: dwaasheid is hun roeping. Steeds opnieuw staan er 'dwazen omwille van Christus' op, in navolging van historische 'narren' zoals Jezus van Nazareth en Franciscus van Assisi. De vlam van de dwaasheid is nog altijd nodig om de gevestigde orde omver te werpen, niet met geweld of volksmennerij, maar door een leven te leiden dat radicaal 'anders' is.

*Bij God leeft
ons goed
Bidden met
Augustinus*

**Bij God leeft ons goed, bidden met Augustinus,
vert. Dr. J. van Oort, € 12,50 paperback**

Dr. J. van Oort vertaalde een aantal Augustinusfragmenten voor Bij God leeft ons goed. Hij geeft ze in versvorm weer. De vertalingen sprankelen van poëtische en spirituele kracht. Alle fragmenten dragen het karakter van gebeden. Daardoor is deze uitgave niet alleen fraai, maar vooral ook functioneel. De ondertitel nodigt uit tot meebidden.



**Mechelse Bijbel, Job – Psalmen,
Dr. J.H. van Leeuwen, € 29,90 hardcover**

De Mechelse Bijbel is een nieuw vertaalproject door Pastoor Hans van Leeuwen van de gehele bijbel. Wat begon met het vertalen van af en toe een Psalm, groeide uit tot een complete vertaling van de Bijbel. Dit eerste deel begint met de Bijbelboeken Job en de Psalmen.

Filosofie



**Het communistisch manifest,
Karl Marx & Friedrich Engels, € 14,50 paperback**

In slechts twee maanden tijd schreven Karl Marx en Friedrich Engels Het communistisch manifest. Deze in 1848 verschenen tekst zou uitgroeien tot het invloedrijkste politieke en economische program van de twintigste eeuw. In kort bestek, helder en vooral begrijpelijk, zetten Marx en Engels hierin de leer van het communisme uiteen, waarbij economische en politieke 'wetmatigheden' de hoofdrol spelen. De tekst ademt weliswaar 'wetenschappelijkheid', maar wil ook, en vooral, de onderdrukten een hart

onder de riem steken.

Marx' onmiskenbare schrijftalent en polemisch vermogen komen in Het communistisch manifest optimaal tot hun recht. De beroemde oproep 'Proletariërs van alle landen, verenig je!' en veel andere marxistische oneliners vinden in deze tekst hun oorsprong. Het communistisch manifest werd overal ter wereld vertaald, in Nederland onder meer door Herman Gorter (1904). Hans Driessen tekende voor deze gloednieuwe vertaling van een van de invloedrijkste politieke geschriften uit de wereldgeschiedenis. 'Een spook waart door Europa. Het spook van het communisme.' Marx en Engels lichten een tipje van het laken op.



**Het wonder van betekenis,
Paul van Tongeren, € 15,-- paperback**

Ons denken wordt uitgedaagd door het grootste wonder dat er is: dat er betekenis bestaat. Dat wij niet anders kunnen dan betekenis zien, horen, voelen, ruiken, kennen. Die betekenis is er niet zonder ons. Wat zou er überhaupt kunnen zijn zonder ons?' – Paul van Tongeren Denker des Vaderlands Paul van Tongeren is iemand aan wie je eindeloos vragen wilt blijven stellen. Zijn antwoorden zetten je onbevangen aan het denken. Van

Tongeren is een ideale gespreksgeenoot: uitdagend, meeslepend en altijd goed te volgen. Paul van Tongeren (1950) was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven. Zijn boeken over levenskunst en over Nietzsche zijn in meerdere talen vertaald.

Monastiek



**Ziel, monastieke psychologie uit de twaalfde eeuw,
Willem van Saint-Thierry, Aelred van Rievaulx, Isaac van Stella,
€ 29,90 hardcover**

Wat hebben cisterciënzer monniken uit de twaalfde eeuw ons vandaag nog te zeggen over de ziel? Heeft dat nog enig belang in een tijd waarin gezaghebbende wetenschappers beweren: 'Wij zijn ons brein, de ziel bestaat niet'? Wie de moeite neemt deze middeleeuwse teksten over de ziel te lezen, zal merken dat de monniken dikwijls dezelfde vragen hadden als wij. Bijvoorbeeld: Hebben we een vrije wil? Welke invloed hebben de hersenen op ons bewustzijn? Is de ziel wel hetzelfde als het brein? Wat blijft er van ons als persoon over wanneer ons lichaam dood is? Uitgangspunt voor alle drie de auteurs is dat lichaam en ziel onderscheiden kunnen worden, maar toch samen op een of andere manier de mens vormen. Voortbouwend op een rijke schakering aan teksten van voorgangers zoals Origenes, Gregorius van Nyssa, Augustinus, Pseudo-Dionysius de Areopagiet en Constantinus Africanus, zijn deze cisterciënzers op zoek naar een nieuwe taal die uitdrukking geeft aan hun psychologische en spirituele visie op de mens.

Literaire fictie/Non-fictie



**Wij zijn licht,
Gerda Blees, € 21,-- paperback**

Midden in een zomernacht sterft Elisabeth, de oudste bewoonster van Woongroep Klank en Liefde. Haar drie huisgenoten worden aangehouden: het streven van de groep om te stoppen met eten en van licht en liefde te gaan leven, lijkt Elisabeth fataal te zijn geworden. Van wereldvreemde idealisten aan de rand van de maatschappij zijn de drie plotseling verdachten in een strafzaak geworden. Door de ogen van de nacht, de burens, de twijfel, de vader van een van de huisgenoten, een sinaasappelgeur en vele andere personages en entiteiten zien we hoe elk van de betrokkenen een ander antwoord geeft op de vraag hoe Elisabeth kon overlijden. Wie is er schuldig? En heeft de woongroep nog een toekomst? Wij zijn licht is een beklemmende en tegelijkertijd hoogst gemakkelijke roman over kleine mensen in een grote wereld, en hun verbindende maar ook vernietigende verlangen om in verheven idealen te geloven.



**De twee pausen,
Anthony McCarten, € 22,99 paperback**

In februari 2013 deed de conservatieve Paus Benedictus XVI een opmerkelijke aankondiging: hij wilde terugtreden. Daarmee werd hij de eerste paus sinds 700 jaar die vrijwillig zijn ambt neerlegde. Kardinalen van over de hele wereld kwamen bij elkaar om zijn opvolger te kiezen. Hun onverwachte keuze: Franciscus, de eerste niet-Europese paus in 1200 jaar.

Een man die ooit danste in een tangoclub, niet van luxe houdt en een fervent voetballiefhebber is.

Waarom liep Benedictus weg uit het centrum van de macht, wetend dat zijn opvolger wellicht zijn erfenis zou verkwanselen? Hoe kon Franciscus – die gewend was om met de bus naar zijn werk te gaan in Buenos Aires – wennen aan het leven als leider van een miljard volgelingen? En als de kerk claimt dat de paus onfeilbaar is, hoe kunnen dan twee nog levende pausen het over vrijwel alles oneens zijn met elkaar?

'De twee pausen' vertelt de geschiedenis van twee zeer verschillende mannen, die beiden leven in het Vaticaan. McCarten weet hun beider levens te verweven tot een boeiend verhaal. Het laat iets zien van de tragische, maar ook komische situaties in het Vaticaan, en biedt ruimte aan zowel de donkere als lichte details van 's werelds meest ondoorzichtige, maar belangrijkste instituut.

Filosofie en Samenleving



**De ideale staat, Plato,
vertaling Gerard Kolschijn, € 20,-- hardcover**

Plato's filosofie heeft alle eeuwen overleefd. Zijn grootste werk staat als een monument overeind. Maakt misdaad gelukkig? Is democratie de beste staatsvorm? Plato stelt: leven is een vak dat onderwezen kan worden. Politieke macht komt alleen toe aan wie dat onderwijs met succes hebben gevolgd.



**Het leven van de geest,
Hannah Arendt, € 49,99 hardcover**



'Het leven van de geest' is het laatste hoofdwerk van Hannah Arendt. In dit boek ontvouwt ze haar ideeën over de mogelijkheden van de menselijke geest. Ze onderscheidt drie capaciteiten die iedereen bezit: denken, willen en oordelen. Tot haar dood bleef ze aan dit opus werken. Van het laatste deel, dat onvoltooid is gebleven, is hier het concept opgenomen. Dit is internationaal gezien de eerste editie die al het materiaal in één band

samenbrengt: een filosofische sensatie van de eerste orde.

Voor kinderen:



**De eik was hier,
Bibi Dumon Tak & Marije Tolman illustraties, € 9,99 paperback**

In de middenberm van de A58 bij Ulvenhout staat een zomereik. Hij staat er al 180 jaar en is misschien wel de bekendste boom van Nederland. Liefkozend wordt hij de 'troeteleik' genoemd en in 2018 werd hij verkozen tot boom van het jaar. De eik kwam tot wasdom op een 19e-eeuws landgoed met een groot landschapspark eromheen. Prins Bernhard woonde er korte tijd en ook koningin Wilhelmina.

Maar met de aanleg van de A58 veranderde alles. Alle eiken werden gekapt, alleen die ene eik mocht blijven staan. Nu razen er dagelijks duizenden auto's langs hem heen. En het worden er steeds meer. Daarom moet de eik wijken voor extra asfalt. Wat dat betekent vertelt de eik aan zijn beste vriend de gaai die hem dagelijks bezoekt.



**Ommetje van geluk,
Marinus van den Berg, € 15,99 paperback**

Lopen bevordert het welzijn. Niet alleen het lopen van lange afstanden over gemarkeerde wandelpaden en klompenpaden, maar ook het lopen over de kleine niet-gemarkeerde paden, de dagelijkse rondjes.

In 'Het kleine pad van geluk' deelt Marinus van den Berg zijn ervaringen als wandelaar. Hij raakte geïnspireerd door het dagelijkse lusjes lopen:

miniommetjes in je eigen buurt, alleen of met een ander. Je hoeft niet ver te gaan, maar wandelen met aandacht voor je omgeving én voor de stem van je hart, geeft vreugde en maakt lopen tot een kleine pelgrimage.

In zijn verhalen en gedichten laat Marinus van den Berg zien hoe een dagelijks rondje je weer van klein geluk kan laten proeven.

Spiritualiteit



**Vonken springen over, van woord naar stilte, van stilte naar woord,
Jeroen Witkamp, € 22,95 paperback**

Waardoor heeft het levensbeschouwelijke woord in onze tijd zijn zeggingskracht verloren? Kerken lopen leeg. Filosofie lost de verscheurdheid van het menselijke bestaan niet op. Wonderlijk hoe de westerse beschaving in de leer gegaan is bij het Oosten. Het toverwoord is stilte. Is stilte een wondermiddel dat automatisch werkt? Of is stilte een gevecht op leven en dood, een ingrijpende confrontatie met jezelf? Een

diepe crisis, een eenzame weg opende voor de monnik Jeroen Witkam de poort naar een bestaansbesef dat hem vertrouwd maakte met het bestaansgeheim. De Bijbel kon hem in deze crisis niet helpen, maar de stilte van deze crisis deed hem het Bijbelwoord op een nieuwe manier hervinden. Het Oosten reikte methodes aan van zitten en ademen die hem hielpen op deze wonderlijke weg, waar onderhavig boek een getuigenis is. Ieder hoofdstuk bevat een geheim waarmee je je meditatief vertrouwd kunt maken.



**Wandelen in het licht, Thomas à Kempis,
samenstelling Jacques Koekoek, € 17,99 paperback**

Het dagboek 'Wandelen in het licht' bevat de mooiste teksten van Thomas a Kempis. Naast De navolging van Christus liet Thomas a Kempis nog vele andere geschriften en traktaten als erfenis na. Niet al deze teksten zijn te lezen in een moderne vertaling. Jacques Koekoek stelde dit dagboek samen uit de bekende geschriften en uit nog niet eerder gepubliceerde teksten. De teksten zijn uitnodigend opgemaakt en hebben elk een sprekend thematisch kopje. Een tijdloze uitgave voor de vele liefhebbers van de mystieke geschriften van Thomas a Kempis.



**Ode aan de eenzaamheid,
Marinus van den Berg, € 20,99 paperback**

Eenzaamheid is een steeds groter probleem: steeds meer mensen zitten in een sociaal isolement of blijven alleen achter. De psychologische gevolgen daarvan zijn niet te overzien en vormen dé uitdaging van de 21e eeuw. Marinus van den Berg biedt echter een verrassend perspectief op eenzaamheid. Het begrip heeft een dramatische klank en alleen nog maar een negatieve betekenis. Van den Berg daagt ons uit: hoe kunnen we omgaan met onze fundamentele eenzaamheid? En kan alleen-zijn toch ook zijn waarde hebben?

Poëzie



**Triomfale Ode, het lied van de zee, Groet aan Walt Whitman,
Fernanda Pessoa, vertaling Peter Goedhart, € 17,50 paperback**

Het ultieme werk over het leven op zee. In een tweetalige editie met een nieuwe Nederlandse vertaling van dichter-zanger-componist Peter Goedhart naast de oorspronkelijke, Portugese tekst.



**In mijn mand,
Lieke Marsman, € 21,99 paperback**

In mijn mand behandelt de grootste thema's die het menselijke bestaan kenmerken: de waarde van het leven en de plek van de dood in een mensenleven. Hoe leef je met een levensbedreigende ziekte? Hoe verandert dat je blik op de wereld, op wat van waarde is, op wat je je herinnert en het verloop van de tijd? En hoe verhoud je je tot de wereld in dergelijke omstandigheden? Trek je je eruit terug, of laat je je juist gelden en houd je die wereld een spiegel voor? Lieke Marsman kiest resoluut voor het laatste.



**Dit gaat niet over grasmaaien, hoe lees je poëzie,
Ellen Deckwitz, € 19,99 paperback**

Gedichten zijn overal: op straat, op gebouwen, in liedjes en films. En ze raken ons en blijven ons soms een leven lang bij, als een troost tijdens duistere nachten of een woordgrapje dat een glimlach oproept. Toch deinzen mensen achteruit als ze het woord poëzie horen: te moeilijk, niks voor mij. Maar Ellen Deckwitz legt in dit boek uit waarom poëzie wél iets voor iedereen kan zijn. Deckwitz biedt een helpende hand en neemt de lezer mee langs de vele ontroerende, dramatische, ronduit hilarische en verbeeldingsrijke paden die de poëzie rijk is. Poëzie voor dummy's.

Levende aarde



**Had je nog willen wandelen?
J.J. Voskuil, € 20,-- paperback**

Nergens wordt zoveel gewandeld als in het werk van J.J. Voskuil (1926–2008). Vanaf de jaren vijftig maakte de schrijver met zijn vrouw Lousje jaarlijkse wandeltochten in voornamelijk Frankrijk, en het liefst in de Auvergne. Van iedere vakantie werd een uitvoerig dagboek bijgehouden dat later werd gebundeld onder de titels Terloops, Buiten schot en Gaandeweg. Maar ook in de romans Bij nader inzien en Het Bureau laat Voskuil zijn alter ego Maarten Koning veelvuldig wandelen. Eind jaren vijftig beginnen de dagelijkse wandelingen naar en van zijn werk aan het Instituut voor Dialectologie, Volks- en Naamkunde. Tussen de middag maakt Maarten meestal een wandeling over de grachten of een 'ommetje' naar de Amstel. Er wordt ook geregeld 'buiten' gewandeld: op weg naar de 'Boerenhuisclub' door het Arnhemse Sonsbeekpark, na een vergadering van de Zeemuseumcommissie over de dijk van Enkhuizen naar Hoorn. In de weekends trekken Maarten en Nicolien er samen op uit.



**Een kleine biologische moestuin,
Arthur Motté, € 19,95 hardcover**

'Een kleine biologische moestuin' is geïnspireerd op methoden van de permacultuur. Dit boek laat eenvoudig zien hoe je van je moestuin (in alle seizoenen) een hoorn van overvloed kunt maken! Midden in de siertuin van zijn ouders creëerde Arthur een paradijsje waarin groenten welig tierden, een tempel van biodiversiteit en pracht. Hij wil zijn passie voor en plezier in tuinieren graag met je delen. Geïnspireerd op methoden van de permacultuur weet hij op een paar vierkante meter enorm veel te verbouwen. Hij leert je sla op hoogte te telen, een insectenhotel te bouwen, naaktslakken te verjagen en courgettechips te maken. Hij legt simpel en duidelijk uit hoe je van jouw moestuin een hoorn van overvloed kunt maken! Een kleine biologische moestuin is een inspirerende rondleiding door de tuin van Arthur, in alle seizoenen. Arthur Motté heeft een passie voor tuinieren, fotografie, koken, piano spelen, ... Zijn passie voor tuinieren is ontstaan door zijn fascinatie voor planten en hoe zulke kleine zaden kunnen uitgroeien tot enorme pompoenen. Omdat Arthur iets voor de planeet wilde doen, creëerde hij een moestuin van 15 m². Voor hem is

biologisch, lokaal en petroleumvrij eten onbetaalbaar. Zijn droom: steden en het platteland vol met kleine moestuinen.



**De ongespitte tuin,
Charlie Nardozzi, € 22,95 paperback**

Wel of niet spitten in je tuin? Dit boek laat zien dat een ongespitte tuin geweldige voordelen heeft. Of je nu groente, kruiden of bloemen wilt telen, niet spitten levert je een gezondere tuin en een betere oogst op. En het kost je bovendien véél minder tijd en werk.

No-dig gardening, tuinieren zonder spitten, is het eigentijdse antwoord op conventionele tuinmethodes. In een ongespitte tuin wordt de aarde niet telkens omgewoeld en bewerkt, en daarmee ernstig verstoord. Nee, de teellaag bestaat uit een opbouw van laagjes organisch materiaal (daarom heet deze aanpak ook wel 'lasagne-tuinieren'). Zo bouw je gezonde, voedselrijke teelgrond op en laat je het uiterst nuttige microbiële bodemleven met rust.

De winst is: prima opbrengst, sterke onkruidreductie en beter waterbehoud. Je doet ook direct aan koolstofvastlegging, waarmee je de opwarming van de aarde vermindert. Bovendien kost niet-spittend tuinieren je véél minder tijd en werk. In 'De ongespitte tuin' neemt Charlie Nardozzi je stapsgewijs mee in zijn enthousiaste aanpak. Of je nu groente, kruiden of bloemen wilt telen (of alle drie), niet-spitten levert je gezondere planten op, een vruchtbaarder bodem en rijkere oogst.



**Leuke groene dingen doen,
Naomi Walmsley & Dan Westall, € 22,50 paperback**

Kom, we gaan leuke groene dingen doen! Natuur is overal, ook als je in de stad of in een dorp woont. Ga je mee op avontuur? Ontdek welke planten, bomen en dieren er leven, gewoon bij jou in de buurt. Kijk hoe je 'onkruid' kunt omtoveren tot een zalfje, maak kastanje zeep en bak brandnetelchips.

Ga aan de slag met een drinkbak voor de bijen of een snoepketting voor de vogels. Verzin te gekke spelletjes, leer hoe je wolken kunt lezen, vakkundig een touw moet knopen en hoe je met je natuurvondsten eenvoudig de mooiste dingen kunt knutselen. Een heerlijke gids voor thuis, BSO, op school en voor buurthuizen en speeltuinen. Geschikt voor kinderen tussen 4-14 jaar, met de nadruk op 6-10 jaar.

Reisgidsen



**Wandelgids Zwarte-Woud (zuid),
Bernhard Pollmann, € 16,95 paperback**

Geschiedenis



Onder dezelfde sterren, Wim Jurg, € 24,90 Hardcover

“We kijken allemaal naar dezelfde sterren,” schreef de ‘heidense’ senator Symmachus in 384, “dus wat maakt het uit langs welke weg we naar de waarheid zoeken?”

In het grootste deel van de vierde eeuw na Christus bestonden in het Romeinse rijk de christelijke en de oude niet-christelijke godsdiensten naast elkaar. In het laatste kwart verbood keizer Theodosius eerst de meningsverschillen binnen de kerk en daarna de verering van de oude goden. Onder dezelfde sterren laat met vele prachtige details zien hoe dat ging, hoe het botste aan en buiten het hof.

Centraal staan de conflicten, en soms ook de verzoeningen, tussen Symmachus, bisschop Ambrosius van Milaan en Theodosius. Naast de hoofdrolspelers zijn er andere ‘heidense’ senatoren en christelijke keizers, gewijde maagden, formidabele keizerinnen, christelijke bestuurders en generaals van barbaarse afkomst. Ze schreven elkaar, er waren vriendschappen, er was humor. Dat samenleven van christenen en niet-christenen kon nog lang in de vierde eeuw, tot het niet meer kon.