



## Bio

Esther is in 1972 geboren in Alkmaar en heeft haar jeugd grotendeels doorgebracht in Egmond. Op haar 28ste verhuisde ze naar Amsterdam. Hier ontstond de drang om zich creatief te uiten onder andere in de vorm van schilderen. Mede door andere werkzaamheden duurde het nog een paar jaar voordat ze de eerste stappen ondernam.

In 2006 deed zij een workshop intuïtief tekenen en schilderen in Auxerre (Frankrijk) onder leiding van Engelen van der Weijden. Daar is de schilder in haar ontwaakt. Vervolgens richtte zij haar bijkamer in als atelier om zo te kunnen werken aan haar ontwikkeling als kunstenares.



In 2007 vertrok ze naar het zuiden van Thailand om creatieve lessen te geven aan kinderen op basisscholen. De reis had twee doelen: de kinderen te leren zich zoveel mogelijk te uiten via papier en ook om zelf inspiratie op te doen.

In 2008 bezocht ze de musea van Miró en Gaudi in Barcelona en volgde ze een workshop in de Spaanse Pyreneeën onder leiding van de kunstenaars Jimmy Mendizabal en Eveline van Bogerijen.



In februari 2009 besloot Esther naar Ubud, het culturele centrum van Bali, af te reizen om zich meer technieken eigen te maken en kennis te maken met de Balinese kunst. Via kunstenaar Emile Snellen van Vollenhoven kwam zij in aanraking met diverse Balinese kunstenaars.

December 2009 reisde zij opnieuw af naar Bali om inspiratie op te doen en zich verder te ontwikkelen.

Eind 2010 verbleef zij 3 maanden in Azië en deed o.a. een Vipassana meditatie in Thailand en maakte kennis met de kunst in Singapore en Vietnam.



In 2010 ontmoette ze de liefde van haar leven en ze kreeg haar eerste zoontje. Met het gezin is ze weer teruggekeerd naar haar roots en woont ze sinds begin 2012 weer in Egmond Binnen. In mei 2013 kwam er nog een broertje bij!

De jaren hierna hebben voornamelijk in het teken gestaan van het hebben van een jong gezin en waar mogelijk heeft Esther hier en daar nog een expositie en een aantal workshops gedaan.

Inmiddels nemen de activiteiten op het kunstgebied weer toe en is Esther weer volop aan het creëren!