

Nieuwe aanwinsten januari 2025

Boekwinkel Abdij van Egmond

Theologie



Nieuwe testament met Joodse toelichtingen

€ 65.—hardcover

Deze studiebijbel biedt een unieke inkijk in de Joodse achtergrond van Jezus, Paulus en het Nieuwe Testament als geheel. Het helpt daarnaast lezers van het Nieuwe Testament het Jodendom beter te begrijpen. Tegelijk is het ook voor Joodse, andersgelovige en niet-gelovige lezers een introductie in de wereld van het Nieuwe Testament. Tachtig Joodse

wetenschappers op het gebied van theologie en geschiedenis geven toelichtingen en inleidingen bij alle boeken van het Nieuwe Testament. Daarnaast vind je ruim 200 pagina's aan essays waarin de Joodse wortels van het Nieuwe Testament van alle kanten belicht worden. Hoe zat de toenmalige Joodse samenleving in elkaar? Wat waren de religieuze gebruiken en overtuigingen? Hoe legden Joden de Schrift uit en welk licht werpt dat op het Nieuwe Testament? Hoe hebben Joden door de geschiedenis heen gereageerd op het Nieuwe Testament? De Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke Engelse uitgave is ten behoeve van Nederland en Vlaanderen uitgebreid met drie essays. De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV21. Met aanbevelingen van rabbijn Menno ten Brink, +Jozef kardinaal De Kesel en ds. René de Reuver.



Youcat, gebedenboek voor jongeren

€ 24,99,- hardcover

Het Youcat Gebedenboek is een inspirerende verzameling van zowel klassieke als moderne gebeden, ontworpen om je te begeleiden op je spirituele reis. Dit gebedenboek nodigt je uit om te leren bidden en biedt een rijke bloemlezing van prachtige teksten. Van psalmen en oude pelgrimsgebeden tot de wijsheid van grote denkers zoals Thomas van Aquino en hedendaagse auteurs als Dag Hammarskjöld en broeder Roger van Taizé, dit boek is een waardevolle bron voor iedereen die zijn of haar gebedsleven wil verdiepen. Dit gebedenboek is perfect voor zowel beginners als ervaren gelovigen die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie. Het

biedt niet alleen een verscheidenheid aan gebeden, maar ook een unieke kans om de diepte van de gebedstraditie te verkennen. De zorgvuldig geselecteerde teksten zijn toegankelijk en relevant, waardoor ze geschikt zijn voor een breed publiek. Of je nu thuis wilt bidden, in de natuur of tijdens een stille meditatie, het Youcat Gebedenboek biedt de juiste woorden om je gedachten en gevoelens te verwoorden. Met zijn aantrekkelijke opmaak en doordachte indeling is dit boek niet alleen een praktische gids, maar ook een prachtig cadeau voor vrienden en familie die hun spirituele leven willen verrijken. Laat je inspireren door de kracht van gebed en ontdek de rust en verdieping die het kan brengen in je dagelijks leven. Het Youcat Gebedenboek is meer dan alleen een verzameling gebeden; het is een uitnodiging om je relatie met het divine te versterken en te verdiepen.



De zeven hoofdzonden en een paar deugden,
Carl Sterkens & Christoph Hübenthal, € 15,00 hardcover

In de huidige geseclariseerde samenleving kan de theologie op steeds minder belangstelling rekenen en wordt haar nog maar weinig maatschappelijk belang toegekend. Ten onrechte, zo toont deze bundel essays aan. Onderzoekers en docenten van de Faculteit der Theologie van de Radboud Universiteit presenteren naar aanleiding van hun eeuwfeest (1923-2023) op toegankelijke wijze een aantal theologische inzichten over zowel de menselijke gebrokenheden als de grootsheid van de mens.

Met de hoofdzonden en een paar deugden als leidraad, worden de grenzen, de horizons en de dubbelzinnigheden van het menselijk bestaan lichtvoetig gethematiseerd. De bundel combineert Bijbelwetenschappelijke, kerkhistorische, systematische en praktisch-theologische perspectieven om individuele uitdagingen en maatschappelijke discussies aan de orde te stellen. De zeven hoofdzonden geven stof tot nadenken over wat in individuele levens en in de samenleving fout kan lopen. De klassieke lijst van hoogmoed (superbia), hebzucht (avaritia), afgunst (invidia), lust (luxuria), gulzigheid (gula), woede (ira) en traagheid (acedia) spelen ons immers nog steeds parten. Met deugden gaan we meestal minder actief aan de slag, maar ze geven inspiratie om kritisch om ons heen te kijken: liefde (caritas), rechtvaardigheid (iustitia) en billijkheid (aequitas). De bijdragen putten regelmatig uit het rijke verleden van de Nijmeegse Faculteit der Theologie. Uiteraard niet om te suggereren dat haar benadering een bijzondere voedingsbodem voor ondeugendheden is, maar om recht te doen aan de feestelijke aanleiding voor de bundel. De bundel sluit met enkele kunsthistorische beschouwingen over de afbeeldingen die de bijdragen stijlvol illustreren.

Filosofie & Samenleving



In het voetspoor van de vooruitgang,

Sebastien Valkenberg, € 23.99 paperback

Terwijl de somberte van de krantenpagina's walmt, gaat filosoof Sebastien Valkenberg op pad. Is het echt vijf voor twaalf? Voor zijn nieuwe boek bezocht hij laboratoria, productielijnen en industrieterreinen. Hij sprak ondernemers en onderzoekers, wereldverbeteraars en wetenschappers, luisterde naar studenten en patiënten. Hij zag uitvindingen die wel wonderen leken. De 'kreupele' kan weer lopen dankzij het exoskelet. Zaadtechnologen laten jonge sla groeien in een bloedhete woestijn. En kaas? In plaats van een koe heb je er straks een laboratorium voor nodig. Exit veestapel, vaarwel bio-industrie. Zo gaat het in het tijdperk van de mens. Dat is goed voor de mens én het milieu én het klimaat. In het voetspoor van de vooruitgang doet verslag van een roadtrip door een zinderende tijd. Sebastien Valkenberg voert ons naar onder meer Enkhuizen, Barneveld en het Vlaamse Nieuwpoort en biedt een prikkelende ode aan het menselijk vernuft en doorzettingsvermogen.



Nietzsches wraak

Maarten van Buuren, € 14.90 paperback

Prikkelend essay over de totstandkoming van Genealogie van de moraal biedt waardevolle inzichten in Nietzsches laatste grote theoretische werk. Genealogie van de moraal dankt haar bestaan aan twee traumatische gebeurtenissen. In het najaar van 1882 wees Lou Salomé Nietzsches huwelijksaanzoek af en ging ervandoor met zijn beste vriend, Paul Rée. Enkele maanden later overleed Nietzsches voormalige idool, Richard Wagner, de componist die zich als een vader over hem had ontfermd, maar die hem later zwartmaakte tegenover anderen zonder dat Nietzsche het wist. Nietzsche ontdekte het verraad van Rée en Wagner op hetzelfde moment. In Genealogie van de moraal neemt hij wraak op beiden. Eerst breekt hij Paul Rée tot op de bodem af, vervolgens neemt hij Richard Wagner de maat. In Nietzsches wraak reconstrueert Maarten van Buuren de totstandkoming van het boek dat door velen wordt beschouwd als het hoogtepunt van Nietzsche 's oeuvre.



De extase van de Jager

Kris Pint, € 24,90 paperback

Wanneer je religie opvat als een specifieke verbeeldingsvorm, vergelijkbaar met bijvoorbeeld kunst, literatuur of filosofie, kan je op een onbevengene manier de religieuze erfenis in onze cultuur verkennen. In *De extase van de jagers* leidt cultuurfilosoof Kris Pint je langs een reeks excentrieke figuren: een vogelsjamaan en een vliegende heilige, een cynische Messias en een onverschrokken mystica, een mysterieus veenlijk en een melancholische filosoof, een afvallige Romeinse keizer en een rebelse psychotherapeut. Hun lotgevallen en mystieke ervaringen nodigen uit om een andere blik te werpen op jezelf en de wereld, en om je te verzetten tegen de verschraling van onze innerlijke wildernis. 'Kris Pint toont hoe we aan onszelf kunnen ontsnappen.'

Kris Pint (1981) is schrijver en cultuurfilosoof. Hij doceert cultuurwetenschappen aan de Faculteit Architectuur en Kunst aan de Universiteit Hasselt (België).



Democratie & Totalitarisme

Claude Lefort, € 24,90 paperback

In *Democratie en totalitarisme* zijn de invloedrijkste opstellen van de Franse denker Claude Lefort samengebracht. Lefort laat overtuigend zien dat de kwetsbaarheid van de democratie juist ook haar kracht is. Voor democratie is essentieel dat de macht als 'lege plaats' verschijnt. Zij mag slechts tijdelijk bezet zijn, anders dreigt het gevaar van totalitarisme. In de huidige geopolitieke constellatie is het denken van Lefort relevanter dan ooit. **Rijkema**, bijzonder hoogleraar Verdraagzaamheid en hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap, schreef Voor deze bundel selecteerden vertalers **Pol van de Wiel** en **Bart Verheijen** samen met **Donald Loose** Leforts belangrijkste werken over democratie en de totalitaire verleiding. **Bastiaan** een voorwoord voor de bundel.

Claude Lefort (1924-2010) was een Franse politiek filosoof, vooral bekend om zijn inzichten over de democratie. Hij gaf les aan onder meer de Sorbonne en de École des hautes études en sciences sociales, waar hij was verbonden aan het Centre de recherches politiques Raymond Aron.



Zorg goed voor je ziel, vrouwelijke filosofen

Mieke de Vos & Michiel Leezenberg, € 24,99 hardcover

In overzichtswerken van de antieke filosofie kom je nauwelijks vrouwen tegen. Dat is iets van recente datum: lange tijd hebben vrouwelijke antiek-Griekse denkers tot de filosofische canon behoord, maar vanaf omstreeks 1800 worden ze niet meer besproken.

In *Zorg goed voor je ziel* presenteren Mieke de Vos en Michiel Leezenberg de bewaard gebleven teksten en fragmenten, en miniatuurportretten van de denkers van wie het werk grotendeels verloren is gegaan. Een uitvoerige inleiding plaatst deze vrouwen tegen hun historische achtergrond en traceert het opmerkelijke nachleben, en de uiteindelijke verwijdering uit de canon, van deze filosofen.

Hier treffen we onder meer brieven van Pythagoras' vrouw Theano, met adviezen over de opvoeding van kinderen en de omgang met ontrouwe echtgenoten; een fragment van Aesara over de kosmos en de menselijke natuur; en een korte levensschets van Hypatia, die op straat door een menigte christenen aan stukken werd gescheurd.

Over de vertalers

Mieke de Vos is historicus en vertaler, **Michiel Leezenberg** werkt aan de afdelingen Filosofie en Oudheidsstudies van de Universiteit van Amsterdam.



De toekomst van Nederland, de kunst van

richting te veranderen Floris Alkemade, € 17,95

hardcover

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Als rijksbouwmeester is Floris Alkemade direct betrokken bij studies die zich richten op de toekomst van Nederland. In dit boek beschouwt hij in het licht van de grote vragen die op ons afkomen het belang en de aard van de achterliggende culturele thema's. Nederland neemt ten opzichte van de

globale vragen een unieke positie in, waarbij de noodzaak om te veranderen in essentie een sociaal-maatschappelijke vraag is. De auteur betoogt dat onze hedendaagse welvaart zo'n onvoorstelbare vlucht heeft genomen dat iedere verandering allereerst als een bedreiging wordt ervaren. Juist nu het vermogen om van richting te veranderen aangesproken moet worden. De krachtigste motor voor verandering is het oproepen van verlangen naar verandering. Verbeeldingskracht is daarbij essentieel. Niet de wereld bepaalt wie we zijn, maar omgekeerd, met onze verhalen vormen we de wereld.

Spiritualiteit



In het spoor van Hadewych

Annette van Dijk, € 35,00 paperback

Hadewijch was een 13e-eeuwse Brabants dichteres en mystica. Mogelijk was zij een begijn, maar aangezien er geen getuigenissen over haar leven bewaard zijn gebleven, weten we daarover niets met zekerheid. Haar werk wordt beschouwd als een van de hoogtepunten in de Nederlandstalige literatuur.

In Welk een ketter is die vrouw geweest! De plaats van Albert Verwey in de Hadewijchreceptie beschreef Annette van Dijk hoe

Albert Verwey (1865-1937) zich als dichter, vertaler, criticus en hoogleraar met het werk van Hadewijch heeft beziggehouden. *In het spoor van Hadewijch* laat zien hoe kunstenaars zich door Hadewijch hebben laten inspireren en hoe zij, ook buiten de kring van mensen met belangstelling voor middeleeuwse geestelijke letterkunde, lezers wist te boeien met geschriften die passen in een lange, in onze tijd nog steeds voortlevende traditie. Annette van Dijk bespreekt de mystica in dit werk vanuit de geschiedenis, de middeleeuwse literatuur, de moderne letterkunde en de theologie. Hadewijch blijkt verrassend actueel.



De taal van het hart, over gebed en meditatie

Gabriel Quicke, € 24,00 paperback

De Dalai Lama heeft er herhaaldelijk op gewezen dat sommige christenen door zijn voordrachten over het boeddhisme dieper inzicht hebben gekregen in hun eigen religieuze traditie. Een herontdekken van het vroege christendom brengt ons bij de waarde van het bidden met het lichaam en de herontdekking van de taal van het hart.

In dit boek staat de auteur stil bij de betekenis van het gebed en de christelijke meditatie, oase van rust en stilte. Verder beschrijft hij de vasten als de grote lenteschoonmaak voor lichaam en ziel, als het leren omgaan met onze eigen hartstochten. Aan de hand van het pelgrims-labyrint van Chartres evocert de auteur de dynamiek van het pelgrimeren als een tocht naar het eigen hart. Op die manier kan dit boek een antwoord aanreiken aan het verlangen van de hedendaagse mens naar stilte, heling en harmonie.

Gabriel Quicke is priester van het bisdom Brugge. Na zijn zending als *Fidei donum* priester naar Libanon werd hij stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen, meer bepaald voor de oecumene in het Midden-Oosten. Nadien werd hij president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII-Seminarie en was hij verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Sinds 2021 is hij Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen en afgevaardigd beheerder van de Fondation Lambert Darchis Luik/Rome. Naast een lesopdracht zet hij zich in voor de christenen in het Midden-Oosten, en heel in het bijzonder voor de weeskinderen in Irak.

Fictie & Non-Fictie



Levenslust

Mirjam van der Vegt & Sharon Numan & Esther Jongste, € 24,99

Wakker het vuur in je leven weer aan met deze inspirerende verhalen, opdrachten en makkelijke recepten. Dit boek is voor iedereen die s avonds moe op de bank ploft en grijpt naar een zak chips. Je wil wel meer met je leven doen, maar je hebt er gewoonweg de energie niet voor. Je bent al blij dat je de dag overleefd hebt: je doet het nodige en nog iets meer.

Dit boek wijst de weg naar een energieke leven. Door de combinatie van levenslessen, inspirerende verhalen, leuke opdrachten en gezonde recepten zet je kleine stappen op weg naar een leven met meer energie. Je wakkert het vuur in je leven weer aan! 'Een heerlijk licht, spiritueel bladerboek



Is dit een mens, **Primo Levi, € 20,99 paperback**

'Levi is een humanist, die in staat was gebleken onder de allerergste omstandigheden zijn waardigheid te behouden.'
NRC Handelsblad.

De Joods-Italiaanse verzetsstrijder Primo Levi trok in 1943 de bergen in, maar hij werd al na enkele maanden gepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. Als een van de weinigen overleefde hij die hel en keerde hij terug en schreef, aanvankelijk uit een chaotische, blinde drang, *Is dit een mens*. In dit boek beschrijft hij in heldere taal en nuchter het leven in het kamp, de angst, de honger, de pijn, de ontberingen, de verschrikkingen. Het wordt terecht als een van de klassieke getuigenissen over de Jodenvervolging beschouwd.



Ik draag mijn stilte op aan jou, **Mario Vargas Llosa, € 22,99 hardcover**

In zijn nieuwe roman keert Nobelprijswinnaar Vargas Llosa terug naar zijn geboortegrond: Peru. Aan de hand van de levendige geschiedenis van de Peruaanse muziek, komen het land, zijn politiek en cultuur tot leven. De Peruaanse journalist Toño Azpilcueta ademt en leeft Peruaanse muziek. Helaas wordt hij (nog) niet erkend als schrijver en kan hij zijn enorme kennis alleen kwijt in goedkope tijdschriften die hem weinig betalen. Op een avond gaat Toño naar een concert van een gitarist van wie hij nog nooit heeft gehoord. Zijn naam is Lalo Molfino, en zodra de eerste akkoorden klinken beseft Toño dat hij naar iemand luistert met een verbazingwekkend talent. In zijn artikel voorspelt hij een succesvolle carrière voor Lalo Molfino, maar enige tijd later komt hij erachter dat de muzikant in volledige anonimiteit is overleden. Wie was Lalo Molfino? Waarom lijkt niemand zich zijn naam of zijn muziek te herinneren?

Toño begint aan een reis door Peru, vastbesloten een boek te schrijven over Lalo Molfino en de cultuur van zijn land in het licht van de muziek. De muziek die ontstond in de armste achterafstraten van Lima en het wonder verrichtte om, misschien wel voor het eerst, alle Peruanen onder dezelfde hemel te verenigen. *Ik draag mijn stilte op aan jou* is een prachtig en bijzonder boek; een hommage aan Peru en de verbroederende kracht van muziek en taal.

PAUS FRANCISCUS
HOOP
DE AUTOBIOGRAFIE



Hoop, Paus Franciscus, autobiografie, € 24,99 paperback

Hoop is de eerste autobiografie van paus Franciscus – en daarmee de eerste autobiografie van een paus ooit. Het boek bevat uniek, niet eerder vertoond beeldmateriaal, waaronder uit het privéarchief van de paus. Oorspronkelijk was het de wens van paus Franciscus dat dit bijzondere boek pas na zijn dood zou verschijnen, maar het Jubeljaar 2025 met als thema Pelgrims van Hoop en de uitdagende tijden waarin we leven brachten hem ertoe deze waardevolle nalatenschap nu al uit te brengen. Het boek is geschreven in samenwerking met

Carlo Musso en bevat bijzonder beeldmateriaal, onder meer uit het privéarchief van de paus.

Hoop is rijk aan onthullingen, anekdotes en verhelderende reflecties. Het boek is levendig en diepmenselijk, ontroerend en soms grappig, en tegelijkertijd een morele en spirituele getuigenis. In zijn autobiografie legt paus Franciscus zijn hoopvolle nalatenschap vast voor toekomstige generaties.

Geschiedenis



Heksen,
Marion Gibson, € 24.99, paperback

In *Heksen* vertelt Marion Gibson de geschiedenis van heksenjachten aan de hand van dertien tragische verhalen van slachtoffers. Die werden veelal vanwege hun geslacht, seksualiteit, religie of afkomst als gevaarlijk bestempeld en beschuldigd van zwarte magie, vervolgens werden ze veroordeeld en in veel gevallen vermoord. Gibson toont hoe de vervolgingen gemarginaliseerde groepen onderdrukt hielden

en het zwijgen oplegden, én dat dit nog altijd gebeurt. Want zelfs vandaag de dag vinden er heksenprocessen met dodelijke afloop plaats in Afrika, Azië, Midden-Amerika, het Midden-Oosten én Europa.

Poëzie



Oorschelpen,

verzamelde sonnetten, Jan Kuijper, € 34,99 hardcover

Jan Kuijper, Amsterdammer, is geboren in 1947. Hij maakte tussen 1953 en 1959 tekeningen, sinds 1970 sonnetten en tussen 1989 en 2001 denkbelden. Zijn gedichten zijn bekroond met de Herman Gorter- en de Jan Campert-prijs.

Fred J. Nichols in *World Literature Today*: 'Kuijper's verse is impressive in its virtuoso technique, its avoidance of any of the clichés or formulas associated with the sonnet in Dutch – even when he is writing sonnets about those who wrote sonnets – and especially in the skill with which he expresses intricate and elusive thoughts and shades of feeling in an idiom that never seems constrained by the

verse form.'

Rob Schouten in *Maatstaf*: 'Dit is pas écht klassieke poëzie, volmaakt van vorm en inhoud, een buitenkant die niet minder binnenkant is, in balans met zichzelf. Geen twijfel mogelijk.'



Natuur, In gesprek met de Noordzee,

Arita Baaijens, € 22,99 paperback

Eigenzinnig, avontuurlijk en poëtisch boek over de vraag of mens en zee elkaar kunnen verstaan. Hoe gaan we naar een toekomst waarin alle levensvormen worden gerespecteerd?

Het voortdurend knechten van land en zee zit in de Nederlandse genen. Baggeren, rechte trekken wat krom is en windmolenparken uitstrooien over zee; we doen wat ons goeddukt zonder de zee of het land ooit iets te vragen of te bedanken. Die bazige houding ten opzichte van de natuur heeft Arita Baaijens altijd verbaasd. Op haar reizen ervaarde ze dat in andere culturen de stem van bossen, bergen en rivieren wel serieus wordt genomen. Waarom in Nederland dan niet? In dit boek neemt Baaijens een duik in het diepe en onderzoekt wat meestal over het hoofd wordt gezien. Wat wil het wier? Wat wil de oester? Ze broedt op een plan om de Noordzee bestuurskamers binnen te loodsen waar men uitsluitend over, maar nooit mét de zee praat. Zal ze daarin slagen? En wat vindt de Noordzee van haar plan?

In gesprek met de Noordzee breekt het debat open over onze omgang met natuur en voert je een onbekende wereld binnen waarin taal stroomt, garnalen filosofische problemen oplossen en de zee heel dichtbij komt.