

Nieuwe aanwinsten april 2025

Boekwinkel Abdij van Egmond

Theologie



Het katholieke geloof in de Lage Landen, een rondleiding, Jan-Jaap van Peperstraten, € 24,99 - paperback

Een fascinerende reis door het katholicisme in de Lage Landen. Over de gouden tijden en rampzalige dieptepunten van de Katholieke Kerk. In 'Katholiek' presenteert pastoor Jan-Jaap van Peperstraten de belangrijkste overtuigingen van het katholieke geloof. Hij laat zien dat de katholieke kerk heilzaam kan zijn voor de cultuur. Hij geeft een inkijkje in de katholieke wereld van dit moment en laat zien wat wij hiervan kunnen leren. En dat is nodig, want onze huidige cultuur en het katholieke geloof confronteren en bevragen elkaar. Een toegankelijk en met plezier geschreven introductie op het katholieke geloof.



Dromen van een nieuwe morgen, Tomáš Halík, € 23,99 - paperback

In 'Dromen van een nieuwe morgen' ontvouwt de Tsjechische priester en hoogleraar Tomáš Halík zijn visie op een barmhartige kerk, die de tekenen van de tijd verstaat. Zo kan ze te midden van de wereldcrises moedig haar verantwoordelijkheid nemen door de therapeutische kracht van het geloof voor het voetlicht te brengen. Voor deze vernieuwing moet de enge confessionele vorm van de kerk (katholicisme) veranderen in een oecumenische katholiciteit. Ze moet daarbij haar identiteit niet verliezen, maar die op een nieuwe en diepere manier gaan verstaan. In dit vervolg op 'De namiddag van het christendom' droomt Halík van een christendom voor alle zoekers. Een getuigenis vol hoop!

Geloofsopbouw



Aandacht, overdenkingen voor christelijke zorgmedewerkers, € 15,- paperback

De zorg: het is een mooie, maar soms onzichtbare en complexe wereld waarin veel gevraagd wordt van mensen en middelen. Je bent dicht bij veel verschillende mensen: op hoogtepunten, maar ook als het spannend wordt en als mensen op hun kwetsbaarst zijn. Hoe ga je daarmee om? En is God daar ook? Wat vraagt het van een christen om te werken in de zorg? In 'Aandacht' vertellen verschillende christelijke zorgmedewerkers hoe zij zich door de Bijbel laten inspireren in wat zij meemaken op de werkvloer. Dat levert persoonlijke en herkenbare verhalen op uit de breedte van de zorgwereld, die gebruikt kunnen worden als dagopening of bij een vergadering. Artsen, thuiszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, psychiatrie of mensen aan het bed: alles komt aan bod. Deze bundel van de IZB is gemaakt bij de gelijknamige podcast, die ontstond in samenwerking met een aantal grote zorggroepen. Samen hopen we zorgmedewerkers te helpen om, ook in hun werk, dichter bij God te leven. Met bijdragen van onder andere Margriet van der Kooi, Bram Rebergen en Wilma van Genderen.



Samen genieten van genoeg, Theanne de Boer, € 22,50 - paperback

Om deze aarde leefbaar te houden, moeten we veel meer samen gaan doen. Met elkaar het leven delen geeft minder milieudruk en meer welzijn. In onze samenleving is een hoopvolle trend gaande: mensen bundelen hun krachten om samen voor de aarde te gaan zorgen en een duurzame levensstijl te ontwikkelen. Milieukundige Martine Vonk (1974-2019) was haar tijd ver vooruit en kende de kracht van de groep. Zij woonde een tijdje bij de Amish en andere oude religieuze leefgemeenschappen en ontdekte daar hoe eenvoudig leven met God en elkaar bijdraagt aan meer welzijn voor de hele schepping. Door je leven, je spullen en je talenten te delen met anderen wordt duurzaam leven hoopvol en haalbaar. Theanne Boer maakte met behulp van enthousiaste denkers en doeners een inspirerend boek over het gedachtegoed van

Martine Vonk en de uitwerking daarvan in de praktijk. Of je nu in een woongroep of in een rijtjeshuis woont, samen genieten van genoeg kan overal en altijd. Theanne Boer schrijft de wereld graag beter, groener en eerlijker. Ze was bevriend met Martine Vonk. Ze is voorzitter van de Martine Vonkstichting, die christelijk ecologisch denken en handelen wil stimuleren.

Theanne Boer is letterkundige, tekstschrijver, journalist en 'alles daar tussen'. In de pg DEO (Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande) is zij diaken. Daarnaast was zij tot voor kort secretaris van de Ring De Bevelanden in de classis Delta. Want niet alleen 'groen leven' vindt zij belangrijk, haar geloof is een grote drijfveer



Leven in overvloed, Ann Voskamp, € 22.50 paperback

Ga mee op reis door het Evangelie van Johannes, met:

- 40 inspirerende, hoopvolle overdenkingen
- 40 Bijbelgedeelten uit het Evangelie van Johannes waarin je Jezus op een nieuwe wijze ontmoet
- 40 unieke houtsneden bij elke dag van de pelgrimstocht.

Ann Voskamp is getrouwd met een boer en is moeder van zeven kinderen.

Eerder schreef ze onder meer Wegbereider, Gebroken leven en Duizendmaal dank. Haar boeken hebben veel mensen geraakt en het leven van velen veranderd.



Moderne profeten, ware woorden, Kees van Ekris, € 26,99 hardcover

Waarheid is actueel. Post-truth en fake-news knagen aan ons. Wie liegt en wie niet? En hoe groot is mijn eigen beeld van de waarheid? Profeten zijn waarheid op het spoor. Ze zien iets en ze zeggen het. Het is vaak ongemakkelijk, het is meestal scherp, maar het is altijd 'goed bedoeld'. Zij spreken omdat ze willen bewaken wat goed is, omdat ze willen tegenspreken wat mensen en samenlevingen geen goed doet. In deel 2 van 'Moderne profeten' maken we opnieuw acht portretten van intrigerende mensen. We laten zien waarom ze zo gedreven waren en wat ze ontdekten. Het zal steeds om waarheid draaien, maar telkens anders, en met verschillende accenten. Steeds zal ook blijken hoe hun christelijke traditie ons kan helpen 'in waarheid te leven'. De profeten van dit seizoen: Henri Nouwen, Arvo Pärt, Majoor Bosshardt, Paul Kingsnorth, Václav Havel, een anonieme jonge vrouw, Søren Kierkegaard, Tim Keller en Tish Warren.



Moderne profeten, herders voor nu, Kees Ekris, € 26,99 hardcover

Er zijn veel mensen met meningen: influencers, columnisten, mensen die cancelen en kritiek hebben, maar wie is een herder? Je merkt het gelijk als er geen herder is: in de jeugdzorg, bij de overheid of op school. Dan wordt het koud en hard en dan valt een kudde uit elkaar.

Een oude spreuk zegt: 'Er is geen profeet die geen schapen heeft gehoed.' Profetische mensen hebben iets herderlijks. Ze hebben mensen onder hun hoede gehad. Ze geven om mensen. Maar ze weten ook iets van kuddementaliteit, van

verdwalen, van het duistere dal, van wolven en huurlingen.

In dit derde deel van 'Moderne profeten' gaat Kees van Ekris daarnaar op zoek: wat is een moderne herder? We kijken daarbij naar acht mensen: Nick Cave, Tomáš Halík, Ann Voskamp, Richard von Weizsäcker, Kaj Munk, Anne van der Bijl, Thomas Merton en frère Roger.

Filosofie & Samenleving



Optimisme zonder hoop, Tommy Wieringa, € 8, - paperback

Lang hadden we de utopische verwachting dat elke generatie het beter zou hebben, nu durven we ons niet eens meer een toekomst voor onze kinderen voor te stellen. In 'Optimisme zonder hoop' betoogt Tommy Wieringa dat de klimaatcrisis ons heeft opgezaald met een vorm van toekomstloosheid die zonder precedent is in de menselijke geschiedenis. Hoop bewijst haar nut in crises met een natuurlijk einde, zoals oorlogen en pandemieën, in de klimaatcrisis blijkt ze van weinig waarde. Maar geef je de hoop op, stelt Wieringa, dan ontdoe je je ook meteen van de

hopeloosheid. Optimisme zonder hoop is een mentaliteit die je in staat stelt een paar snippers leefbare toekomst te verdedigen, ongeacht het resultaat.



Het is nu aan ons, Eva Rovers, € 15,- paperback

Politiek moet je niet te veel aan politici overlaten. Daar zijn onze problemen namelijk te complex voor. Vooral een veelkoppig monster als klimaatverandering vraagt om een veelkoppige aanpak. In dit vlammeende betoog laat Eva Rovers zien dat burgers cruciaal zijn voor het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd.

Reacties: 'Eva Rovers geeft een doordacht en overtuigend inkijkje in hoe burgers met elkaar een sleutelrol kunnen spelen om de klimaatverstoring aan te pakken.'



Het laatste woord, René ten Bos, € 29.90 - paperback

Wie met gezag en geloofwaardigheid spreken wil, moet dit namens het hogere kunnen doen. Daarom heeft onze seculiere samenleving alternatieven gevonden voor God: we spreken niet langer in Zijn naam, maar in die van waarheid, rechtvaardigheid, efficiency, gezondheid, veiligheid of duurzaamheid. Dit heeft een nieuwe vorm van dogmatiek de wereld in gebracht, een machtige stem die geen tegenspraak duldt en altijd het laatste woord opeist.

In *Het laatste woord* legt René ten Bos de institutionele, psychologische en politieke mechanismen bloot die verklaren waarom we zo dogmatisch zijn en blijven.

'Onderwerping,' zo signaleert hij, 'is de prijs die we maar al te graag willen betalen om iemand te worden.' Tegelijkertijd heeft de samenleving behoefte aan sceptici die zich niets gelegen laten liggen aan leerstelling en de bijbehorende waarheidspretenties. Onze instituties hebben juist baat bij de frisse lucht van de twijfel om tot nieuwe inzichten te komen.



**Filosofisch gestemd, Jacqueline Duurland,
€ 24.90 -paperback**

In *Filosofisch gestemd* bespreekt Jacqueline Duurland op originele en prikkelende wijze tal van stemmingen en gevoelens. Aan de hand van filosofen en schrijvers vanaf de oudheid tot nu onderzoekt ze onder meer boeiende perspectieven op liefde en vriendschap, essentiële ingrediënten van jaloezie en rouw, de eeuwigdurende fascinatie met woede en de rekbaarheid van normaliteit. Duurland wisselt filosofische overpeinzingen af met persoonlijke beschouwingen volgens de receptuur van Aristoteles: 'Aan de hand van het specifieke begrijpt men het universele.'

Jacqueline Duurland is schrijver en filosoof. Zij schreef voor diverse media en was als taaldocent verbonden aan de UvA.



**Gesprekken over natuurlijke religie, David Hume,
€ 24.90 - hardcover**

In deze *Gesprekken over de natuurlijke godsdienst* bediscussieert en bekritiseert Hume de pogingen religieuze waarheden langs rationele weg te bewijzen, tegelijkertijd meer dan duidelijk makend dat niet-rationele wegen al helemaal niet bewandeld kunnen worden. Zijn gebruik van de ironische spreekwijze heeft daarbij menig lezer op het verkeerde been gezet. De overwegingen die Hume in dit boek ten beste geeft zijn van een onvermoede actualiteit. Zo worden verschillende kernthema's in het huidige debat over de zin en onzin van geloven reeds op zeer verrassende en scherpzinnige wijze behandeld in dit meer dan twee eeuwen oude geschrift. Het boek geldt overigens, ook in meer algemene zin, als een van de hoogtepunten in de geschiedenis van de Westerse filosofie.



Spinoza Ethica, vertaald ingeleid en toegelicht, Maarten van Buuren, € 34.90 - hardcover

Spinoza (1632-1677) is de belangrijkste Nederlandse filosoof en grondlegger van het rationalisme. De 'Ethica' is zijn levenswerk. In dit baanbrekende werk zet hij een visie uiteen die zijn tijd ver vooruit was. Spinoza durft de relatie tussen God, mens en wereld op een volstrekt nieuwe manier te denken. Zijn meesterwerk werd, vanwege de controversiële inhoud, pas na zijn dood gepubliceerd. De 'Ethica' toont de weg van slavernij naar vrijheid. Spinoza begint met de vraag naar het Zijn, vervolgens behandelt hij de vraag naar het Denken en hij besluit met de ethiek die hij afleidt uit beide voorafgaande vragen. In alle onderdelen staat de rede centraal. Wie zich in zijn denken en handelen door de rede laat leiden bevrijdt zich uit de slavernij en verwerft het geluk. De geheimen van de 'Ethica' laten zich niet gemakkelijk prijsgeven, maar de toegankelijke vertaling van Maarten van Buuren en zijn uitgebreide verklarende noten effenen de weg waarop de lezer met Spinoza kan meedenken.



Spinoza, Ethica, vertaald, ingeleid en toegelicht, Maarten van Buuren, € 24.90 - paperback

"Zijn, denken, doen" is een toegankelijke inleiding op het werk van Spinoza en op zijn levenswerk "Ethica" in het bijzonder. Maarten van Buuren geeft in 'Zijn, denken, doen' een heldere en toegankelijke inleiding op het werk van Spinoza, in het bijzonder op zijn levenswerk, de 'Ethica'. Spinoza vatte de filosofie, in navolging van de stoa, op als drie opeenvolgende, met elkaar samenhangende vragen: Wat is Zijn (zijnsleer)? Wat is Denken (kenleer)? Wat is Doen (ethiek)? Hij leidde zijn ethiek af uit oefeningen in kenleer en zijnsleer. In alle drie fasen (zijnsleer, kenleer, ethiek) staat de rede centraal. Wie zich in denken en handelen laat leiden door de rede, bevrijdt zich uit slavernij en verwerft het geluk.

FRIJS DE LANGE
**IN ALLES TOT
HET UITERSTE**
LEVEN EN DENKEN
VAN SIMONE WEIL



In alles tot het uiterste, Frits de Lange, € 22,99 paperback

Frits de Lange is hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (Groningen). Daarnaast doceert hij o.a. aan de filosofische Academie op Kreta. Regelmatig schrijft hij voor Trouw en op zijn naam staan verschillende boeken.

Simone Weil (1909-1943) was een van de belangrijkste filosofen van de 20ste eeuw, een religieuze mysticus en een politiek activist ineen. In dit boek portretteert Frits de Lange een radicale vrouw die in amper 34 jaar meerdere levens tegelijk leefde.

Een hoogbegaafde intellectueel die uit solidariteit een jaar lang loodzwaar werk verrichtte in een fabriek. Een pacifist die haar Spaanse geestverwanten gewapend te hulp komt als de burgeroorlog uitbreekt. Een Joodse vluchteling die zich in Londen aansluit bij het Franse verzet. In deze tour de force brengt De Lange al deze identiteiten en Weils denkbeelden samen in een toegankelijk geheel.



Publieke dingen, Bonnie Honig, € 24,90 paperback

Publieke voorzieningen als parken, rioleringen, gezondheidszorg, bibliotheken en universiteiten zijn cruciaal voor onze democratie. Het zijn de dingen waarover we politieke strijd voeren, waarvoor we samen in actie komen en waarvoor we samen zorgen. De Canadese filosofe Bonnie Honig houdt een vurig pleidooi voor 'publieke dingen', die betekenis geven aan ons burgerschap en die ons tot democratische burgers maken. Honig laat overtuigend zien dat de opmars van het neoliberalisme en de afbrokkeling van publieke voorzieningen een bedreiging vormen voor onze democratie.

Op originele wijze verbindt ze de politieke filosofie met psychoanalyse en populaire cultuur. Publieke dingen is een wervend filosofisch betoog met een hoopvolle boodschap.

Bonnie Honig is politiek filosoof en hoogleraar aan Brown University (Verenigde Staten). Ze is een grondlegger van het 'agonistische' denken over democratie, dat weigert politiek conflict weg te poetsen. In februari 2025 ontving Honig een eredoctoraat van de Universiteit Leiden, op voordracht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Fictie – Non-Fictie



De Camino roept, verslag van een antipelgrim, Patrick Chatelion Counet, € 22.99 - paperback

Margreets Camino (pelgrimstocht) van 800 kilometer door Frankrijk brengt haar dichter bij zichzelf, haar man volgt haar als een antipelgrim in zijn Ford Transit-camper. Het boek eindigt verrassend in Lourdes, een van de belangrijkste pelgrimsoorden die er is. Het is een fijnzinnig boek waarmee de auteur reflecteert op het pelgrimeren en de zin van het leven. Met grappige anekdotes, diepzinnige gedachten en een echte (en kritische) kijk in het leven van de pelgrim.



De schilder en de prinses, Frans-Willem Verbaas, € 6,99 - paperback

De beroemde kunstschilder Jan van Eyck krijgt van de hertog een bijzonder moeilijke opdracht mee... Een historische roman over de ware betekenis van schoonheid.

In 'De schilder en de prinses' van Frans Willem Verbaas is hertog Filips van Bourgondië op zoek naar een geschikte bruid. Hij laat zijn keuze strategisch vallen op prinses Isabella van Portugal, in de hoop zo zijn eigen toekomst en de toekomst van zijn hertogdom veilig te stellen.

Voordat hij om haar hand vraagt, stuurt hij echter eerst hofschilder Jan van Eyck naar Portugal om zijn aanstaande bruid te laten portretteren. Dat blijkt al snel geen eenvoudige opdracht. Van Eyck wordt stevig onder druk gezet om de prinses zo fraai mogelijk af te beelden, aangezien de toekomst van het hertogdom in het geding is. Maar eenmaal aangekomen in Portugal, ontdekt Van Eyck dat de prinses bepaald geen schoonheid is en dat ze zich niet graag als een stuk vee laat keuren...



De wereld en de aarde, hoe houden we het veilig? David van Reybrouck, € 16,99 - paperback

Het grootste veiligheidsvraagstuk van onze tijd is niet de wereld met haar onderlinge conflicten, maar de aarde die meer en meer ontregeld raakt. Steeds heviger gaat de planeet tegen de mensenwereld tekeer. De wereld heeft de fysieke aarde ontwricht en nu ontwricht de aarde de wereld. De moderne diplomatie, dat eeuwenoude overleg tussen landen, moet zich daarom dringend opnieuw uitvinden. Hoe zou dat eruit kunnen zien?

David Van Reybrouck (1971) is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver. Zijn inmiddels omvangrijke oeuvre beslaat toneelstukken, poëzie, proza en veel non-fictie. Zijn boeken over het kolonialisme, Congo en Revolusi, groeiden uit tot internationale bestsellers.



Odyssee, Stephen Fry, € 24,99 - paperback

Na het internationale succes van Mythos, Helden en Troje vertelt Stephen Fry in dit laatste deel van zijn serie over de Griekse mythologie met zichtbaar schrijfplezier en zijn kenmerkende onderkoelde humor het verhaal van een van de beroemdste werken uit de klassieke oudheid: Homeros' Odyssee. We volgen Odysseus nadat hij de gevallen stad Troje heeft verlaten. Tien lange jaren is hij onderweg naar huis, naar zijn vrouw Penelope op het eiland Ithaka.

Onderweg vecht hij tegen monsters, moet hij verleidingen van godinnen weerstaan en lijdt hij onder de vloek van Poseidon. Lukt het hem om zijn weg terug te vinden?



Voor God en de Sociale Dienst, Nicolien Mizee, € 16,- paperback

Voor God en de Sociale Dienst is de debuutroman van Nicolien Mizee (1965). In drie faxen aan haar scenarioleraar en redder beschrijft de hoofdpersoon met treffende ironie en compromisloze eerlijkheid de moeizame zoektocht naar zichzelf. Een razendsnel en verontrustend boek.



Over antieke wegen, Rosita Steenbeek, € 27.50 - paperback

Na het verlies van haar moeder maakt Rosita Steenbeek, met fotograaf Art Khachatrian, een sensationele fietsreis van Rome naar Mycene. Over de Via Appia heel Italië door waarna ze oversteken naar Griekenland. Een uitdagend fysiek avontuur met zware bergbeklimmingen, duizelingwekkende dalingen, soms in de nacht, mengt zich met een emotionele en spirituele reis. De ontmoeting met mythische plekken en personages geven een gevoel van verbondenheid. De oude geschiedenis is nog steeds dichtbij, net als

haar moeder.

Fietsend over de Via Appia, denkt Rosita aan de mensen die haar daar voorgingen, Romeinse keizers, Augustus' dochter Julia, Vergilius, de apostel Paulus. En ook aan hoe ze daar met haar moeder liep. Onderweg komt de geschiedenis tot leven, in Formia waar Cicero schreef over het verlies van zijn dochter Tullia, in Venosa, Horatius' geboortestad, die is behangen met zijn teksten, Alles verandert, niets gaat verloren.

Geschiedenis



Wisselwachter, Amerika - Europa 1933 - 1945, Geert Mak, € 44,99 - hardcover

Een wervelende en persoonlijke geschiedenis over Amerika en Europa in turbulente tijden, vol dilemma's over democratie, economie en oorlog. In Europa kent bijna niemand hem. Toch hoort Harry Hopkins bij de handvol mensen die bepalend waren voor het lot van ons continent en ons land. Hopkins was een voormalige welzijnswerker in de arm-ste buurten van New York.

Uiteindelijk werd hij de rechterhand van president Roosevelt, raakte hij bevriend met Churchill en onderhandelde met Stalin. Hij werd de stuwende kracht achter de New Deal en, na 1940, achter het geallieerde bondgenootschap dat uiteindelijk nazi-Duitsland op de knieën kreeg. et wervelende Wisselwachter gaat over de grote politieke bewegingen van de jaren dertig en veertig.

Muziek



Bach tegen de moderniteit, Michael Marissen, € 19.50 - hardcover

Veel geleerden en muzikliefhebbers beschouwen J.S. Bach als een moderne figuur, omdat zijn muziek rechtstreeks lijkt te spreken tot de esthetische, spirituele of emotionele zorgen van hedendaagse luisteraars. Maar Bach en zijn muziek zijn niet modern; ze laten een premoderne wereld- en levensvisie zien en promoten die krachtig. In *Bach tegen de moderniteit* biedt auteur Michael Marissen in twee essays een glasheldere visie op Bach, die in veel opzichten haaks staat op hoe wetenschappers, journalisten en muzikliefhebbers Bachs relatie met het heden duiden. Hoofdstuk 1 stelt dat Bach een premoderne wereld- en levensvisie weerspiegelde en wilde overdragen, zowel in zijn gedocumenteerde persoonlijke leven als in zijn publieke muziek. In hoofdstuk 2 gaat Marissen dieper in op Bachs eigen notities in zijn bijbel. Marissen vecht bestaande opvattingen aan dat deze kanttekeningen van Bach 'modern' zijn, en ziet deze visies eerder als projecties van een moderne denkwijze op een figuur uit het vroege achttiende-eeuwse tijdperk. *Bach tegen de moderniteit* is een prikkelend boek over een van de meest invloedrijke musici uit de wereldgeschiedenis; een onmisbaar werk voor iedereen die een liefhebber is van de muziek van Bach.

Natuur



Bed & Bike, 10 korte fietsvakanties, € 16,50 - hardcover

Voor een korte vakantie kun je prima terecht in eigen land. En hoe doe je dat in Nederland beter dan op de fiets. De *Bed & Bike* routes zijn daarvoor een ideale formule. Deze gids beschrijft 10 korte fietsvakantieroutes door de mooiste streken van Nederland. Omdat overnachten de helft van het fietsplezier is, zijn bij elke route bijzondere logies zorgvuldig geselecteerd op 'sfeer'.



**Thuis komen in de wildernis, Jason M. Brown,
€ 24.50 - paperback**

Ecologische crisissen situeren zich niet in de verre toekomst. Nu al maakt klimaatverandering volop deel uit van de dagelijkse realiteit. Voor Jason Brown hebben die problemen een morele en spirituele oorsprong. In *Thuis komen in de wildernis* probeert hij een contemplatieve ecologie onder woorden te brengen. Het is een persoonlijk geschreven verhaal dat rijkelijk put uit filosofie en geschiedenis. Jason Brown daagt ons uit om de aarde te zien als een levend wezen waar we zelf deel van uitmaken en hij zoekt naar manieren om ons met die aarde te verbinden. De plaats waar we wonen, beschouwt hij als een belangrijke toegangspoort. Brown laat zich ook inspireren door zijn vele gesprekken met monniken die de belofte uitspreken hun leven lang op dezelfde plek te wonen. Als geen ander ontginnen zij de verborgen krachten die een sterke relatie met een landschap kenmerken. Voor de plaats waar we ons bevinden, moeten we zorg dragen als voor heilige grond.